



Liturgie online kerkdienst Wilhelminakerk, zondag 22 maart 2020

Thema: 'Vijf en twee is twaalf...'

Voorganger: Egbert Fokkema

Organist: Jan-Kees Karels

Coördinatie namens de kerkenraad: Geri Onderweegs

Orgelspel : LvK 445: Ruwe stormen mogen woeden; 885: Groot is uw trouw o Heer, 906: God is tegenwoordig, God is in ons midden; ELB 299 Welk een vriend is onze Jezus



(10.00 uur) Zingen voor aanvang : Lied 904 vs 1 en 3

Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoed'en zegen van Hem die 't al regeert. Die wolken lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.

Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat ge-u verwondren moet, als Hij die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

Welkom en stil gebed

Onze Hulp en Groet

Zingen: Lied 280 vs 1, 3, 4, 5 en 7

De vreugde voert ons naar dit huis waar 't woord aan ons geschiedt. God roept zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied.

dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn, de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn?

zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat, waar Gij ons met uw engelen troost, waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht uw naam die met ons gaat en heilig ons hier met uw licht, uw voorbedachte raad.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht.



Toelichting op thema en lezingen

Gebed, af te sluiten met het zingen van Lied 413 vs 3: Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan – laat ons niet verloren gaan.

Hartversterker/bemoediging



Zingen: Lied 913

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen met mijn vragen; Vader wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig Hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister als ik in uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behandelen dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land



1^e Schriftlezing: Psalm 23

Zingen uit de berijming Lied 23b vs 1 en 2

De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust.

De Heer is mijn herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt me-als ik wankel, Hij draagt me-als ik viel.



Psalm 23



2^e Schriftlezing: Johannes 6 vs 1-15

Zingen: Lied 276 vs 3

Tafel van Een, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim. Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.



Overdenking: Vijf en Twee is Twaalf...

Zingen: Lied 418 vs 1, 2 en 4

God, schenk ons de kracht, dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geweest.

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen, helpen, helen – vruchtbaar in de Heer.

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geweest.

Luisteren naar Amazing Grace (Gloria Franchi, december 14, 2014)



Dankgebed en voorbeden (punten van gemeenteleden)

– stil gebed – Onze Vader





Slotlied : 416

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde jou bewaren, in de dood je leven sparen. Ga
met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar
begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen



Zingen: Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt
gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw
woord. Om daar in genade, uw woorden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde
gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

**Uitleidend orgelspel: melodieën: ELB 189a Vaste Rots van mijn behoud; ELB 381 Daar ruist
langs de wolken; Lied 835 Jezus ga ons voor**



