

Liturgie voor zondag 19-7-2020, Nijbroek. Ds. Th. van Staalduine, Nijbroek

Orgelspel

Mededelingen

Intochtslied: Psalm 150 (2:45) via

<https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen>

(zie MOV-bestand)

Looft God, looft Hem overal
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht
om zijn heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen
Looft de daden, groot en goed
die Hij triomferend doet
Hem zij eer, Hij zij geprezen

Hef, bazuin, uw gouden stem
harp en fluit, verheerlijkt Hem
Cither, cimbels, tamboerijn
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen
opdat zinge al wat leeft
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Stil gebed, votum en groet

Kyrië-gebed

Luisteren naar : *There can be miracles*, uit de film *The Prince of Egypt*, door BYU Women's Chorus (<https://www.youtube.com/watch?v=v3e1lzOGhp8>) 4:58

Many nights we prayed, with no proof anyone could hear
Vele nachten hebben we gebeden, zonder enig bewijs dat iemand het kon horen
In our hearts a hopeful song, we barely understood
In onze harten een lied van hoop, dat we nauwelijks begrepen
Now we are not afraid, although we know there's much to fear
Maar nu zijn we niet bang, al weten we dat er veel te vrezen valt
We were moving mountains long before we knew we could
We verzetten bergen, al lang voordat we wisten dat we dat konden

Refrein: There can be miracles, when you believe
Er kunnen wonderen zijn, als je gelooft
Though hope is frail, it's hard to kill
Al is de hoop zwak, het is niet te doden
Who knows what miracles, you can achieve,
Wie weet wat voor wonderen je tot stand kunt brengen
When you believe, somehow you will
Als je gelooft, dan gebeurt het op de een of andere manier

You will when you believe
Je zult het doen, als je gelooft

In this time of fear, when prayer so often proves in vain
In deze tijd van angst, waarin gebed zo vaak nutteloos bleek
Hope seems like the summer birds, too swiftly flown away
lijkt de hoop een vogel in de zomer te zijn, zo snel weggevlogen
Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain
En toch sta ik hier nu, met een hart zo vol, dat ik het niet kan uitleggen
Seeking faith and speaking words, I'd never thought I'd say
Ik zoek geloof en zeg woorden, die ik nooit gedacht had ooit uit te spreken
Refrein

A-shi-ra la-do-nai ki ga-oh ga-ah (2x)
(I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously)
Ik zal zingen voor de Heer, want hij heeft heerlijk overwonnen
Mi-cha-mo-cha ba-elim adonai
(Who is like You, oh Lord, among the celestial)
Wie is als Gij, o Heer, onder de goden?
Mi-ka-mo-cha ne-dar- ba-ko-desh
(Who is like You, majestic in holiness)
Wie is als Gij, majesteitelijk in heiligheid
Na-chi-tah chas cha am zu ga-al-ta (2x)
(In Your love, You lead the people You redeemed)
Vanuit Uw liefde, leidt U het volk dat U verlost
A-shi-ra, a-shi-ra, a-shi-ra...
(I will sing, I will sing, I will sing)
Daarom zal ik zingen!
Refrein

Gebed verlichting Heilige Geest

- kinderen kindernevendienst verlaten kerkzaal –

Lezing OT: Leviticus 19: 1-4; 9-18

Spreken met orgelintroductie: Lied 912: 1, 2, 3 en 6 (tijdens het spreken kan het orgel zachtjes achtergrondmelodie aangeven)

couplet 1: voorganger

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

couplet 2: mannen

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

couplet 3: vrouwen

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

couplet 6: allen

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Afsluitend orgel

Lezing NT: Efeze 4: 17-32; 5: 1-5 en 15-20

Luisteren kinderkoor: Ev. Liedbundel 420, refrein en vers 2: *Als je bidt, zal Hij je geven* via
[https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen \(1:14\)](https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen (1:14))

(zie MP4-bestand)

Refrein: Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur,
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je vinden,
halleluja (4 x).

Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.
ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.

Refrein

Preek: Nut van het geloof: Hoe goed te handelen. Een ethisch handvat.

Orgel improvisatie

- kinderen komen terug van kindernevendienst -

Gebed (slot stilte en Onze Vader)

Slotlied: Lied 425, vervuld van uw zegen (<https://www.youtube.com/watch?v=hLYVJcP-b0c>)
(2:19)

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade

uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Zegen

Orgelspel