

# Orde van dienst zondag 26 juli 2020



## **ZONDAGSBRIEF-436; 26 juli 2020**

**De ochtenddienst** van 26 juli (9:30 uur)

Deze dienst wordt ook uitgezonden via de Oecumenische Omroep Voorst

(kabel 103.5 of FM 105.3)

Voorganger: Ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff uit Terwolde

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Voedselbank; 2. Kerk en 3. Zending

**De ochtenddienst** van 2 augustus (9:30 uur)

Voorganger: Ds. J.R. Lammers uit Beekbergen

Organist: Ali Visser

Collectes: 1. Trans World Radio; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

### **Regelingen bij kerkbezoek in verband met Corona**

Helaas moeten we een aantal beperkende maatregelen nemen, om weer in de kerk erediensten te kunnen houden: U hoeft zich niet te registreren vooraf, maar als u de kerk binnenkomt willen wij wel graag uw naam en telefoonnummer noteren. Bij binnenkomst handen ontsmetten. Het aantal plaatsen is beperkt en u krijgt een plaats toegewezen. De kapstok is verwijderd, want ook het ophangen en weer ophalen van jassen vormt een risico. Hebt u een jas mee, en wilt u die uitdoen, dan kunt u die op de bank of stoel naast u neerleggen. De collecte vindt plaats bij het uitgaan van de kerk door uw gaven in mandjes te doen.

De kerkenraad van Nijbroek heeft ook besloten dat er tijdens de zomermaanden nog geen gemeentezang tijdens de eredienst zal zijn. Op 25 augustus vergadert de kerkenraad opnieuw en zal dan bezien wat vanaf september mogelijk is.

Ook op 26 juli en 2 augustus zenden we de dienst geheel uit via een livestream (dus op hetzelfde moment als de kerkdienst bezig is), speciaal ook voor mensen uit risicogroepen die liever nog niet naar een kerkgebouw met tientallen aanwezigen gaan. Wilt u om redenen van privacy liever niet in beeld komen, meld dat dan bij de koster, dan krijgt u een plek toegewezen waar de camera u niet in beeld brengt. De dienst valt thuis te volgen via onze website: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

## **Kindernevendienst**

Elke zondagmorgen, ook in de zomervakantie, is er tijdens de preek kindernevendienst voor groep 1-8.

## **Diaconale collecte 26 juli: Voedselbank**

De voedselbank mag geen voedsel kopen, alles wat uitgedeeld wordt is in natura geschonken. Waar hebben zij dan geld voor nodig? Van financiële giften worden o.a. energiekosten, reparaties van en brandstof voor de bussen (die voedsel vervoeren) betaald. Ook de “winkel” waar de voorraden worden uitgedeeld heeft onkosten. Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer: NL 05 RABO 0122760 158.

## **Diaconale collecte 2 augustus: Trans World Radio (TWR)**

TWR laat wereldwijd het Evangelie van Jezus Christus horen via de radio en andere media. Dit gebeurt via ruim 2.000 zendstations en in meer dan 230 talen. Voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking zijn de uitzendingen van TWR de enige mogelijkheid om naar het Woord van God te luisteren. Ook zend TWR gezondheidsprogramma's uit en laat horen hoe belangrijk het is om bij ziekte een dokterspost of een ziekenhuis te bezoeken. Luisteraars krijgen informatie, adviezen en tips over hygiëne en behandeling. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL75 INGB 0000 772342

## **Vakantie predikant**

Van maandag 20 juli tot en met zondag 16 augustus heeft uw predikant ds. Van Stalduine vakantie. Ds. B. Nobel-Ridderikhoff van Terwolde is, indien nodig, zijn vervanger. Contacten met haar lopen via onze eigen kerkenraad. Wendt u dus zo nodig tot het adres van ons scribaat: Mieke Pannekoek, Dorpsplein 4, Nijbroek. (0571-292278).

Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;  
 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)



# Liturgie voor zondag 26 juli 2020

Orgelspel  
Welkom en mededelingen



**Organist speelt Psalm 42: 1 en 7 (eventueel met improvisatie)**

1. Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.  
Ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht.  
Wanneer zal ik Hem weer loven,  
juichend staan in zijn voorhoven?
  
7. Hart, onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor den Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer:  
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven  
altijd aan de dood ontheven.

Stil gebed, votum en groet

Kyrië-gebed

**Orgel en mee neuriën: Lied 216**

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingen de vogels, geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
3. Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Gebed bij de opening van de Bijbel

Gesprek met de kinderen

- kinderen kindernevendienst verlaten kerkzaal –

Eerste lezing: Prediker 2: 1-11

**Spreeken met orgelintroductie en met zachte muziek ondersteund:  
Lied 720**

Voorganger

1. Alleen te leven om te zwoegen,  
te zuchten voor de dag begint,  
gedreven door een heilig moeten,  
het is als najagen van wind.

Mannen

2. Alleen te leven om te weten,  
terwijl je nooit het antwoord vindt.  
Gods daden zijn niet na te meten:  
ook dit is najagen van wind.

Voorganger

3. Alleen te leven om te tellen  
wat je vandaag of morgen wint,  
maar niets kan je tevredenstellen,  
het is als najagen van wind.

## Vrouwen

4. Alleen te leven om te dragen  
en nooit weer worden als een kind,  
altijd jezelf maar overvragen,  
ook dit is najagen van wind.

## Allen

5. Geniet het leven als een gave.  
Geen mens weet wat hij morgen vindt,  
dus werp je brood uit op het water  
en let niet altijd op de wind.

## Afsluitend orgel

Tweede Lezing: Lucas 12: 13-21

## **Luisteren en mee neuriën: Lied 718**

<https://youtu.be/Jj5NQc3PE08>

1. God die leven hebt gegeven in der aarde schoot,  
alle vrucht der velden moeten w' U vergelden,  
dank voor 't dagelijks brood
2. Niet voor schuren, die niet duren, gaf Gij vruchtbaarheid,  
maar opdat op aarde, in uw goede gaarde,  
niemand honger lijdt.
3. Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord  
Open onze oren, Heer, opdat wij horen  
't roepen aan de poort.
4. Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij.  
Laat in goede daden 't werk van uw genade  
opgaan, sterk en vrij.

## Preek

## Orgel improvisatie

- kinderen komen terug van kindernevendienst -

## **We luisteren naar: Mijn juk is zacht van Elly en Rikkert**

<https://youtu.be/yYmsse htTE>

Mijn last is licht  
En Mijn juk is zacht  
Ik ben je schild  
En Ik ben je kracht  
En Ik maak je vrij als een vogel  
Die vliegt zonder gewicht  
Want Mijn juk is zacht  
En Mijn last is licht

Ik maak je los  
Van alles wat je bindt  
'K geef jou het kleed  
Van een koningskind  
En Ik stel je hoog op de troon  
In Mijn koninkrijk van licht  
Want Mijn juk is zacht  
En Mijn last is licht

Kom dan bij Mij  
Nu is het tijd  
Spreid nu je vleugels uit en dans met Mij  
Zing en wees blij  
Hier ben je vrij  
Hier is je heil en je heerlijkheid

Want Ik til je uit  
Boven elke pijn  
En heel de weg  
Zal Ik bij je zijn  
En Ik voer je veilig omhoog  
Naar een heerlijk vergezicht  
Want Zijn juk is zacht  
En Mijn last is licht

En is het donker om je heen  
Ik breng je in het licht  
Want Mijn juk is zacht

En mijn last is licht  
Dus hef je hoofd nu omhoog  
Hou je oog op Mij gericht  
Want Mijn juk is zacht  
En Mijn last is licht  
En Ik maak je vrij als een vogel  
Die vliegt zonder gewicht  
Want Mijn juk is zacht  
En Mijn last is licht

Gebeden

Stil gebed

Onze Vader

**Slotlied:** Orgel en mee neuriën: Lied 428: Life so full I give to you

Life so full I give to you;  
as the Father sends me so I send you.  
Spread my light through-out all life;  
peace be with you.

*Overvloedig geef ik u;  
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.  
Ga en deel mijn liefde uit;  
vrede zij u.*

Zegen, afgesloten met orgel en samen spreken:

Amen, amen amen,  
dat wij niet beschamen  
Jezus Christus, onze Heer,  
Amen, God, uw naam ter eer.