

Orde van dienst zondag 16 augustus 2020



ZONDAGSBRIEF-439; 16 augustus 2020

De ochtenddienst van 16 augustus (9:30 uur)

Voorganger : Ds. M. Zoetewij uit Lemele

Organist : Aart Stenfert

Collectes : 1. Handen samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds

De ochtenddienst van 23 augustus (9:30 uur)

Voorganger : Dhr. B. Greveling uit Wezep

Organist : Allard van Dijk

Collectes : 1. De Zonnebloem; 2. Kerk; 3. Zending

Regelingen bij kerkbezoek in verband met Corona

Helaas moeten we een aantal beperkende maatregelen nemen, om weer in de kerk erediensten te kunnen houden: U hoeft zich niet te registreren vooraf, maar als u de kerk binnenkomt willen wij wel graag uw naam en telefoonnummer noteren. Bij binnenkomst handen ontsmetten. Het aantal plaatsen is beperkt en u krijgt een plaats toegewezen. De kapstok is verwijderd, want ook het ophangen en weer ophalen van jassen vormt een risico. Hebt u een jas mee, en wilt u die uitdoen, dan kunt u die op de bank of stoel naast u neerleggen. De collecte vindt plaats bij het uitgaan van de kerk door uw gaven in mandjes te doen.

De kerkenraad van Nijbroek heeft ook besloten dat er tijdens de zomermaanden nog geen gemeentezang tijdens de eredienst zal zijn.

Op 25 augustus vergadert de kerkenraad opnieuw en zal dan bezien wat vanaf september mogelijk is.

Op 16 en 23 augustus zenden we de dienst ook geheel uit via een livestream (dus op hetzelfde moment als de kerkdienst bezig is), speciaal ook voor mensen uit risicogroepen die liever nog niet naar een kerkgebouw met tientallen aanwezigen gaan.

Wilt u om redenen van privacy liever niet in beeld komen, meldt dat dan bij de koster, dan krijgt u een plek toegewezen waar de camera u niet in beeld brengt. De dienst valt thuis te volgen via onze website: www.kerknijbroek.nl

Kindernevendienst

Elke zondagmorgen, ook in de zomervakantie, is er tijdens de preek kindernevendienst voor groep 1-8.

Diaconale Collecte 16 augustus: Handen samen voor Angola.

Overal in Angola is een schrijnend gebrek aan de meeste basisvoorzieningen. Er heerst T.B.C., malaria, gele koorts en ondervoeding.

Een kwart van de kinderen sterft voor hun 18^e levensjaar. Een land waar kinderen toch blij kunnen zijn met vrijwel niets. Deze stichting uit Oene steunt een bejaardenhuis en een weeshuis en zij delen voedselpakketten uit. Het motto van de stichting is om elkaar te stimuleren samen te werken. Maar ook om deze mensen moed te geven en voor ze te bidden.

Zie ook: www.handensamenvoorangola.nl Een gift kunt u over maken op: NL77 RABO 0322 5400 62

Diaconale Collecte 23 augustus: Beiroet in puin

De organisaties van het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn samen met hun partners ter plaatse. Zij zijn begonnen met het verlenen van noodhulp. Onder meer aan vluchtelingen, migranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet wordt directe hulp verleend: voedselvoorzieningen, reparatie van huisvesting en psychosociale ondersteuning voor vrouwen en kinderen.

Een gift hiervoor kan ook overgemaakt worden op rekeningnummer:

NL88 INGB 000 300 300 t.n.v. 'EO Metterdaad o.v.v. Beiroet'.

De collecte voor de Zonnebloem die gepland stond voor deze datum vervalst. Maar een gift hiervoor kan altijd overgemaakt worden op
rekeningnummer: NL03 RABO 0108 901 998

Vakantie predikant afgelopen

Vanaf maandag 17 augustus hoopt ds. Van Staalduine weer als uw predikant aan het werk te zijn in de gemeente, na zijn vakantie.

Contactgegevens predikant Protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl



Liturgie voor zondag 16 augustus

Welkomstwoord en mededelingen

Organist speelt lied 978: 1,3 en 4

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van u getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis



van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Stil gebed

Votum en groet

Organist speelt psalm 84: 1 en 2

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend u ontmoet
die leven zijt en leven doet.
2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Het gebod van God: Deuteronomium 6: 2 t/m 9

Organist speelt psalm 78: 2

2. Laat ons wat onze vaders vertelden
doorgeven en aan onze kinderen melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt,
ons en al wie door ons wordt ingewijd.

Gebed

Schriftlezing Jesaja 56: 1 t/m 8

Organist speelt lied 990: 1,2 en 5

1. De laatsten worden de eersten,
Wie knielde krijgt een troon,
De knechten mogen heersen,
De dienaar heet een zoon.
2. O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.
5. Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar hij eeuwig leeft.

Schriftlezing Mattheus 15: 21 t/m 28

Organist speelt lied 1009: 2 en 3

2. Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet.

3. Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
met melk en honing zijn!

Verkondiging n.a.v. Jesaja 56 : 7b/8a

"Mijn tempel zal heten "Huis van Gebed voor alle volken".
"Zo spreekt God de HEER."

Organist speelt psalm 87: 1 t/m 4

1. Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,

en doen de naam van Sions kinderen dragen.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
Zingend: 'In u zijn al onze fonteinen'.

Dankgebed/voorbede

Organist speelt lied 216

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Zegen

Organist speelt lied 415: 3

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!