

## ZONDAGSBRIEF-440; 23 augustus 2020



**De ochtenddienst** van 23 augustus (9:30 uur)

Voorganger: Dhr. B. Greveling uit Wezep

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Beiroet in puin; 2. Kerk; 3. Zending

**De ochtenddienst** van 30 augustus (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Stichting Gave Emst; 2. Kerk; 3. Zending

## **Regelingen bij kerkbezoek in verband met Corona**

Helaas zijn er beperkende maatregelen nodig om weer in de kerk erediensten te kunnen houden. U hoeft zich niet te registreren vooraf, maar als u de kerk binnenkomt willen wij wel graag uw naam en telefoonnummer noteren. Bij binnenkomst handen ontsmetten. Het aantal plaatsen is beperkt en u krijgt een plaats toegewezen. De kapstok is verwijderd, want ook het ophangen en weer ophalen van jassen vormt een risico. Hebt u een jas mee, en wilt u die uitdoen, dan kunt u die op de bank of stoel naast u neerleggen. De collecte vindt plaats bij het uitgaan van de kerk door uw gaven in mandjes te doen.

Tijdens de zomermaanden zal er ook nog geen gemeentezang tijdens de eredienst zijn. Op 25 augustus vergadert de kerkenraad opnieuw en zal dan bezien wat vanaf september mogelijk is.

Op 23 en 30 augustus zenden we de dienst ook geheel uit via een livestream (dus op hetzelfde moment als de kerkdienst bezig is), speciaal ook voor mensen uit risico-groepen die liever nog niet naar een kerkgebouw met tientallen aanwezigen gaan. Wilt u om redenen van privacy liever niet in beeld komen, meld dat dan bij de koster, dan krijgt u een plek toegewezen waar de camera u niet in beeld brengt. De dienst valt thuis te volgen via onze website: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

## **Kindernevendienst**

Elke zondagmorgen, ook in de zomervakantie, is er tijdens de preek kindernevendienst voor groep 1-8.

## **Diaconale Collecte 23-8: Beiroet in puin**

De organisaties van het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn samen met hun partners ter plaatse in de door de ontploffing getroffen hoofdstad Beiroet in Libanon. Zij zijn begonnen met het verlenen van noodhulp. Onder meer aan vluchtelingen,

migranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet wordt directe hulp verleend: voedselvoorziening, reparatie van huisvesting en psychosociale ondersteuning voor vrouwen en kinderen. Een gift hiervoor kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL INGB 0000 300 300 t.n.v. 'EO Metterdaad o.v.v. Beiroet'.

De collecte voor de Zonnebloem die oorspronkelijk gepland stond voor deze datum vervalst. Maar een gift hiervoor kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL03 RABO 0108 901 998

### **Diaconale Collecte 30 augustus: Stichting Gave Emst**

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die het werk onder vluchtelingen stimuleert en begeleidt. Het doel is om de asielzoekers die op de verschillende asielzoekerscentra wonen te bereiken met het evangelie. Marco en Mirjam Vos uit Emst zijn voor de Stichting werkzaam. Marco is fulltime teamleider in de regio's Noord en Oost. Hij stimuleert christenen en kerken om Gods liefde te laten zien en horen aan asielzoekers. Door plaatselijke christenen worden asielzoekers bezocht en is er bijvoorbeeld een kinderclub voor hen. Marco en Mirjam bezoeken zelf ook asielzoekers op de AZC. Financieel is de familie Vos voor een groot deel afhankelijk van giften en gaven. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL85 INGB 0006 9900 56 t.n.v. Stichting Gave, Harderwijk.

### **Huwelijk Frank Kanis en Henrike Holleboom**

Op donderdag 27 augustus trouwen in ons kerkgebouw Frank Kanis en Henrike Holleboom, Westererf 18. Voorganger is ds. L.M. van Prooyen Schuurman. De dienst begint om 14.00 uur. In de kerk is alleen plaats voor genodigden. Maar u kunt de dienst volgen op een livestream zoals we dat ook op zondagmorgen doen: via onze website [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl). U vindt het linkje waarop u moet klikken dan bij de 'kerkdiensten'.

## **Vakantie predikant afgelopen**

Sinds maandag 17 augustus is ds. Van Staalduine weer als uw predikant aan het werk in de gemeente, na zijn vakantie.

# **Liturgie voor zondag 23 augustus**

## **Welkom en mededelingen**

*De gemeente gaat staan*

## **De organist speelt psalm 65 : 1 en 2**

1. De stilte zingt U toe, o Here,  
in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,  
tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.

2. Zalig wie door U uitverkoren  
mag wonen in uw hof,  
hoezeer hij door zijn schuld verloren  
terneerlag in het stof.  
Wij worden door U begenadigd  
die heilig zijt en goed.  
Gij die ons in uw huis verzadigt  
met alle overvloed.

## **Stil gebed, Bemoediging en Groet**

*De gemeente gaat zitten*

## **De organist speelt lied 910 : 1 en 2**

1. Soms groet een licht van vreugde  
de christen als hij zingt:  
de Heer is 't die met vleugels  
van liefde hem omringt.  
Loopt alles ons ook tegen,  
Hij zal ons 't goede doen,  
Hij geeft na donk're regen  
een mild en klaar seizoen.

2. Goddank, wij overdenken  
't geheim van onze Heer,  
het heil dat Hij wil schenken,  
dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen  
begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen,  
wat hij ook brengen mag.

## **Gebed van ontferming**

### **De organist speelt Evang. Liedbundel 302 : 1 en 2**

1. Heer, ik kom tot U,  
hoor naar mijn gebed.  
Vergeef mijn zonden nu  
en reinig mijn hart.

2. Met Uw liefde, Heer,  
kom mij tegemoet,  
nu ik mij tot U keer,  
en maak alles goed.

## **Woorden van Gods genade**

## **De organist speelt psalm 67 : 1**

God zij ons gunstig en genadig.  
Hij schenke ons 't gezegend licht  
dat overvloedig en gestadig  
straalt van zijn heilig aangezicht;  
opdat hier op aarde  
elk uw weg aanvaarde  
en tot U zich wend ',  
zo, dat allerwegen  
ieder volk de zegen  
van uw heil erkent.

## **Gebed van de zondag**

*Hierna gaan kinderen eventueel naar de nevendienst*

**Profetenlezing:** Jesaja 51 : 1 – 5 ( NBV)

## **De organist speelt lied 750 : 1**

Jeruzalem, jij stad door God gebouwd,  
ach, was ik daar jouw gast!  
Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou,  
niets houdt het hier nog vast.  
Vorbij de hoogste bergen,  
vorbij het verste veld,  
is het uit deze wereld  
mij al vooruit gesneld.

**Evangelielezing:** Matth. 16 : 21 – 28 ( NBV)

## **Verkondiging**

**De organist speelt lied 835 : 1, 2 en 3**

1. Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan uw hand  
naar het vaderland.

2. Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons tradt,  
is het rechte pad.

3. Krimpt ons angstig hart  
onder eigen smart,  
moet het met de ander lijden,  
Jezus, geef ons kracht tot beide.  
Wees Gij zelf het licht  
dat ons troost en richt.

## **Dienst der gebeden**

### **De organist speelt lied 799 : 1 en 2**

1. Komt, kinderen, niet dralen,  
want de avond is nabij!  
Wij zouden licht verdwalen  
in deze woestenij.  
Komt, vatten wij dan moed  
naar de eeuwigheid te streven,  
van kracht tot kracht te leven.  
In 't eind is alles goed.

2. Het zal ons niet berouwen  
de smalle weg te gaan.  
Hij riep ons, de Getrouwe,  
en Hij ging zelf vooraan.  
Komt en vertrouwt op Hem  
die u is voorgetogen  
en richt uw hart en ogen  
vast op Jeruzalem.

## Zegen

aansluitend speelt de organist lied 415 : 3

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!

## Orgelspel

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH  
Nijbroek; ☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

