

**ZONDAGSBRIEF-444; 20 september 2020**



**De ochtenddienst** van 20 september (9:30 uur)

Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Dorcas; 2. Kerk; 3. Interieurfonds

**De ochtenddienst** van 27 september (9:30 uur)

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Leger des Heils; 2. Kerk; 3. Avondmaal collecte

## **Kindernevendienst**

Elke zondagmorgen is er tijdens de preek kindernevendienst voor groep 1-8, behalve op de zondag van de viering van het Heilig Avondmaal.

## **Diaconale collecte 20 september: Dorcas**

Dorcas komt in actie voor mensen in armoede, ongeacht hun religie, ras of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mat. 25: 31- 46 om te zorgen voor de armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp-en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Dorcas heeft 175 projecten in 17 landen. Daarbij hebben zij 25 winkels in Nederland waar tweedehands spullen worden verkocht die niet geschikt zijn voor het buitenland. Van de opbrengst ondersteunt Dorcas de projecten in het buitenland. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL04 RABO 0106250000.

## **Diaconale collecte 27 september: Leger des Heils**

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. De opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en te helpen in nood zonder enige vorm van discriminatie. Met hun brede zorgaanbod kunnen zij bijna iedereen helpen. Op 50 plaatsen in Nederland wordt elke zondag een dienst gehouden. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL72 RABO 070 7070 171.

## **Viering Heilig Avondmaal op 27 september**

Over een week vieren we het Heilig Avondmaal. Met onze 'eigen' belijdende leden en, als ze er zijn, met gasten van elders die ook in eigen kring gewoon zijn het avondmaal te vieren. Want het is goed om zo de gemeenschappelijke band met Christus over gemeente- en kerkgrenzen heen te kunnen beleven.

Wij vieren in Corona-tijd wel aangepast. Ons 'opgaan naar Jeruzalem', zoals ik altijd de gang naar de avondmaalstafel in het koor ervaar, is nu niet weggelegd voor de gemeenteleden. De kerkgangers blijven zitten op hun plek in de bank of op de stoel, en de diakenen zullen wijn en brood naar u toebrengen. De wijn in afzonderlijke kleine bekertjes, het brood vooraf gesneden en gelegd in papier. En voor wie de dienst via de livestream volgt is

het advies om zelf thuis voor brood en wijn te zorgen. Dan kunt u toch het avondmaal met de gemeente in de kerk meevieren.

Een goede gewoonte is de “Voorbereiding Heilig Avondmaal”. Dan proberen we in de week voor de viering dat wat tussen ons en God instaat, en wat ons dwars zit in de relatie met medemensen, voor zover dat van ons afhangt, op te ruimen. Allereerst door het voor God in gebed te brengen, te belijden, en te vragen wat ons te doen staat. En daarna, indien mogelijk, de daad bij het woord te voegen. Maar zelfs wie dat serieus doet, kan tot slot zich bezwaard voelen. Laat dat dan geen drempel worden om toch het geloof te versterken met brood en wijn. Want onze Heer ontving en ontvangt zondaren aan Zijn tafel. Hij kwam juist voor mensen met een gebrek. Dus wie zich niet waardig genoeg voelt: Dat klopt, dat is geen mens, en juist daarom bent u welkom. Om Zijn heil weer in uw leven te ontvangen en ons niet neer te hoeven leggen bij wat niet goed is. U bent welkom, om door de ervaring van het mogen delen via brood en wijn in Zijn lijden en Zijn opstanding, weer als kinderen van onze God de wereld in te kunnen gaan.

## **Liturgie voor zondag 20 september**

Wij kunnen helaas in de kerk als gemeente niet zingen. Wij horen solozang of de melodie van de liederen en kunnen de tekst van psalmen en liederen meelesen.

### **Welkom en afkondigingen**

#### **Wij luisteren naar solozang, psalm 105:1**

1. Looft God den Heer, en laat ons blijde zijn glorieijke naam belijden.  
Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht.  
Gij die van harte zoekt den Heer, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

### **Stil gebed, votum en groet en aanvangstekst**

## **Wij luisteren naar solozang, psalm 105: 16 en 17**

16. God laafde hen in dorre streken,  
deed water uit de rotsen breken,  
't werd een rivier en stroomde voort,  
want Hij gedacht zijn heilig woord,  
de trouw die Hij had toegezegd  
aan vader Abraham, zijn knecht.

17. Hij was het die zijn volk bevrijdde,  
zijn uitverkoor'nen veilig leidde.  
Zo trokken zij het diensthuis uit  
met dans en zang bij trom en fluit,  
en erfden het beloofde land,  
de arbeid van der heid'nen hand.

## **Gebed van verootmoediging en Leefregel**

### **Wij luisteren naar de melodie van Lied 561: 1,4**

1. O Liefde die verborgen zijt  
in diepe stilten eeuwigheid,  
erbarm U over ons bestaan,  
het wordt verraden en verdaan.

4. O Liefde uit de eeuwigheid  
die met ons mens geworden zijt,  
wij bidden, laat ons niet alleen  
in al het duister om ons heen.

## **Gebed**

### **Schriftlezing Oude Testament: Psalm 77**

<sup>1</sup> Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun.  
Van Asaf, een psalm.

<sup>2</sup> Luid roep ik God, ik schreeuw het uit,  
luid roep ik God – dat hij mij hoort.

<sup>3</sup> Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer,

bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos,  
mijn ziel laat zich niet troosten.

<sup>4</sup> Ik denk aan God en moet zuchten,  
mijn gedachten vermoeien mijn geest. *sela*

<sup>5</sup> U laat me mijn ogen niet sluiten,  
van onrust vind ik geen woorden,

<sup>6</sup> ik zie terug op voorbije tijden,  
op de dagen en jaren van vroeger,

<sup>7</sup> bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren,  
mijn hart zoekt, mijn geest vraagt:

<sup>8</sup> Zou de Heer voor eeuwig verstoten,  
zou hij niet langer liefhebben?

<sup>9</sup> Is zijn trouw voorgoed verdwenen,  
zijn woord voor eens en altijd verstomd?

<sup>10</sup> Vergeet God genadig te zijn,  
verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? *sela*

<sup>11</sup> En ik zeg: 'Ik weet wat mij kwelt,  
de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.'

<sup>12</sup> Ik denk terug aan de daden van de HEER –  
ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger,

<sup>13</sup> overweeg elk van uw werken  
en houd in gedachten uw grote daden.

<sup>14</sup> Uw weg, God, is een heilige weg –  
welke god is zo groot als onze God?

<sup>15</sup> U bent de God die wonderen doet,  
u hebt de volken uw macht getoond,

<sup>16</sup> uw arm heeft uw volk bevrijd,  
de kinderen van Jakob en Jozef. *sela*

<sup>17</sup> Toen het water u zag, o God,  
toen het water u zag, begon het te beven,  
een huivering trok door de oceanen.

<sup>18</sup> De wolken stortten water,  
de hemel dreunde luid,  
uw pijlen flitsten heen en weer,

<sup>19</sup> uw donder rolde dreunend rond,  
bliksems verlichtten de wereld,  
de aarde trilde en schokte.

<sup>20</sup> Door de zee liep uw weg,  
door de wijde wateren uw pad,  
maar uw voetsporen bleven onzichtbaar.

<sup>21</sup> U leidde uw volk als een kudde  
door de hand van Mozes en Aäron.

## **Wij luisteren naar de melodie van Lied 943: 1 en 2**

1. God gaat zijn ongekende gang  
vol donk're majesteit,  
die in de zee zijn voetstap plant  
en op de wolken rijdt.

2. Uit grondeloze diepten put  
Hij licht, en vreugde uit pijn.  
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,  
zijn wil is soeverein.

## **Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 10: 11-16**

<sup>11</sup> Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. <sup>12</sup> Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; <sup>13</sup> de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. <sup>14</sup> Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, <sup>15</sup> zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. <sup>16</sup> Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

## **Wij luisteren naar de melodie van Lied 943: 4,6**

4. Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?  
Vertrouw Hem waar Hij gaat.  
Zijn duistere voorzienigheid  
verhult zijn mild gelaat.

6. Hoe blind vanuit zichzelf is  
het menselijk gezicht.  
Godzelf vertaalt de duisternis  
in eind'lijk eeuwig licht.

## **Preek**

### **Wij luisteren naar solozang, Psalm 77: 1 en 6**

1. Roepend om gehoor te vinden,  
om bij God gehoor te vinden,  
roep en smee ik onverpoosd,  
maar mijn ziel blijft ongetroost.  
Nu de druk mij overmande,  
hef ik tot de Heer mijn handen,  
maar 't gedenken is mij pijn,  
nu ik zonder God moet zijn.

6. God, uw pad was door de golven.  
Waat'ren hebben het bedolven  
en uw voetspoor uitgewist;  
geen die nog uw treden gist.  
Maar Gij gaaft een goed geleide  
aan het volk dat Gij bevrijdde;  
Mozes' en Aärons hand  
voerde 't in een veilig land.

## **Gebed**

### **Wij luisteren naar solozang, Lied 422: 1, 2 en 3**

1. Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt:  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.

## Zegen

### Wij luisteren naar de melodie van Lied 415: 3

3. Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH  
Nijbroek; ☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

