

ZONDAGSBRIEF-446; 4 oktober 2020



De ochtenddienst van 4 oktober (9:30 uur)

Voorganger: Ds. H. Brandsen uit Ermelo

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. ALEH; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

De ochtenddienst van 11 oktober (9:30 uur)

Voorganger: Ds. J.C. Borst uit Sleen

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Stichting Project Voice; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

Kindernevendienst

Elke zondagmorgen is er tijdens de preek kindernevendienst voor groep 1-8.

Diaconale collecte 4 oktober: ALEH (Israël zondag)

ALEH is een Israëlische organisatie die zorg draagt voor kinderen met een ernstig-meervoudige handicap en die zowel verstandelijk als lichamelijk zeer beperkt zijn. Meer dan 750 baby's, kinderen en jongvolwassenen worden in al hun behoeften voorzien op de vier locaties van ALEH. De locaties zijn een plek van verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen in Israël en zorgt voor iedereen, ongeacht of men jood, moslim of christen is. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL92 ABNA 0528 1700 15

Diaconale collecte 11 oktober: Stichting Project Voice

Dit project is opgezet vanuit Nederland (Deventer) voor vrouwen die in 1994 uit Rwanda voor de oorlog gevlucht zijn en in Uganda een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Zij worden o.a. opgeleid om zelfstandig een kippenbedrijf te runnen. Dit pluimveebedrijf wordt nu uitgebreid met generators. Er is ook een varkenshouderij en het bestaande naaiatelier wordt verbouwd en vergroot. Verder wordt uw gift gebruikt voor uitbreiding van toiletten. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL13 RABO 011 3984 618.

Catechese voor meerderjarigen (dus vanaf 18 jaar).

Voor belijdeniscatechisatie, maar ook als je alleen belangstelling hebt voor een aantal bijeenkomsten om door te denken over de betekenis van het christelijk geloof, bent u bij de dominee aan het juiste adres. U moet alleen wel zelf aan de bel trekken, dan kijken we wat er verwacht wordt en mogelijk is. Ook als er maar een paar mensen zijn, kunnen we samen aan de slag. U kunt zich melden via predikant@kerknijbroek.nl of mijn telefoon: 06-307 73 755.

Corona-regels

Het protocol voor het bezoeken van kerkdiensten is onveranderd: bij gezondheidsklachten blijven we thuis, u hoeft zich niet te registreren vooraf, maar bij binnenkomst noteren we uw naam en

contactgegevens. U krijgt een plaats aangewezen, en we zingen niet. De collectes zijn bij de uitgang. De thuisblijvers kunnen de dienst volgen via de livestream. Te vinden op onze website www.kerknijbroek.nl, onder 'kerkdiensten'.

Kerkenraad

De kerkenraad komt bijeen op woensdag 7 oktober vanaf 19.30 uur.

Liturgie voor zondag 4 oktober

Wij kunnen helaas in de kerk als gemeente niet zingen. Wij horen zang en kunnen de tekst van psalmen en liederen meelesen.

Welkom en afkondigingen

Luisteren naar intochtlied, solo, psalm 84: 1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Stil gebed, votum en groet

Luisteren naar opname van lied 885: 1 en 2

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer (2 x)
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Verootmoedigingsgebed

Luisteren solo lied 413: 2

Alles wat U prijzen kan,
U, de eeuw'ge ongeziene.
Looft uw liefd' en zingt er van,
alle eng'len die u dienen,
roepen U nooit lovensmoe,
heilig, heilig, heilig toe.

Gods leefregel/geloofsbelijdenis

Luisteren naar opname van lied 868: 1, 2 en 5

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Schriftlezing: Maleachi 3 vers 13 – 20 (NBV)

¹³Jullie hebben tegen elkaar harde woorden over mij gesproken – zegt de Heer –, en jullie vragen: ‘Wat hebben we dan over u gezegd?’ ¹⁴Jullie hebben gezegd: ‘Wat heeft het voor nut om God te dienen, wat hebben we eraan dat we zijn voorschriften in acht nemen en ons in een boetekleed hullen voor de Heer van de hemelse machten?’ ¹⁵We moeten de hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos gedraagt gaat het voor de wind, en wie God beproeft komt er goed vanaf!’

¹⁶Zo spraken de mensen die ontzag voor de Heer hadden tegen elkaar, en de Heer hoorde het en luisterde aandachtig. In zijn bijzijn werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor de Heer hadden, die zijn naam hoogachtten. ¹⁷Op de dag die ik voorbereid – zegt de Heer van de hemelse machten – zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is. ¹⁸Dan zullen jullie het verschil weer zien tussen rechtvaardigen en wettelozen, tussen mensen die God gehoorzamen en wie dat niet doen. ¹⁹Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. ²⁰Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.

Luisteren naar de voorgelezen tekst van psalm 73: 1 en 9, terwijl het orgel speelt

Ja, God is goed voor Israël,
is waarlijk goed, ik weet het wel,
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede.
Maar ik was bijna uitgeleden.
Mijn afgunst groeide met de dag,
daar ik der bozen voorspoed zag,
hoe moeiteloos hun leven is,
zo zonder kwelling en gemis.

Nu blijf ik bij U altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Uitleg en verkondiging: "Gods gedenboek"

Orgelmeditatie 'Lichtstad met uw paarlen poorten' (Evangelische liedbundel 413)

*Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd*
*Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
 Luist'ren naar zijn liefdestem
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 In het nieuw Jeruzalem*

*Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit (Refrein)*

*Schoon tehuis voor moede pelgrims
komend uit de zandwoestijn
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein* (Refrein)

*Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarden poorten
In het nieuw Jeruzalem* (Refrein)

Dankgebed en voorbeden

Luisteren naar solo psalm 68: 7

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Zegen gevolgd door de melodie van gezang 415 vers 3

*Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.*

Bij het uitgaan van de kerk kunt u uw gaven voor de collecten in de mandjes onder de toren laten vallen.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

