

ZONDAGSBRIEF-450; 1 november 2020



De ochtenddienst van 1 november (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Rudolphstichting; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

De avonddienst van 4 november (19:30 uur)

Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. M. Oostenbrink uit Loenen

Organist: Aart Stenfert

Collecte: Dankdagcollecte

De ochtenddienst van 8 november (9:30 uur)

Voorganger: Ds E. Kolkert uit Epe

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Artsen zonder grenzen; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

De middagdienst van 8 november (15:00 uur)

Doopdienst voor genodigden (met livestream)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Artsen zonder grenzen; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

Kindernevendienst

Zolang de Corona-maatregelen duren, is er geen kindernevendienst.

Diaconale collecte 1 november: Rudolphstichting.

De Rudolphstichting (een vereniging van diaconieën van de Protestantse kerk in Nederland), zet zich in voor kinderen voor wie een hoopvolle toekomst niet vanzelfsprekend is. Zij ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugdorp De Glind (Amersfoort) en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen. In de Glind wonen ongeveer 120 uit huis geplaatste kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.

Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL60 RABO 0150002297.

Diaconale Collecte 8 november: Artsen zonder Grenzen.

AzG geeft hulp aan mensen die in nood zijn geraakt door natuurrampen, oorlogen of burgeroorlogen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar huidskleur of godsdienst.

AzG is neutraal. Dat wil zeggen dat de organisatie geen partij kiest. AzG kent geen vrienden of vijanden. In oorlogsgebied wordt geprobeerd alle slachtoffers zo goed mogelijk te verzorgen. De medewerkers werken alleen voor de gezondheid van mensen in nood. Ze bemoeien zich niet met andere zaken, zoals tot welke partij een slachtoffer misschien hoort.

De medewerkers van AzG moeten zelf bepalen of ze het veilig vinden om ergens te werken. Bijna alle medewerkers zijn vrijwilligers. Dat betekent dat zij geen salaris voor hun werk krijgen. Zij krijgen in het project land een vergoeding voor eten, drinken en wonen en een onkostenvergoeding in geld.

Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL13 INGB 0000 0040 54 t.n.v. Artsen zonder Grenzen te Amsterdam

Inzamelactie rondom dankdag voor de Voedselbank

Ook dit jaar houdt uw diaconie weer rond dankdag een inzamelactie voor de Voedselbank. In deze corona tijd waarin meer mensen met financiële problemen te maken zullen krijgen, is dit extra hard nodig. Op zondag 1 november, woensdag 4

november en zondag 8 november kunt u voor aanvang van de dienst producten inleveren. U kunt denken aan lang houdbare producten, zoals groente en fruit in blik of pot, soep, pasta, rijst, couscous, peulvruchten in pak, houdbare zuivelproducten, kaas, olie, koffie, thee, suiker, jam, hagelslag. Maar ook shampoo, douchegel/zeep of waspoeder zijn welkom. Denkt u wel aan de houdbaarheidsdatum?

Als u niet in de gelegenheid bent om uw goede gaven in de kerk af te geven kunt u het ook brengen bij Minie van der Snel, Dorpsplein 3, telefoon 0571-291 556.

Doopdienst 8 november 15.00 uur

De doop is aangevraagd door Johannes en Marjan van Essen, Middendijk 52, voor hun zoon Thomas van Essen, geboren op 6 augustus. Omdat we ons moeten beperken tot 30 kerkgangers en Johannes en Marjan toch graag familie en vrienden erbij hebben is besloten die doop te bedienen in een middagdienst op zondag 8 november vanaf 15.00 uur met alleen genodigden. De rest van de gemeente (en de wereld) kan meegenieten via de livestream.

Liturgie-bezorging

Omdat we in de kerk geen liedboeken meer beschikbaar stellen (die slijten te hard bij wekelijkse desinfectie...) wordt elke week een liturgie gedrukt waarin de liederen die we horen spelen en/of door een solist horen zingen, staan afgedrukt. Deze liturgie is ook op internet beschikbaar (www.kerknijbroek.nl, bij de afdeling: kerkdiensten, onder de link voor het volgen van de kerkdienst via de livestream). De diaconie heeft het initiatief genomen om op een aantal adressen op zaterdag alvast de gedrukte liturgie aan huis te bezorgen. Indien u niet bij dat aantal hoort, maar deze service ook op prijs zou stellen, kunt u zich melden bij diaken Wilma Kanis (0571-291356; wilmakanis@hotmail.com).

Liturgie voor zondag 1 november

Welkom en afkondigingen

Luisteren naar: Sela, in deze stilte

<https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY>

*Geef ons uw vrede, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.*

(De kerkgangers staan op)

Stil gebed, votum en groet

(De kerkgangers gaan zitten)

Gebed om ontferming en de bijstand van de Geest

Genadeverkondiging en wetslezing

Luisteren naar Psalm 33: 5 en 7, solozang

*5. Van waar Hij woont, in 't licht verheven,
ziet God op deze aarde neer.
Al wat door mensen wordt bedreven,
een open boek is 't voor de Heer.
Woord voor woord te lezen is voor Hem hun wezen,
want Hij vormt hun hart.
Wat zij ook verzinnen, heimelijk beginnen,
wordt door Hem ontward.*

*7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven wil de Here laven
wie ontbering lijdt.*

Lezing I: Jesaja 44: 6-20

⁶ Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten mij.

⁷ Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen. Laat hij vertellen en aan mij ontfouwen wat er te gebeuren stond

vanaf de dag dat ik de mensheid schiep, en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat.

⁸ Vrees niet, laat de angst je niet verlammen: heb ik het je niet vanaf het begin laten horen, heb ik het je niet aldoor verteld?

Jullie zijn mijn getuigen: is er een god buiten mij, of een andere rots? Ik ken er geen.

⁹ Mensen die godenbeelden maken zijn niets, en van hun dierbare maaksels valt niets te verwachten. De mensen die van deze goden getuigen, zien niets en weten niets, zij zullen beschaamd staan. ¹⁰ Wie vormt er nu een god en giet zo'n nutteloos beeld? ¹¹ Die ambachtslieden zijn maar mensen, en daarom zullen al hun bewonderaars bedrogen uitkomen. Laten ze bijeenkomen en zich opstellen; ze zullen sidderen en te schande staan, zonder uitzondering.

¹² Een smid hanteert gereedschap om ijzer te smeden in een gloeiend vuur. Hij vormt het met een hamer en bewerkt het met krachtige hand. Maar als hij honger krijgt, verliest hij zijn kracht, en als hij geen water drinkt, raakt hij uitgeput. ¹³ Een beeldsnijder spant een meetlint en geeft de ruwe omtrek aan met een beitel. Dan snijdt hij een figuur uit met een fijn mes en tekent de precieze vorm af met een passer. Hij maakt er een menselijke figuur van, een prachtig beeld, om in een huis te zetten.

¹⁴ Iemand velst een paar ceders, of hij kiest een pijnboom en een eik, die hij in het bos met andere bomen heeft laten opgroeien; of een laurierboom die hij heeft geplant en die groeide door de regen. ¹⁵ Ze dienen hem tot brandhout: hij gebruikt het om zich te warmen, of om er brood op te bakken. Of hij bewerkt het tot een god, waarvoor hij knielt; hij maakt er een godenbeeld van, waarvoor hij zich neerbuigt. ¹⁶ Met de ene helft stookt hij een vuur, waarop hij vlees bereidt; hij roostert het vlees en doet er

zich te goed aan. Hij wordt warm en zegt: 'Ha, lekker warm! Ik zie de gloed van het vuur!' ¹⁷ Van de rest maakt hij een god, een godenbeeld waarvoor hij knielt en zich neerbuigt in gebed: 'Red mij, want u bent mijn god.'

¹⁸ Ze begrijpen het niet, ze beseffen het niet; blijkbaar zitten hun ogen dichtgeplakt, waardoor ze niets zien en het hun aan inzicht schort. ¹⁹ Het dringt niet tot hen door, ze missen de kennis en het inzicht om te bedenken: Met de ene helft heb ik een vuur gestookt, op de gloeiende houtskool heb ik brood gebakken en vlees geroosterd om te eten. Van wat overbleef heb ik een gruwelijk beeld gemaakt. Ik buig me dus neer voor een blok hout. ²⁰ Wat zij koesteren is as! Een verwarde geest heeft hen op een dwaalspoor gebracht. Ze zijn niet meer te redden, want ze vragen zich niet af: 'Is wat ik in mijn hand houd eigenlijk geen bedrog?'

Luisteren naar Lied 825: eerst melodie, dan vs. 1 en 2 voor-gelezen zonder orgel, dan 6 en 7 gelezen met orgel.

*1. De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.*

*2. Maar Hij die in de aanvang schiep
de hemel en de aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de Ongeëvenaarde,
woont niet in tempels; er is niets
dat Hem ontbreekt, hoe zou Hij iets
uit mensenhand aanvaarden?*

*6. Hij die ons ver is en verwant,
hoe kan Hij zijn aanbeden
in enig beeld, door mensenhand
uit steen of hout gesneden?
Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog,
hoe diep,
kan Hem bevatten die ons riep
om Hem te kennen, - heden.*

*7. Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om, het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.*

Lezing II: Romeinen 1: 16-25

¹⁶ Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. ¹⁷ In het evangelie

openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.'¹⁸ En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.¹⁹ Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.²⁰ Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,²¹ want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.²² Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas²³ en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren.²⁴ Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren.²⁵ Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.

Luisteren naar Ev. Liedbundel 244a: 1, 2 en 4: "Een vaste burcht is onze God". <https://www.youtube.com/watch?v=D2gvVePz6us>

*1. Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!*

*2. Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg' is ons beschoren!*

*4. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!*

*Delf vrouw en kind'ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!*

Preek

Orgel improvisatie

Gebed

Slotlied: Evangelische Liedbundel 501: 1 (Solist), 2 (voorganger), 3 (solist)

*1. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.*

*2. In Jezus' Naam, in Jezus' Naam,
In Jezus' Naam geef ik jou
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.*

*3. Heilige Geest, heilige Geest,
de heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.*

Zegen

Bij het uitgaan van de kerk kunt u uw gaven voor de collecten in de mandjes onder de toren laten vallen.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

