

DANKDAGBRIEF
woensdag 4 november 2020



De avonddienst van 4 november (19:30 uur)

Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. M. Oostenbrink uit Loenen

Organist: Aart Stenfert

Collecte: Dankdagcollecte

Komende zondag zijn er de volgende diensten:

De ochtenddienst van 8 november (9:30 uur)

Voorganger: Ds E. Kolkert uit Epe

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Artsen zonder grenzen; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

De middagdienst van 8 november (15:00 uur)

Doopdienst voor genodigden (met livestream)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Artsen zonder grenzen; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

Inzamelactie rondom dankdag voor de Voedselbank

Ook dit jaar houdt uw diaconie weer rond dankdag een inzamelactie voor de Voedselbank. In deze corona tijd waarin meer mensen met financiële problemen te maken zullen krijgen, is dit extra hard nodig. Op zondag 1 november, woensdag 4 november en zondag 8 november kunt u voor aanvang van de dienst producten inleveren. U kunt denken aan lang houdbare producten, zoals groente en fruit in blik of pot, soep, pasta, rijst, couscous, peulvruchten in pak, houdbare zuivelproducten, kaas, olie, koffie, thee, suiker, jam, hagelslag. Maar ook shampoo, douchegel/zeep of waspoeder zijn welkom. Denkt u wel aan de houdbaarheidsdatum? Als u niet in de gelegenheid bent om uw goede gaven in de kerk af te geven kunt u het ook brengen bij Minie van der Snel, Dorpsplein 3, telefoon 0571-291 556.

Doopdienst 8 november 15.00 uur

De doop is aangevraagd door Johannes en Marjan van Essen, Middendijk 52, voor hun zoon Thomas van Essen, geboren op 6 augustus. Omdat we ons moeten beperken tot 30 kerkgangers en Johannes en Marjan toch graag familie en vrienden erbij hebben wordt de doop bediend in een middagdienst op zondag 8 november vanaf 15.00 uur **met alleen genodigden**. De rest van de gemeente (en de wereld) kan meegenieten via de livestream.

Diaconale Collecte 8 november: Artsen zonder Grenzen. AzG geeft hulp aan mensen die in nood zijn gekomen door natuurrampen, oorlogen of burgeroorlogen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar huidskleur of godsdienst. AzG is neutraal en kent geen vrienden of vijanden. In oorlogsgebied wordt geprobeerd alle slachtoffers zo goed mogelijk te verzorgen. De medewerkers van AzG moeten zelf bepalen of ze het veilig vinden om ergens te werken. Bijna alle medewerkers zijn vrijwilligers. Dat betekent dat zij geen salaris voor hun werk krijgen. Zij krijgen in het projectland een vergoeding voor eten, drinken en wonen en een onkostenvergoeding in geld. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL13 INGB 0000 0040 54 t.n.v. Artsen zonder Grenzen te Amsterdam

Liturgie voor woensdag 4 november

Welkom en afkondigingen

(Gemeente gaat staan)

Wij luisteren naar orgelspel: de melodie van lied 23
en lezen voor onszelf Lied 23:1

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

Stil gebed

Votum

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger: die trouw is tot in eeuwigheid

Gemeente: en die nooit laat varen de werken van zijn Hand.

Groet

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van
de Heer Jezus Christus

Gemeente: Amen

(gemeente gaat zitten)

Uit de bijbel wordt gelezen psalm 23

Enige woorden bij: *Mijn beker vloeit over.*

Wij luisteren naar solozang en neuriën mee met
Lied 23c: 1, 2 en 3

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsrvijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf,
geeft steun en veiligheid.

Dankgebed

Wij luisteren naar solozang en neuriën mee met
Lied 23c: 4 en 5

4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis,
zo lang ik leven mag.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Jacobus 5:7-20

Wij luisteren naar solozang van Lied 534 (melodie gezang
192, 'O kostbaar kruis')

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Preek

Meditatief orgelspel

Zonder muziek luisteren wij naar Lied 880: 3, gesproken door de predikant **en antwoorden** als gemeente met het hardop uitspreken van Lied 880: 4.

v.: Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

g.: Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid

Gebed

Wij luisteren naar solozang van Lied 704:1

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen
die grote dingen doet
hier en in alle landen
die ons van kindsbeen aan
ja van de moederschoot
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Zegen

Bij het uitgaan van de kerk kunt u uw gave voor de collecte in het mandje onder de toren laten vallen.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl



