

ZONDAGSBRIEF-451; 8 november 2020



De ochtenddienst van 8 november (9:30 uur)

Voorganger: Ds. E. Kolkert uit Epe

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Artsen zonder grenzen; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

De middagdienst van 8 november (15:00 uur)

Doopdienst (**alleen genodigden**, met livestream)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Artsen zonder grenzen; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

De ochtenddienst van 15 november (9:30 uur)

Voorganger: Ds. M. Zoetewij uit Lemele

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds

De avonddienst van 15 november (19:00 uur)

Ontmoetingsdienst

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

Uitzending Omroep Voorst op 8 november 9.30 uur

Op deze zondagmorgen is Nijbroek weer aan de beurt voor de uitzending via de Oecumenische Omroep (kabel 103.5 of FM 105.3).

Op zondag tussen 11:30 uur en 12:00 uur worden ook verzoekplaten gedraaid. Verrast u eens een zieke, een jarige of zo maar iemand. U kunt de verzoeken t/m dinsdag aanvragen bij dhr. J.H. de Weerd, telefoon: 0571 – 29 18 84.

Giften kunt u storten op het volgende rekeningnummer:
NL60 RABO 0362 8195 21 t.n.v. Oecumenische Omroep Voorst.

Kindernevendienst

Zolang de Corona-maatregelen duren, is er geen kindernevendienst.

Inzamelactie rondom dankdag voor de Voedselbank

Ook dit jaar houdt uw diaconie weer rond dankdag een inzamelactie voor de Voedselbank. In deze corona tijd waarin meer mensen met financiële problemen te maken zullen krijgen, is dit extra hard nodig. Op deze zondag 8 november kunt u voor aanvang van de dienst nog producten inleveren. U kunt denken aan lang houdbare producten, zoals groente en fruit in blik of pot, soep, pasta, rijst, couscous, peulvruchten in pak, houdbare zuivelproducten, kaas, olie, koffie, thee, suiker, jam, hagelslag. Maar ook shampoo, douchegel/zeep of waspoeder zijn welkom. Denkt u wel aan de houdbaarheidsdatum?

Als u niet in de gelegenheid bent om uw goede gaven in de kerk af te geven kunt u het ook brengen bij Minie van der Snel, Dorpsplein 3, telefoon 0571-291 556.

Doopdienst 8 november 15.00 uur

De doop is aangevraagd door Johannes en Marjan van Essen, Middendijk 52, voor hun zoon Thomas van Essen, geboren op 6 augustus. Omdat we ons moeten beperken tot 30 kerkgangers en Johannes en Marjan toch graag familie en vrienden erbij hebben is besloten die doop te bedienen in een middagdienst op zondag 8 november vanaf 15.00 uur met alleen genodigden. De rest van de gemeente (en de wereld) kan meegenieten via de livestream.

Diaconale Collecte 8 november: Artsen zonder Grenzen.

AzG geeft hulp aan mensen die in nood zijn geraakt door natuurrampen, oorlogen of burgeroorlogen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar huidskleur of godsdienst.

AzG is neutraal. Dat wil zeggen dat de organisatie geen partij kiest. AzG kent geen vrienden of vijanden. In oorlogsgebied wordt geprobeerd alle slachtoffers zo goed mogelijk te verzorgen. De medewerkers werken alleen voor de gezondheid van mensen in nood. Ze bemoeien zich niet met andere zaken, zoals tot welke partij een slachtoffer misschien hoort.

De medewerkers van AzG moeten zelf bepalen of ze het veilig vinden om ergens te werken. Bijna alle medewerkers zijn vrijwilligers. Dat betekent dat zij geen salaris voor hun werk krijgen. Zij krijgen in het project land een vergoeding voor eten, drinken en wonen en een onkostenvergoeding in geld.

Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL13 INGB 0000 0040 54 t.n.v. Artsen zonder Grenzen te Amsterdam.

Ontmoetingsdienst 15 november, 19.00 uur

Wat maken we van een ontmoetingsdienst in Corona-tijd? Geen koor, geen gesprek in en om de kerkdienst.... Toch laten we deze avonddienst doorgaan. We richten ons op de ontmoeting met God. Hij ontmoet ons op allerlei plaatsen, op allerlei manieren: In de kerk, in muziek, in de natuur, in de stilte, in gebed, in gesprek met een medemens. En ontmoet je Hem, dan ontmoet je ook Zijn gezin. Thema is daarom: *“Samen bij U, allemaal anders, allemaal één”*. Wij hopen op en bidden om een ontmoeting met en bij God. Een ontmoeting die ons raakt, in de kerk en via internet.

Diaconale collecte 15 november 2020: iSTEPup

Stichting iSTEPup geeft studiebeurzen aan jongeren in ontwikkelingslanden, die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen hebben om hun opleiding te betalen. Zo geeft iSTEPup een toekomst aan dit talent en kunnen zij later in hun beroep veel betekenen voor de mensen in hun eigen land! Inmiddels ondersteunt iSTEPup 12 studenten en zijn 2 afgestudeerd.

Een van de studenten die nog studeert is Hastings Dyson uit Malawi. Hij wil graag verpleegkundige/broeder worden, maar zijn ouders verdienen met hun boerderij niet genoeg geld om zijn hele studie te betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij toch zijn diploma halen!

Meer informatie is te vinden op de website www.i-step-up.com.

Voor giften: NL88 ABNA 081 400 2315 t.n.v. Stichting iSTEPup.

Kinderziektes met een nieuwe geluidsinstallatie

Afgelopen zondag, 1 november, zullen gebruikers van de livestream niet blij zijn geweest met het geluid. We hebben een nieuwe geluidsinstallatie. Op 25 oktober werkte die voor het eerst, en dat ging prima. Maar op 1 november vielen zowel de microfoon van de kathedr (voor het welkom en de solist) als die van de predikant regelmatig uit. Er is deze week aan gewerkt en we hopen dus dat het vandaag een stuk beter gaat!

Liturgie voor zondagmorgen 8 november

Welkom en afkondigingen

Wij luisteren naar psalm 65: 1 en 2, gesproken door de solist, terwijl het orgel speelt. De gemeente neuriet mee met de muziek.

1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

2. Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.

Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Stil Gebed, Votum en Groet

Wij luisteren naar psalm 33: 7 en 8, gezongen door de solist

7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Wetslezing: Mattheüs 22: 34-40 (NBG 1951)

³⁴Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen, ³⁵en één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: ³⁶Meester, wat is het grote gebod in de wet? ³⁷Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. ³⁸Dit is het grote en eerste gebod. ³⁹Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als

uzelf. ⁴⁰Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Wij neuriën mee met de melodie van psalm 139: 1 en 14

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Gebed bij de Opening van Het Woord

Schriftlezing: Lucas 12: 35-40

³⁵Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. ³⁶En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. ³⁷Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen. ³⁸En wanneer hij in de tweede of in de derde nachtwake komt en hen zó aantreft, zalig zijn zij. ³⁹Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, op welk uur de dief zou komen, hij zou in zijn huis niet hebben laten inbreken. ⁴⁰Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Uitspreken van Lied 751: 1, 2, 3 en 4, terwijl het orgel speelt.
Couplet 1 door de solist. Couplet 2, 3 en 4 door de gemeente.

Solist: *1. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.*

Gemeente: 2. Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.

3. Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?

4. Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?

Prediking, vanuit Lucas 12: 38: “En wanneer Hij in de tweede of in de derde nachtwake komt en hen zo aantreft, zalig zijn zij!”

Wij neuriën mee met de melodie van lied 913: 1 en 2

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed!

Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Gebeden

Wij luisteren naar lied 801: 1, 7 en 8, gezongen door de solist.

1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

7. Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

8. Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan den Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs.

Zegen (Amen door de predikant).

Bij het uitgaan van de kerk kunt u uw gaven voor de collecten in de mandjes onder de toren laten vallen.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

