

Ontmoetingsdienst 15-11-2020

Samen bij U
Allemaal anders, allemaal één



Voorganger: Ds. T. van Staalduine

Luisterlied voor de dienst - In Christ Alone (+ vertaling)

1. In Christ alone my hope is found,
He is my light, my strength, my song
This Cornerstone, this solid Ground
Firm through the fiercest drought and storm.
What heights of love, what depths of peace
When fears are stilled, when strivings cease
My Comforter, my All in All
Here in the love of Christ I stand.

2. In Christ alone! - who took on flesh,
Fullness of God in helpless babe.
This gift of love and righteousness,
Scorned by the ones He came to save
Till on that cross as Jesus died,
The wrath of God was satisfied
For every sin on Him was laid
Here in the death of Christ I live.

3. There in the ground His body lay,
Light of the world by darkness slain:
Then bursting forth in glorious day
Up from the grave He rose again
And as He stands in victory
Sin's curse has lost its grip on me,
For I am His and He is mine
Bought with the precious blood of Christ

1. *Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn
kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
Dankzij zijn liefde leef ik nu.*

2. *Jezus alleen werd mens als wij;
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
Leed om mijn ongerechtigheid.
door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij, ontnam de dood
zijn heerschappij;
Dankzij zijn sterven leef ik nu.*

3. *Daar in het graf, in dood gehuld,
Leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.*

4. No guilt in life, no fear in death,
This is the power of Christ in me
From life's first cry to final breath,
Jesus commands my destiny
No power of hell, no scheme of man,
Can ever pluck me from His hand
Till He returns or calls me home
Here in the power of Christ I'll stand

4. *Geen levensangst, geen
stervensnood; Dat is de kracht, waar
ik in sta. Van eerste stap tot aan de
dood Leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
Kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn
naam; In die verwachting houd ik
stand. In Hem alleen, in Hem alleen!*

Luisterlied voor de dienst - Breng ons samen (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
Verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
Waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis!



Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
Als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
Gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
Om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
(Refrein)



Woord van welkom en mededelingen

Inleiding op het thema: **Samen bij U, Allemaal anders, allemaal één.**

Intochts-/luisterlied: **Pacem - Alemet**

Dona nobis pacem et in terra pax hominibus bonae voluntatis
Geef ons vrede en vrede op aarde aan de mensen van goede wil

(Aanwezigen gaan staan)

Votum en groet

(Aanwezigen gaan zitten)

Gebed

Luisterlied: U geeft rust

U geeft rust, In mijn ziel
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.

Refrein:

Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen. U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.
(Refrein)

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.

Denkstof: Hoe God altijd en overal met ons is

Schriftlezingen: Vijf soorten ontmoetingen met God in het Oude Testament

1. Stilte: Elia op de berg Horeb: I Koningen 19: 11-13

Elia zoekt God, omdat hij het zwaar heeft

11 De Heer zei tegen Elia: 'Kom naar buiten, ga op de berg staan om mij te ontmoeten.' Toen kwam de Heer voorbij.

Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg begon te schudden en de rotsen openscheurden. Maar de Heer was niet in de storm. Na de storm kwam er een aardbeving. Maar daarin was de Heer ook niet.

12 Na de aardbeving kwam er een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. Na het vuur klonk er alleen het zachte suizen van de stilte.

13 Toen Elia dat hoorde, deed hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij liep naar buiten en ging voor de opening van de grot staan. Daar hoorde hij een stem die zei: 'Waarom ben je hier, Elia?'

2. Gebed: Daniël in zijn bovenvertrek: Daniël 6:11-12

De koning heeft verboden te bidden, maar Daniël kan niet zonder gebed

11 Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.



3. Rituelen:

Abraham:

Genesis 12: 7-8

Waar Abram woont, daar bouwt hij ook een plaats om God te eren met offers

7 Daar zag Abram de Heer. De Heer zei: 'Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.' Toen bouwde Abram daar een altaar voor de Heer.

8 Abram ging verder naar de bergen bij de stad Betel. Tussen Betel en Ai zette hij zijn tenten op. Ook daar bouwde hij een altaar, en hij bad tot de Heer.

4. Natuur: Mozes: Ex. 3: 1-4

1Mozes zorgde voor de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Op een dag ging hij met de dieren ver de woestijn in. Hij kwam bij de berg Horeb. De Horeb was een heilige berg.

2Daar kwam de engel van de Heer naar hem toe, als een vuur in een doornstruik. Mozes zag dat de struik in brand stond, maar de struik verbrandde niet.

3Mozes dacht: Hoe kan dat? Hoe komt het dat die struik niet verbrandt? Ik zal eens gaan kijken.

4Toen de Heer zag dat Mozes dichterbij kwam, riep hij vanuit de struik: 'Mozes!' 'Ja, ik luister,' antwoordde Mozes.

5. Muziek: David: 2 Samuel 6:5

Koning David maakte veel liederen, de psalmen; en hij danste en maakte ook allerlei muziek toen hij de ark van God naar Jeruzalem bracht

5David en alle Israëlieten dansten voor de HEER uit en speelden op allerlei instrumenten, op citers, harpen, tamboerijnen, ratels en cimbalen.



Luisterlied: Liefde is de bron

Liefde is de bron, waaruit het licht het lijden overwon,
in verwarring, angst en dood, is God jouw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron, een stroom van licht, een gouden ochtendzon.
Ontvang de adem van Zijn mond, Hij is uw diepste grond,
Zijn liefde is de bron.

Refrein:

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron, waaruit de Zoon het lijden overwon
en in verwarring, angst en dood is Hij uw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.

(Refrein)



Schriftlezingen: Vijf soorten ontmoetingen met God in het Nieuwe Testament

1. Luisteren: Maria: Lukas 10: 38-39

Jezus ontmoet mensen thuis, zoals bij Marta en Maria

38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette.

39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.

2. Dienen: Martha: Lukas 10: 40

40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.'

3. Samen eten: Emmaüsgangers: Lukas 24: 30-31

De Emmaüsgangers herkennen Jezus na een lang gesprek op de weg pas als hij bij hen aan tafel zit

30 Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun.

31 Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun gezicht verdwenen

4. Onderweg: Kamerling: Handelingen 8: 27-29

God zorgt voor een onverwachte ontmoeting onderweg tussen de apostel Filippus en een vreemdeling.

26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: 'Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.'

27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28 en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29De Geest zei tegen Filippus: 'Ga naar die man daar in de wagen.'

5. Nood: Discipelen op het meer: Mat. 8: 23-26

In de nood leer je je vrienden kennen. Zo ook de leerlingen van Jezus op het meer:

23Daarna stapte Jezus in de boot. Zijn leerlingen gingen met hem mee.

24Opeens begon de grond onder het meer te bewegen. De golven werden zo hoog dat de boot bijna onder water verdween. Maar Jezus lag te slapen in de boot.

25De leerlingen gingen naar hem toe en maakten hem wakker. Ze riepen: 'Heer, red ons! We verdrinken!'

26Jezus zei: 'Waarom zijn jullie zo bang? Is jullie geloof dan zo klein?' Jezus ging staan, en hij sprak streng tegen de wind en het water. Toen werd het water helemaal rustig.



Luisterlied: My Lighthouse (Rend Collective, + vertaling)

In my wrestling and in my doubts
In my failures You won't walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

In the silence, You won't let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

Refrein:

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness. I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore
Safe to shore (3x)

I won't fear what tomorrow brings
With each morning I'll rise and sing
My God's love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea
(Refrein)

Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms (4x)
(Refrein)

*In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.*

*In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.*

Refrein:

*God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont (3x)*

*Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
(Refrein)*

*U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm (4x)
(Refrein)*

Overdenking

Luisterlied: Be thou my vision (+ vertaling)

Be Thou my vision, O Lord of my heart;
Naught be all else to me, save that Thou
art;
Thou my best thought, in the day and the
night;
Waking or sleeping, Thy presence my
light.

Be Thou my wisdom, be Thou my true
Word;
I ever with Thee and Thou with me, Lord;
Thou my great Father and I, Thy true
son;
Thou in me dwelling, and I with Thee one.

Be thou my battleshield, my sword for the
fight;
Be thou my dignity, thou my delight;
Thou my soul's shelter and thou my high
tower;
Raise thou me heavenward, O Power of my
power.

Riches I heed not, nor man's empty praise;
Thou mine inheritance, through all my
days
Thou and Thou only, the first in my heart;
High King of heaven, my treasure Thou
art.

*Wees mijn verlangen, o Heer van
mijn hart,
Leer mij U kennen in vreugde en
smart.
Laat mijn gedachten op U zijn
gericht;
Wakend of slapend, vervuld van uw
licht.*

*Geef mij uw wijsheid, uw woorden
van eer,
Dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
Dat in uw armen geborgenheid vindt.*

*Geef mij uw schild en uw zwaard in
de strijd,
Maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren
van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij
wacht.*

*Wat baat mij rijkdom of eer van een
mens:*

*Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad*

High King of heaven, my victory won;
May I reach heaven's joy, O bright
heaven's sun;
Heart of my own heart, whatever befall;
Still be my vision, O Ruler of all.
Heart of my own heart, whatever befall;
Still be my vision, O Ruler of all.

*overwon,
Als ik daar kom in het licht van uw
zon,
Stralend van vreugde, getooid als een
bruid,
Gaat mijn verlangen nog meer naar U
uit.*

Dankgebed en voorbede

Luisterlied: De zegen uit Zimbabwe, Afrika

The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you and be gracious, and be gracious unto you
The Lord turns his face towards you, and give you peace.

Amen

May his favor be upon you, and a thousand generations,
May his presence go before you, and behind you, and beside you,
all around you, and within you, He is with you.

*Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht
van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER
u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen*

*Moge zijn gunst op jou zijn, en duizend generaties,
Moge zijn aanwezigheid voor je uitgaan, en achter je, en naast je,
overal om je heen en in je, Hij is met je.*

(Aanwezigen gaan staan)

Zegen

Uitgangscollecten:

1. iSTEPup
2. Kerk
3. Jeugdwerk

Lied bij het verlaten van de kerk: You'll never walk alone

U



kunt deze dienst nog eens beluisteren op www.kerknijbroek.nl of bekijken via Youtube.

De volgende ontmoetingsdienst zou op kerstavond, 24 december zijn. Maar vanwege de Corona-maatregelen verwachten we dan niet met de gebruikelijke volle kerk samen te kunnen komen. Een alternatieve manier om Kerstavond te beleven is in voorbereiding. Houdt u hiervoor

het komende kerkblad en de nadere berichtgeving (o.a. via de zondagsbrief t.z.t. en de website) in de gaten voor meer informatie over Kerstavond in Nijbroek!