



De dienst van 29 november (9:30 uur)

1e Advent – Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. J.A. van Woudenberg uit Vaassen

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Oekraïne-School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid (kerk in actie); 2. Kerk; 3. Avondmaalscollecte

De dienst van 6 december (9:30 uur)

Doopdienst en 2^e Advent; **alleen voor genodigden**

Voorganger: Ds. Th. van Staalduine

Organist Aart Stenfert

Collectes: 1. Wilde ganzen; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

Kindernevendienst

Zolang de Corona-maatregelen duren, is er geen kindernevendienst.

Diaconale collecte 29 november: Oekraïne - School van onze Dromen (kerk in actie)

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directie van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen kunnen bevorderen. Voor giften: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Collecte Kinderen in de Knel.

Dooptdienst 6 december

De doop is aangevraagd door Allard en Jedidiah van Dijk-Moser, Korte Breestraat 6, Voorst, voor hun dochter Eloïse Leonora van Dijk, geboren op 18 augustus. Omdat we ons moeten beperken tot 30 kerkgangers en Allard en Jedidiah toch graag familie en vrienden erbij hebben is besloten die doop te bedienen in een dienst **met alleen genodigden**. De rest van de gemeente (en de wereld) kan meegenieten via de livestream.

Diaconale collecte 6 december: Wilde Ganzen

Stichting Wilde Ganzen is een van oorsprong protestantse organisatie, die wil bijdragen aan een beter leven voor mensen die in armoede leven. De stichting stelt mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Wilde Ganzen werft fondsen en levert kennis en begeleiding. Zij steunen wereldwijd jaarlijks rond de vijfhonderd praktische en kleinschalige projecten, vooral in ontwikkelingslanden. Dit kunnen projecten zijn voor bijvoorbeeld basisonderwijs, gelijke rechten voor vrouwen, landbouw, ziektepreventie of schoon water. Voor giften: NL53 INGB 000 00 40 000.

Liturgie voor zondagmorgen 29 november

Welkom en afkondigingen, afgesloten met het voorlezen van psalm 72: 1 en 4, de adventspsalm:

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

De gemeente gaat staan

Stil gebed

Bemoediging en groet

Wij luisteren naar Lied 216, voorgelezen door de voorganger,
onder orgelspel

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Wij belijden ons geloof met Lied 287: 1, 2, 4 en 5,
voorgelezen door de voorganger, onder orgelspel

Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed,
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

Rond het boek van Zijn verbond,
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen,
als de kerk van liefde leest,
is het feest.

Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen, -
neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.

Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Gebed om de Heilige Geest

Eerste Lezing uit de Bijbel: Ezechiël 16: 1-15 en 62-63

¹De HEER richtte zich tot mij: ²Mensenkind, je moet Jeruzalem haar gruwelijke gedrag voor de voeten werpen. ³Dit zegt God, de HEER, tegen haar: Van oorsprong ben je een Kanaänitische, je werd geboren uit een Amoritische vader en een Hethitische moeder. ⁴Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen, niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. ⁵Niemand deed een van die dingen voor je, niemand keek naar je om, niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten, zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht.

⁶Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat: "Leef! Blijf in leven, bedekt met bloed als je bent." ⁷Ik liet je groeien als een bloem in het veld: je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar, maar je was nog helemaal naakt. ⁸Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je – spreekt God, de HEER – en je werd de mijne. ⁹Ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af, ik wreef je in met olie. ¹⁰Ik kleepte je in bonte kleuren, ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken. ¹¹Ik tooide je met sieraden, ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals, ¹²ik deed een ringetje door je neus, ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. ¹³Jij tooide je met al dat goud en zilver, je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren, je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie, en heel, heel mooi werd je, als een koningin. ¹⁴Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid, en je schoonheid was volmaakt want ze kwam van mij – spreekt God, de HEER.

¹⁵Maar je werd overmoedig omdat je zo mooi was en zo beroemd. Je was ontrouw en pleegde overspel met elke voorbijganger, je bood je aan iedereen aan!

(...)

⁶²Als ik mijn verbond met jou heb gesloten, zul je beseffen dat ik de HEER ben ⁶³en overdenken wat je gedaan hebt; je zult je schamen, en zwijgen omdat je vernederd bent – maar ik vergeef je alles wat je hebt gedaan. Zo spreekt God, de HEER.'

De gemeente leest samen hardop uit de psalm van zelfonderzoek: Ps. 139: 1, 7, 14

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Tweede Lezing uit de Bijbel: 1 Petrus 2: 9 en 10

⁹Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. ¹⁰Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

De organist speelt de melodie van lied 705: 2

*Ere zij aan Hem, wiens liefde
Ons van alle smet bevrijdt,
Eer zij Hem die ons gekroond heeft,
Koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
Ere zij het Lam gewijd.*

Verkondiging: *“Ik vergeef je alles wat je hebt gedaan.”*
(Ez. 16: 63)

De gemeente leest samen hardop Lied 441: 1, 3, 5, 10

1. Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

3. Wat hebt U opgegeven
om mij nabij te zijn,
toen mijn armzalig leven
getekend was door pijn?
Zo veel was mij ontnomen
waarin ik vreugde vind,
maar toen bent U gekomen
en wist ik mij bemind.

5. Niets dreef U uit den hoge
naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde.
U ziet de schuld en pijn,
waarmee wij allen falen,
maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen,
in uw erbarmen vast.

10. Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
Uw grote vreugde binnen,
Uw feest, Uw liefdesmaal.

Nodiging tot de viering van het Heilig Avondmaal

Onderwijzing

Broeders en Zusters,

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft om elk mens te dienen, zonder voorbehoud, tot zijn laatste ademtocht. Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de dood op het kruis. Voor ons is Hij gestorven en begraven. Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden en nieuw leven heeft Hij gebracht: verzoening voor allen die gebukt gaan onder het juk van zonde en dood.

Heel vaak heeft onze Heer gegeten en gedronken met tollenaars en zondaars, met al wie zijn leven wilde delen, met zijn vrienden, zoals in die laatste nacht, toen Hij een teken heeft gesteld van zijn eindeloze liefde en trouw en zichzelf gegeven heeft als brood voor de wereld.

Aan hen die Hem zo lief waren, en ook aan ons, heeft Hij de opdracht gegeven om te doen wat Hij gedaan heeft: het delen van brood en wijn – tot zijn gedachtenis.

En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Ja, van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het koninkrijk van God.

Luisteren naar Sela, “Aan uw tafel”

U nodigt mij aan tafel
Om dicht bij U te zijn
Te proeven van het leven
Dat U deelt door brood en wijn
U leidt mij in de stilte
Ik volg U met ontzag
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag

U ziet mijn hart en leven
De onrust die verwacht
Mijn onbesproken vragen
Die er leven in mijn hart
U kent al mijn gedachten
Verbergen kan niet meer
In vertrouwen leg ik alles voor U neer

De beker in Uw handen
Neem ik vol liefde aan
Uit handen die verwond zijn
Waar in de tekens staan
Geen woorden meer van oordeel
Genade onverdiend
Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien

U deelt met mij de maaltijd
Reikt mij verzoening aan
Uw liefde is nog groter
Dan de schuld die is voldaan
U toont mij Uw genade
Die werkzaam is in mij:
Door de kracht van Uw genade ben ik vrij

Tafelgebed

Delen van brood en wijn

Wij luisteren naar Ev. Liedbundel 180: 1, 2, 3 en 4

'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en 'k zal wonen in 's Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud.
Glorievol als een schoon paradijs.

'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan, aan Zijn zij.

'k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind.
'k Ben gekocht met het bloed van mijn Heer.
En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht.
'k Ben Gods kind dat verblijdt mij zo zeer.

'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij.

Zegen

Wij luisteren naar de melodie van lied 415: 3

*3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!*

Bij het uitgaan van de kerk kunt u uw gaven voor de collecten in de mandjes onder de toren laten vallen.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl



