

ZONDAGSBRIEF- 456; 13 december 2020



De dienst van 13 december (9:30 uur)

3e Advent

Voorganger: Ds. H. van Ark uit Wapenveld

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. S.O.S. Kinderdorpen; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

De dienst van 20 december (9:30 uur)

4e Advent

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Handen samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds

Kindernevendienst

Zolang de Corona-maatregelen duren, is er geen kindernevendienst.

Mondkapjes bij het lopen in de kerk

Vanwege de scheiding van Kerk en Staat legt de overheid de kerk geen verplichtingen op. Maar de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) volgt wel zo veel mogelijk de adviezen van de overheid op. In openbare gebouwen geldt vanaf 1 december een mondkapjes-plicht. Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en uitgaan van de kerk is dus wel zo logisch. Als u uw zitplaats heeft gevonden, kan het kapje af. In de kerk van Nijbroek volgen we vanaf deze zondag 6 december deze lijn. Mondkapje mee naar de kerk dus.

Diaconale collecte 13 december: S.O.S. kinderdorpen

S.O.S. Kinderdorpen biedt hulp aan kwetsbare kinderen in 135 landen, ook in oorlogsgebieden. Kinderen zonder ouders of zonder een veilig thuis worden opgevangen in een S.O.S. Kinderdorp, want, S.O.S. Kinderdorpen begint bij de basis: een liefdevol thuis en veilige familie voor ieder kind. Verder bieden zij onderwijs aan, gezondheidszorg, noodhulp en sociale hulp. Voor giften: NL90 INGB 000 000 7733.

Diaconale collecte 20 dec.: Handen samen voor Angola

Overall in Angola is een schrijnend gebrek aan basisvoorzieningen. De stichting uit Oene steunt een bejaardenhuis, een weeshuis en deelt voedselpakketten uit. Het motto van de stichting is om elkaar te stimuleren samen te werken. Maar ook om deze mensen moed te geven en voor ze te bidden. Wij ontvingen de volgende berichten van Evelien Smit, de voorzitter:

Het waren en zijn moeilijke tijden in Angola.

De lockdown bracht honger in het land. Namens de stichting werden er 100 gezinnen voorzien van een voedselpakket voor drie maanden, maar ook andere zaken als kleding en hygiënische middelen. Niet alleen werden er gezinnen bezocht. Meermalen ging er een tankwagen met water namens de stichting door de verschillende sloppenwijken om de mensen te voorzien van schoon drinkwater.

We hadden beloofd dat we zouden helpen bij de financiering van een klaslokaal. Deze school wordt gerund door een groep gehandicapte mensen. En het is af! In maart liepen we er; toen stond er wat onkruid en er lagen stenen. Nu gaan er elke ochtend 30 kinderen naar school en 's middags 30 andere. Ze krijgen er onderwijs, maar ook een warme maaltijd en kunnen er tanden poetsen en zich wassen. Een enorme voorrecht als je in een sloppenwijk woont! Ook hebben alle kinderen begin september een pakket mee naar huis gekregen met o.a. hygiënische middelen, zoals wasmiddelen en tandpasta.

Ook hebben we een eerste donatie gedaan voor de bouw van een gezondheidscentrum. Dit zal een plek zijn waar moeders met hun kinderen naar toe kunnen voor hulp, maar ook zwangere vrouwen kunnen er terecht. Het doel is dat alle vrouwen van een nabijgelegen markt voorlichting krijgen, hun kind kunnen laten wegen en geholpen worden bij de zorg rondom baby en kind.

Wat doen jullie veel horen we wel eens. Ja.... kunnen we dan van harte zeggen. Het weeshuis dat af is en waar we voortdurend nog contacten hebben en de bovengenoemde projecten zijn niet klein voor een stichting als de onze. Maar we mogen van harte ervaren dat het niet ons werk is; maar dat God het werk zegent. Hem alle eer!

Zie ook: www.handensamenvoorangola.nl. Voor giften: NL77 RABO 0322 5400 62

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl



Liturgie voor zondagmorgen 13 december

Welkom en afkondigingen

Wij luisteren naar Lied 62: 4, gezongen door de solist

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Wij luisteren naar Lied 442: 1, gezongen door de solist

Op U mijn Heiland blijf ik hopen,
verlos mij van mijn bange pijn.
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, Uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met Uw heil'ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Gebed

Adventstekst

Wij luisteren naar Lied 442: 2, gezongen door solist

Vervul o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt.
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid.

Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O mocht ik Uwe troost ervaren,
doe intocht Heer in mijn gemoed.

Schriftlezing: Lucas 1: 8-14; 18-20; 57-64 en 78-79

⁸Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, ⁹werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. ¹⁰De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. ¹¹Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. ¹²Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. ¹³Maar de engel zei tegen hem: 'Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. ¹⁴Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. (...)

¹⁸Zacharias vroeg aan de engel: 'Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.' ¹⁹De engel antwoordde: 'Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. ²⁰Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.' (...)

⁵⁷Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. ⁵⁸Haar burens en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. ⁵⁹Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. ⁶⁰Maar zijn moeder zei: 'Nee, Johannes zal hij heten!' ⁶¹Ze zeiden tegen haar: 'Er is niemand in je familie die zo heet.' ⁶²Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. ⁶³Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: 'Johannes is zijn naam.' Iedereen was verbaasd. ⁶⁴En meteen

werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. (...)

⁷⁸Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
⁷⁹en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'

We luisteren en kijken nu naar: Stil mijn ziel wees stil

<https://youtu.be/xHGaFKWwGbU> (5:08)

Overdenking: Hou vol



Wij luisteren en kijken nu naar: Hou vol

<https://youtu.be/3TRhHE77whQ> (5:12)

Gebeden

Wij luisteren naar Lied 904: 1, gezongen door de solist

Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

Zegen

Wij luisteren naar de melodie van lied 415: 3

*3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!*

Bij het uitgaan van de kerk kunt u uw gaven voor de collecten in de mandjes onder de toren laten vallen.

