

## ZONDAGSBRIEF- 459; 3 januari 2021



**De ochtenddienst** van 3 januari (9:30 uur)

***Alleen via internet***

Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Rode Kruis; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

**De ochtenddienst** van 10 januari (9:30 uur)

***Alleen via internet***

Aftreden en bevestiging ambtsdragers

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Dorcas; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

## **De kerk dicht tot en met 19 januari**

Omdat Nederland in lockdown is, heeft de kerkenraad besloten alle kerkdiensten tot en met 17 januari alleen online plaats te laten vinden. De kerk is dus de komende weken dicht, maar u bent van harte uitgenodigd de diensten te volgen via onze website [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

## **Wisseling van de wacht bij kerkenraad en kerkrentmeesters**

Op 10 januari treden af als ambtsdragers: Minie van der Snel als diaken en Jan Vorderman als ouderling. Joke Gerrits, Vaassenseweg 22, is bereid het ambt van diaken op zich te nemen. De vacature-ouderling is nog niet vervuld. De bevestiging van Joke Gerrits zal plaatsvinden in de online-kerkdienst van zondag 10 januari 2021.

Zoals u reeds in het kerkblad kon lezen zal op die zondag Bessel Dalhuisen, Middendijk 75, ook een belofte van geheimhouding uitspreken, omdat hij benoemd is tot kerkrentmeester.

## **Collectes**

Wat te doen met de collectes als u de dienst volgt via internet? Alle collectes worden telkens weer in deze Kerkbode bij de kerkdiensten vermeld. Bij de uitleg van diaconale doelen staat telkens al het giro-nummer van de organisatie zelf. Maar u mag uw goede gaven ook overmaken naar de diaconie. Die zorgt er voor dat het goed terecht komt. Vermeld u dan voor welke zondag/organisatie het bestemd is? Het nummer van de diaconie is: NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot. gemeente te Nijbroek.

De collectes voor de kerk en voor 'de derde collecte', die we anders aan de deur houden, kunt u overmaken naar NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Prot. Gem. te Nijbroek.

## **Diaconale collecte 3 januari: Rode Kruis**

Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als organisatie voor humanitaire noodhulp deel uit van het grootste onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld, met als doel: hulp bieden

aan mensen in nood. Een gift hiervoor kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL33 INGB 0000 0008 81

### **Diaconale collecte 10 januari: Dorcas**

Dorcas komt in actie voor mensen in armoede, ongeacht hun religie, ras of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25: 31-46 om te zorgen voor de armen en verdrukten werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp-en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Dorcas heeft 175 projecten in 17 landen en zij hebben 25 winkels in Nederland waar tweedehands spullen worden verkocht die niet geschikt zijn voor het buitenland. Van de opbrengst ondersteunt Dorcas de projecten in het buitenland. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL04 RABO 0106 2500 00. Maar u mag het ook overmaken op de diaconie rekening: NL45 RABO 0111 0490 16.

## **Liturgie voor zondagmorgen 3 januari**

### **Welkom**

**Wij luisteren naar psalm 138:1**, gezongen door de solist

U loof ik, Heer, met hart en ziel,  
in eerbied kniel ik voor U neder.  
Ja, in de tegenwoordigheid  
der goden wijd ik U mijn beden.  
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft  
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.  
Gij zult, o Here, wijd en zijd  
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

### **Stil gebed**

### **Votum en Groet**

## **Aanvangstekst**

**Wij luisteren naar psalm 138: 3 en 4, gezongen door de solist**

Dan zingen zij, in God verblijd,  
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.  
Groot is des Heren heerlijkheid,  
zijn majesteit ten top gestegen.  
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,  
op hem het oog die need'rig knielen.  
Maar ziet van ver met gramschap aan  
de eigenwaan van trotse zielen.

Als, ik omringd door tegenspoed,  
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.  
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,  
uw rechterhand zal redding geven.  
De Heer is zo getrouw als sterk,  
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.  
Verlaat niet wat uw hand begon,  
o Levensbron, wil bijstand zenden.

## **Gebod van verootmoediging**

### **Gebod van God**

**Wij luisteren naar een opname van Opwekking 642**

Al mijn zonden, al mijn zorgen,  
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven  
en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van uw genade,  
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

*Refrein:* Here Jezus, neem mijn leven,  
ik leg alles voor u neer.  
Leid mij steeds weer naar het water,  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,  
kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je  
en Hij zegt: "ontmoet mij hier".

*Refrein*

Leid mij steeds weer naar het water;  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

## **Gebed om opening van het Woord**

### **Schriftlezing Jesaja 11: 1-10**

*<sup>1</sup> Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,  
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.*

*<sup>2</sup> De geest van de Heer zal op hem rusten:  
een geest van wijsheid en inzicht,  
een geest van kracht en verstandig beleid,  
een geest van kennis en ontzag voor de Heer.*

*<sup>3</sup> Hij ademt ontzag voor de Heer;  
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,  
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.*

*<sup>4</sup> Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,  
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.  
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,  
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.*

*<sup>5</sup> Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen  
en trouw als een gordel om zijn heupen.*

*<sup>6</sup> Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,*

*een panter vlijt zich bij een bokje neer;  
kalf en leeuw zullen samen weiden  
en een kleine jongen zal ze hoeden.*

*<sup>7</sup> Een koe en een beer grazen samen,  
hun jongen liggen bijeen;  
een leeuw en een rund eten beide stro.*

*<sup>8</sup> Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,  
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.*

*<sup>9</sup> Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil  
op heel mijn heilige berg.*

*Want kennis van de Heer vervult de aarde,  
zoals het water de bodem van de zee bedekt.*

*<sup>10</sup> Op die dag zal de telg van Isaï  
als een vaandel voor alle volken staan.  
Dan zullen de volken hem zoeken  
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.*

## **Wij luisteren naar lied 207: 1, gezongen door de solist**

De trouw en goedheid van de Heer  
verschijnt ons elke morgen weer  
en blinkt en blijft als dauw zo fris,  
zolang het dag op aarde is.

## **Schriftlezing Lukas 2: 25-35**

*<sup>25</sup> Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. <sup>26</sup> Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. <sup>27</sup> Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, <sup>28</sup> nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:*

<sup>29</sup> Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,  
zoals u hebt beloofd.

<sup>30</sup> Want met eigen ogen heb ik de redding gezien

<sup>31</sup> die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:

<sup>32</sup> een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen  
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.'

<sup>33</sup> Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over  
hem werd gezegd. <sup>34</sup> Simeon zegende hen en zei tegen  
Maria, zijn moeder: 'Weet wel dat velen in Israël door hem  
ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een  
teken zijn dat betwist wordt, <sup>35</sup> en zelf zult u als door een  
zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van  
velen aan het licht komen.'

## **Wij luisteren naar lied 207: 2 en 4, gezongen door de solist**

O Christus, schone morgenster,  
wees met uw gunst ons hart niet ver;  
steek al uw lichten in ons aan,  
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

opdat wij wand'len als bij dag  
en, kome wat er komen mag,  
staan vast in het geloof, o Heer,  
van U verlaten nimmermeer.

## **Verkondiging**

### **Wij luisteren naar lied 159a: 1 en 2, gezongen door de solist**

Nu is het woord gezegd  
waarmee, o Heer, uw knecht  
wordt vrijgekocht in vrede,  
mijn ogen zijn vervuld  
van 't heil dat Gij onthult  
en dat Gij doet geschieden.

Gij hebt het opgericht  
voor aller aangezicht,  
een schouwspel voor de tijden,  
een licht is opgegaan,  
het zal de nacht verslaan  
en Israël verblijden.

**Gebed** (eindigend in stil moment en gezamenlijk Onze Vader)

## **Wij luisteren naar een opname van lied 913: 1, 3 en 4**

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behand'len,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.

**Zegen**, afgesloten met een Amen door de voorganger

## **Orgelspel**

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH  
Nijbroek; ☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

