

Ontmoetingsdienst 17-01-2021

Hamsteren of hopen?!



Voorganger: Ds. Emma Rijks, Twello

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied I: Opwekking 42 Stel mijn vertrouwen

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.



Intochtslied II: Opwekking 640 Mijn hulp is van U, Heer

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Bemoediging en groet

Inleiding op het thema "Hamsteren of hopen?!"

Zang: NLB 806 Zomaar te gaan met een stok in je hand

Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.

Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is het beloofde land.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met Zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

Gebed



Schriftlezing: Exodus 16: 1-5 en 9-12 (NBV)

1. Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt.

2. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. 'Had de HEER ons maar laten sterven in Egypte,' zeiden ze tegen Mozes en Aäron.

3. 'Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen.'

4. De HEER zei tegen Mozes: 'Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef: Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden.'

5. Op de zesde dag moeten ze tweemaal zo veel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen.'

9. Mozes zei tegen Aäron: 'Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: "Wend u tot de HEER, want hij heeft uw geklaag gehoord".'

10. Zodra Aäron dit aan het volk had opgedragen en allen zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, verscheen er in de wolk de majesteit van de HEER.

11. De HEER zei tegen Mozes:

12. 'Ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen: "Wanneer de avond valt zullen jullie vlees eten, en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie zien dat ik, de HEER, jullie God ben."

Zang: Wees met uw kerk (Mensenkinderen)

O Heer wees met uw kerk,
Laat ons niet vergaan
Maar zend uw kracht diep in de nacht
Dan breekt de morgen aan

Wij wachten nu, o zon,
Het duister duurt zo lang
Het water stijgt en gij, gij zwijgt,
Het wordt ons al te bang

(Refrein)

O dageraad, toon uw gelaat
Een ochtend zonder schuld
Maar zend uw kracht diep in de nacht
Uw kracht om op te staan

Uw schepping vraagt naar U,
Volhard Gij in uw rust
De macht van kwaad gaat rond en gaat
zijn gang naar hartenlust

Het was de zesde dag
Dat Gij de mensen riep
En schiep voor goed in vlees en bloed
En in uw beeld verdiept

(Refrein)

Overdenking

Zang: Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.

Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.

Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding.

(Refrein)

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.

Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

(Refrein 2x)

Aankondiging collectedoelen

Dankgebed en voorbede

Gedicht: Het anker

Het anker



Fedde Nicolai

**Het anker, ons symbool van hoop
En vast vertrouwen in God de Heer
Die ons nabij wil zijn, steeds weer
Hij is er en bepaalt onze levensloop.**

**Het anker geeft op zee vastigheid
Wanneer er zware stormen woeden
Kan het anker het schip behoeden
Voor alle tijden is het een veiligheid.**

**God wil voor ons een anker zijn
Hij houdt ons stevig vast in Zijn hand
En brengt ons op een veilig strand
Hij verlost ons van angsten en pijn.**

**Laten we de hoop niet verliezen
Dat we verankerd mogen zijn in God
Hij, die bewogen blijft met ons lot
Boven Hem, is er niets te verkiezen.**

Zang: Opwekking 672 Heerser over alle dingen

Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van Uw liefde wil ik zingen
buigen voor Uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw Naam weerklinkt door het heelal
'Die was en is en komen zal'

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
de natuur spreekt zonder woorden
vol verwondering luister ik
U schiep leven door Uw Woord
bracht het licht en duister voort
zelfs nu Uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt zij Uw heerlijkheid

In het lijden van dit leven
in een dal van duisternis
wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis
leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant
ik hoef geen gevaar te vrezen
als Uw huis mijn schuilplaats is

Eeuwen komen, eeuwen gaan
voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
'Die was en is en komen zal'

Zegen

Zang: Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg

Heer, wijs mij uw weg, en leid mij als een kind
dat heel de levensweg, slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt, om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb. (Spreuken 30: 8)

U kunt deze dienst nog eens beluisteren op
www.kerknijbroek.nl

De volgende ontmoetingsdienst is op zondag 14 februari

Contactgegevens predikant Protestantse Gemeente te Nijbroek: Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek; ☎ 0571-842188;
predikant@kerknijbroek.nl

Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

