

Ontmoetingsdienst 14-02-2021

# Valentijn in de kerk?!



Voorganger: Ds. van Ark, Wapenveld  
Organist: Allard van Dijk

## **Inleidend orgelspel**

## **Woord van welkom en mededelingen**

## **Intochtslied: Vader U bent goed (Opwekking 630)**

Op elk moment van mijn leven,  
in voor of tegen spoed  
Aanbid ik U mijn Jezus  
en dank U voor Uw bloed  
Ik vind kracht in U mijn Vader  
als ik heel dicht bij U bent.  
Mijn hart en mijn gedachten,  
worden warm als ik bedenk

(Refrein:)

Vader U bent goed,  
U bent heilig,  
U bent liefde.  
Jezus U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,  
en ik zing met heel mijn hart  
ik hou van U

Op elk moment van mijn leven,  
bij dag en bij nacht,  
wil ik Uw woorden lezen,  
en dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven,  
in de regen in de kou,  
wil ik schuilen in Uw vrede,  
wil ik rusten in Uw trouw.  
(Refrein 2x)

Vader deze dag geef ik me zelf aan U,  
en ik zing met heel mijn hart  
ik hou van U

### **Toewijding en groet**



**Zang: O grote God die liefde zijt (NLB 838): 1 en 4**

O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd,  
ons aan Uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons Uw woord bewaren,  
Uw waarheid openbaren.

Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in Zijn stervensnood,  
Uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht,  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit Uw liefde leven.

**Inleiding op het thema "Valentijn in de kerk?!"**

**Zang: Diep, diep, diep als de zee (Opwekking kids 68)**

Diep, diep, diep als de zee  
Hoog, hoog, hoog als de lucht  
Wijd, wijd, wijd als het water blauw  
Is Jezus' liefde voor jou en mij

't Is net zo diep, diep, diep als de zee  
Hoog, hoog, hoog als de lucht  
Wijd, wijd, wijd als het water blauw  
Is Jezus' liefde voor jou (2x)

## Gebed

### Schriftlezing: 1 Johannes 4: 11-16 (NBV)

11. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

12. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde ons ten volle werkelijkheid geworden.

13. Dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in Zijn geest.

14. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.

15. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.

16. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

### Zang: Waar liefde en vriendschap zijn (Sela)

Wie anders dan Jezus maakt ons één?

Hij deelt van zijn Geest over kerkmuren heen.

Door vriendschap en liefde bouwt Jezus zijn kerk.

God is bij ons, God is bij ons.

### Overdenking



## **Zang: Abba Vader, U alleen (NLB 886)**

Abba, Vader, U alleen,  
U behoer ik toe,  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen,  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoer ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen,  
dat mijn wil voor eeuwig zij,  
d'Uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,  
laat mij nimmer gaan,  
Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen.



## **Dankgebed en voorbede**

### **Zang: Heer uw licht en uw liefde schijnen (ELB 382)**

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,  
waar u bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend woord, ja uw waarheid be- vrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)

Kom, Jezus, kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil, heel de aard vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik u toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij. (Refrein)

Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij. (Refrein)

**Zegen**

**Orgelspel**

U kunt deze dienst nog eens beluisteren op [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl) De volgende ontmoetingsdienst is op zondagochtend 15 maart; verdere berichtgeving over de invulling van deze dienst volgt.

## Liefde

Houden van doet soms veel pijn  
maar voelt gelukkig ook vaak heel fijn.

Weten dat er iemand is die je in de gaten houdt.  
Jou begeleidt in je dagelijks leven.  
Jou troost als je het moeilijk hebt.  
Je vasthoudt al is het maar voor even.  
Maar ook met je lachen kan,  
om de minst simpele reden.

Soms vallen al deze dingen weg  
je voelt je eenzaam en verlaten.  
Al ben je dat natuurlijk niet,  
een mens heeft dat alleen niet direct in de gaten.

De weg die we moeten bewandelen  
is niet altijd eenvoudig.  
Vaak ook moeilijk te verteren,  
soms gepaard met veel verdriet.  
Maar is de reden hiervan niet  
dat wij daar van moeten leren?

Met Liefde om ons heen zal deze pijn  
weer langzaam vervagen.  
Er word toch niet voor niets gezegd:  
"juist in moeilijke tijden zal Hij ons dragen"!!

Contactgegevens predikant Protestantse Kerk Nijbroek: Ds. T.J.S.  
van Stalduine, Dorpsplein 12,  
7397 NH Nijbroek; ☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

