

ZONDAGSBRIEF-466; 21 februari 2021

De ochtenddienst van 21 februari (9:30 uur)

Eerste zondag van de 40-dagen tijd

Voorganger: Ds. J.R. Lammers uit Beekbergen

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Stichting Handen samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds

De ochtenddienst van 28 februari (9:30 uur)

Tweede zondag van de 40-dagen tijd

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Missionair Werk (Kerk in Actie); 2.Kerk;
3: zending

De kerk dicht tot en met 14 maart

Omdat Nederland tenminste tot 2 maart in verlengde lockdown is, en het er niet naar uitziet dat versoepelingen daarna het direct weer mogelijk maken met groepen naar de kerk te gaan, heeft het moderamen besloten in ieder geval alle kerkdiensten tot en met 14 maart alleen online (www.kerknijbroek.nl) aan te bieden. Hoe het daarna gaat, moeten we nog afwachten. De diensten tot en met 10 maart (bid dag) worden eerder opgenomen, zodat ze in beeld en geluid optimaal op ons youtube-kanaal beschikbaar zijn op zondagmorgen. Op zondag 14 maart zal Wendy Keizer als ouderling worden bevestigd in een besloten dienst, waarbij alleen degenen die genodigd zijn welkom zijn. Deze dienst wordt wel via een live-stream direct uitgezonden.

Collectes

Wat te doen met de collectes als u de dienst volgt via internet?

Bij de uitleg van diaconale doelen staat een gironummer. U mag ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot. gemeente te Nijbroek). Vermeld u dan voor welke zondag/organisatie het bestemd is? Voor andere collectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Prot. Gem. te Nijbroek.

Diaconale collecte 21-2: “Handen samen voor Angola”

De Stichting is in 2017 ontstaan na bezoeken aan Angola (Afrika). Hulp bleek zeer noodzakelijk: “Al binnen enkele dagen ontmoetten we Alice, een meisje met TBC, die ernstig ondervoed was. We konden en mochten haar helpen. Ook kwamen we in aanraking met Mama Madeleine; een vrouw die in haar eentje zorgde voor 55 weeskinderen. We kwamen in contact met malariapatiënten, waaronder een meisje van 4 maanden. Het geloof, de hoop en moed van dit volk zette ons tot denken. Maar ze kunnen het niet alleen.” De naam ‘Stichting handen samen voor Angola’, drukt samenwerking uit. Maar ook om voor deze mensen te bidden. De situatie in Angola met malaria, TBC, gele koorts, ondervoeding en de gevolgen van de burgeroorlog van eind jaren '90, bepaalt het dagelijkse leven. Hoewel het land grondstoffen heeft, leeft een groot deel van de mensen in armoede. De stichting uit Oene steunt een bejaardenhuis, een weeshuis en deelt voedselpakketten uit. Vorig jaar werden met de lockdown maar liefst 100 gezinnen voorzien van een voedselpakket. Wilt U ook uw steentje bijdragen? Dat kan! Geld overmaken kan naar: NL77 RABO 0322 5400 62.

Diaconale collecte 28-2: Missionair Werk 40 dagen tijd (Kerk in Actie). Voor iedereen een kerk.

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding

met een bestaande gemeente, want 'oude' en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Giften via NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari.

Potgrond en compost-actie Loarnes

In het artikel over de pot-grond actie in het kerkblad van februari is in het banknummer één cijfer verkeerd. Het juiste nummer is: NL79 RABO 0311 623 549 t.n.v. St. Vrienden van Loarnes.

Liturgie voor zondagmorgen 21 februari 2021

Orgelspel

Welkom

Als intochtlied luisteren wij eerst naar de melodie van psalm 42, waarna voorgelezen wordt een gedicht van Andre Troost (dat gezongen zou kunnen worden op de melodie van psalm 42)

*God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is;
nu nog ver, om van te dromen:
harten boordevol gemis
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen.
Kan men zich iets mooiers wensen?*

*God, hoe graag zou ik weer zingen
Juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zo graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond het kruis,
zwijgen spreken, lachen, huilen
Bij U rusten, bij U schuilen...*

*God, hoe graagLaat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen
onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
Wagenwijd uw deuren open!*

Votum en groet

Wij luisteren naar Lied 91a: 1 en 3 (een bewerking van psalm 91, psalm van de zondag) via

https://www.youtube.com/watch?v=OdJMxocyTiU&ab_channel=EgbertMinnema

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem om onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

3. Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Gebed om ontferming/schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Wij luisteren naar de melodie en woorden van ps. 32 : 3 en 4

3. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al mijn beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied'ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

4. Zo spreekt de Heer: "Mijn weg zal Ik u wijzen,
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft".
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrez-
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheugt u in den Heer te allen tijd!

Wetslezing: Exodus 20

Wij luisteren naar Lied 540 (melodie en tekst): 1, 2, 4, 7-9

Het waren tien geboden die God schreef in de steen,
het waren tien geboden, voor elke vinger één.

De wind blaast in vier streken, wie weet waar hij behoort,
de wind blaast in vier streken de tien geboden voort

Maar Mozes is gestorven op weg naar Kanaän
en Israel heeft gezworven vier maal tien jaren lang.

Maar Jezus is beneden, een lange vastentijd,
maar Jezus is beneden verzocht in de woestijn,

en hier heeft Hij geleden de wijsheid van de slang
en hier heeft Hij gestreden vier maal tien dagen lang

en Hij heeft overwonnen, haast zal het Pasen zijn,
dan springen nieuwe bronnen omhoog in de woestijn.

Gebed bij de Schriften

Lezingen door de ouderling: Jes.11: 6-9 en Mc. 1 :12-15

Jes. 11: ⁶ *Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.*
⁷ *Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.*
⁸ *Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.*
⁹ *Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.*

Mc. 1: ¹² *Meteen daarna dreef de Geest Jezus de woestijn in.*
¹³ *Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door
Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden
van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.*
¹⁴ *Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus
naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.*
¹⁵ *Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het
koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof
aan dit goede nieuws.'*

Wij luisteren naar Lied 538 via

https://www.youtube.com/watch?v=XUkegU0Gc2c&ab_channel=EgbertMinnema

1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

2. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Preek

Wij luisteren naar de melodie en woorden van Ps. 91: 6 en 7

6. Ja, zij zijn om u als een wacht,
zij dragen u op handen;
lichtvoetig, in des Heren kracht,
zo gaat gij door de landen.
Uw voet bezeert zich aan geen steen,
de leeuw ontwijkt uw schreden,
de slang krimpt voor uw voet ineen,
gij zult de draak vertreden.

7. Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en “Onze Vader”

Wij luisteren naar Lied 416 via

https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU&ab_channel=NederlandZingt

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

3. Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Wij luisteren naar de melodie van lied 415:3

*Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!*

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

