

## ZONDAGSBRIEF-467; 28 februari 2021

### **De ochtenddienst van 28 februari** (9:30 uur)

Tweede zondag van de 40-dagen tijd

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Missionair Werk (Kerk in Actie); 2.Kerk;  
3: zending

### **De ochtenddienst van 7 maart** (9:30 uur)

Voorganger: Ds. J.A. Woudenberg uit Vaassen

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Stichting Tamara; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

### **De avonddienst van 10 maart** (19.30 uur)

Biddag voor gewas en arbeid

Voorganger: ds. C.E. Lavooij uit Vaassen

Organist: Aart Stenfert

Collectes: wordt nog nader ingevuld

### **De kerk dicht tot en met 14 maart**

Omdat Nederland tot 15 maart in verlengde lockdown is, heeft het moderamen besloten alle kerkdiensten tot en met 14 maart alleen online ([www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)) aan te bieden. Hoe het daarna gaat, moeten we nog afwachten. De diensten tot en met 10 maart (biddag) worden eerder opgenomen, zodat ze in beeld en geluid optimaal op ons youtube-kanaal beschikbaar zijn op zondagmorgen. Op zondag 14 maart zal Wendy Keizer als ouderling worden bevestigd in een besloten dienst, waarbij alleen degenen die genodigd zijn welkom zijn. Deze dienst wordt ook via een live-stream direct uitgezonden.

### **Collectes**

Wat te doen met de collectes als u de dienst volgt via internet?

Bij de uitleg van diaconale doelen staat een gironummer. U mag

ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16

t.n.v. Diaconie prot. gemeente te Nijbroek). Vermeld u dan voor

welke zondag/organisatie het bestemd is? Voor andere collectes:

NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Prot. Gem. te Nijbroek.

## **Diaconale collecte 28-2: Missionair Werk 40 dagen tijd (Kerk in Actie). Voor iedereen een kerk.**

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn.

Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want 'oude' en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Giften via NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari.

## **Diaconale collecte 7-3: Stichting Tamara**

De stichting werd 29 mei 2014 opgericht, een jaar na het overlijden van Tamara. Tamara was een geliefd, vrolijk en energiek meisje, die oog had voor de ander. Haar overlijden heeft veel jongeren in de wijde omgeving geraakt. Met de stichting willen jongeren met elkaar in beweging komen. Het leven van Tamara is daarbij een gemeenschappelijke drijfveer. Doel van de stichting is om mooie veelzijdige activiteiten op te zetten in Terwolde en wijde omgeving, waarbij de opbrengst wordt besteed aan goede doelen waar Tamara een warm hart voor had, zoals o.a. een geheel verzorgde dag voor ouderen, een ontbijt voor de mantelzorgers, een bloemetje voor de bewoners in verzorgingshuizen, enz. Een gift hiervoor kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL 03 RABO 0182 474 461

# Liturgie voor zondagmorgen 28 februari 2021

## Orgelspel

## Welkom

**Als intochtlied** luisteren wij eerst naar de melodie van Psalm 121 en horen daarna de woorden van de psalm.

1. Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

2. Uw wank'le voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.

3. De Heer brengt al uw heil tot stand,  
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.  
uw schaduw aan uw rechterhand;  
de zon zal U niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

## Stil gebed, votum en groet

## Kyrie-gebed en gebed om verlichting met de Geest

**Luisteren naar Psalm 25:** Leer mij uw Weg en psalm 25: 2 via  
<https://www.youtube.com/watch?v=rLL88LWAQn4>

Wees ons genadig Heer,  
want groot is uw almacht.  
Kom in ons midden,  
schenk uw Heil'ge Geest.

De Heer is goed en recht,  
daarom onderwijst Hij.  
De verlorenen brengt hij veilig thuis.  
Leer mij, Here, uwe wegen  
Leidt mij op een effen paân.

Heer, ai, maak mij uwe wegen,  
door uw Woord en Geest bekend.  
Gij zijt mijn heil.  
Wie Hem ned'rig valt te voet,  
zal Hij onderwijzen.  
Looft, looft de Here, halleluja. Amen.

De Heer is goed en recht,  
daarom onderwijst Hij.  
Zie in gunst terneer,  
redt ons keer op keer.  
U komt toe de dank,  
lof, aanbedding, Heer.

*Psalm 25: 2 (Liedboek)*

Here, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend.  
Leer mij, hoe die zijn gelegen  
en waarheen G'uw treden wendt.  
Leid mij in uw rechte leer,  
laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer,  
'k blijf U al den dag verwachten.

Lezing I: Matt. 19: 1-12 (Groot Nieuws Bijbel)

*<sup>1</sup>Toen Jezus deze woorden had uitgesproken, verliet hij Galilea en ging naar het gebied van Judea aan de andere kant*

van de Jordaan. <sup>2</sup>Een grote menigte mensen volgde hem en hij genas hen daar. <sup>3</sup>Er kwamen ook Farizeeën naar hem toe. Ze wilden hem op de proef stellen en vroegen: 'Mag een man van zijn vrouw scheiden om wat voor reden dan ook?'

<sup>4</sup>Hij antwoordde: 'Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen van het begin af gemaakt heeft als man en vrouw <sup>5</sup>en dat hij zei: Daarom verlaat een man zijn vader en moeder om zich te hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. <sup>6</sup>Zij zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens dus niet scheiden.'

<sup>7</sup>'Waarom heeft Mozes de man dan voorgeschreven zijn vrouw een scheidingsakte mee te geven wanneer hij haar wegstuurt?' vroegen de Farizeeën.

<sup>8</sup>'U mocht van Mozes scheiden van uw vrouwen, omdat u zo onverbeterlijk bent,' antwoordde hij. 'Maar in het begin was het niet zo! <sup>9</sup>Ik zeg u: een man die zijn vrouw wegstuurt en met een ander trouwt, begaat echtbreuk, behalve in het geval van ontucht.'

<sup>10</sup>Zijn leerlingen zeiden tegen hem: 'Als de verhoudingen tussen man en vrouw zo liggen, kun je beter niet trouwen.'

<sup>11</sup>'Niet iedereen staat open voor wat ik nu ga zeggen,' antwoordde hij, 'alleen zij aan wie het gegeven is. <sup>12</sup>Er zijn mensen die niet kunnen trouwen, omdat ze nu eenmaal zo geboren zijn. Er zijn er die niet kunnen trouwen, omdat ze door mensen voor het huwelijk ongeschikt zijn gemaakt. Maar er zijn er ook die van het huwelijk afzien met het oog op het hemelse koninkrijk. Laat wie dat kan, ervoor openstaan.'

**Luisteren naar lied 795: 1, 2 en 4** (een gebed om nieuw begin na gebrokenheid) via <https://www.youtube.com/watch?v=hGjku-bZf5Q>

Wat ons bond, God, is verbroken,  
onze liefde is gedooft.

Niemand kan de wond nog helen -  
zwijgend buigen wij het hoofd.

Vul de stilte met uw adem,  
alle druk is ons te veel.  
Wij gaan onder ins falen,  
als uw liefde ons niet heelt.

God, die alle dingen nieuw maakt,  
zet opnieuw een toekomst in  
waar wij van uw zegen leven,  
anderen tot zegen zijn.

## Lezing II: I Korinthiërs 7: 1-9 (NBG 1951)

*<sup>1</sup>Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, <sup>2</sup>maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. <sup>3</sup>De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. <sup>4</sup>De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. <sup>5</sup>Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens [uw] gemis aan zelfbeheersing. <sup>6</sup>Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. <sup>7</sup>Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gave, de een deze, de ander die.*

*<sup>8</sup>Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik. <sup>9</sup>Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.*

**Wij luisteren naar de melodie van Lied 791** en horen daarna de woorden van couplet: 1, 2, 3 en 6

1. Liefde, eenmaal uitgesproken  
als uw woord van het begin,  
Liefde, wil ons overkomen  
als geheim en zegening.

2. Liefde, die ons hebt geschapen,  
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
alles overwinnend wapen,  
laatste woord dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad.

6. Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!

Preek

Meditatief orgelspel

Wij luisteren naar Lied 939 als geloofsbelijdenis via  
<https://www.youtube.com/watch?v=SuT5ohrfnys>

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht,  
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.  
Uw vrede diep, Uw liefde groot,  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer,  
in onze pijn en schuld en strijd.  
U droeg de last, verrezen Heer,  
die ons van elke vloek bevrijdt.  
U sloeg de zonden aan het kruis  
en brengt ons bij de Vader thuis,  
want door Uw bloed, Uw levenskracht,  
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht,  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.

Gebed

**Wij luisteren als slotlied naar de melodie van Lied 423 en horen daarna de woorden van couplet: 1-3**

Nu wij uiteengaan vragen wij God:  
ga met Uw licht voor ons uit!  
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:  
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:  
ga met Uw licht voor hen uit!  
Al onze vrienden wensen wij vrede:  
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:  
Vrede en goeds in elk huis!  
Voor al wie keken naar deze dienst:  
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Zegen

**Wij luisteren naar de melodie van lied 415:3**

*Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!*

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH  
Nijbroek; ☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

