

Zondag 14 maart 2021



In deze dienst wordt bevestigd
tot wijkouderling

Wendy Keizer-Foks

Voorganger: Ds. Theo van Staalduine
Organist: Allard van Dijk
Solist: Eveline van Staalduine-Sulman
Protestantse Gemeente te Nijbroek

De ochtenddienst van 21 maart (9:30 uur)

Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Zending

De kerk dicht tot en met 2 april (Goede Vrijdag)

Het moderamen heeft besloten in Nijbroek de volgende weken de online-diensten zonder kerkbezoek voort te zetten. De landelijke kerk heeft ruimte geboden om enig kerkbezoek en zang door solisten toe te staan. Wij zullen die ruimte gebruiken om opnieuw een solist te laten zingen in de kerk. Onze regering ziet nog geen ruimte voor groepsbijeenkomsten in b.v. de horeca, bioscopen en theaters. Daar willen wij als kerk van Nijbroek nu nog geen uitzondering maken door ook samenkomsten in de kerk aan te bieden. Zondag 21, zondag 28 en Witte Donderdag/Goede Vrijdag (1 en 2 april) zullen de diensten daarom alleen via internet te volgen zijn. Op woensdag 24-3 zal het moderamen beslissingen nemen over Paaszondag en de tijd daarna, naar aanleiding van de persconferentie van onze premier op 23-3. Voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag is gekozen om één kerkdienst op te nemen, waarin het Heilig Avondmaal gevierd zal worden. U kunt dit thuis meevieren, als u brood en wijn zelf klaar zet.

Collectes

Wat te doen met de collectes als u de dienst volgt via internet? Bij de diaconale doelen staat een banknummer. U mag ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot. gemeente te Nijbroek). Vermeld u dan voor welke organisatie het bestemd is? Voor andere collectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Prot. Gem. te Nijbroek.

Diaconale collecte 14-3: Kinderhospice Binnenveld

De doelstelling van het Kinderhospice Binnenveld te Barneveld is het bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze

zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huislijke voorziening. Kinderhospice Binnenveld streeft er ook naar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen en uit te dragen. Het Kinderhospice heeft een landelijke dekking en een voortrekkersfunctie in Nederland.

De meeste zorg in Kinderhospice Binnenveld is kortdurend ter verlichting van de thuissituatie. Incidenteel wordt ook lang-durende zorg aan zieke kinderen verleend. In kinderhospice Binnenveld is 24 uur per dag kinderverpleegkundige zorg aanwezig. Een pedagogisch medewerker begeleidt de ontwikkeling van de kinderen in nauw overleg met de verpleegkundigen. Ook is er een kinderfysiotherapeut betrokken. Daarnaast is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld een diëtiste, logopediste en/of maatschappelijk werker in te roepen. Wilt U een gift geven, dit kan via NL16 ABNA 0842 4289 76.

Diaconale collecte 21-3: Stichting iSTEPup

iSTEPup financiert studiebeurzen aan jongeren in ontwikkelingslanden, die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen hebben om die opleiding te betalen. iSTEPup wil een toekomst geven aan dit talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor de mensen en gezondheidszorg in hun eigen land. Sinds dit jaar ondersteunt iSTEPup 15 studenten in 7 landen!

Eén van de studenten is Hastings Dyson uit Malawi. Hij wil graag verpleegkundige/broeder worden, maar zijn ouders verdienen met hun boerderij niet genoeg geld om zijn hele studie te betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij toch zijn diploma halen! Hij is net begonnen aan zijn derde en laatste jaar; Hastings hoopt in het voorjaar van 2022 af te studeren! Meer informatie en ook foto's van Hastings Dyson kunt u vinden op de website www.i-step-up.com. Een gift voor deze stichting kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88 ABNA 0814 0023 15 ten name van Stichting iSTEPup.

Liturgie voor zondagmorgen 14 maart 2021

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Wij luisteren naar Opwekking 715/Lied 84a via
<https://www.youtube.com/watch?v=BWxRkYNK61E>

Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen
naar de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Stil gebed

Votum en Groet

Gebed

Genadeverkondiging

Lezing: Mattheüs 14:14-21 (Willibrord 2012)

¹³Toen Jezus hoorde van de terechtstelling van Johannes de Doper, week Hij met een boot uit naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Toen de mensen dat hoorden, volgden ze Hem te voet vanuit de steden. ¹⁴Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte. Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken. ¹⁵Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen Hem zeggen: 'Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen.' ¹⁶Maar Jezus zei: 'Ze hoeven niet weg te gaan. Jullie moeten hun te eten geven.' ¹⁷Zij zeiden Hem: 'Wij hebben hier niets anders dan vijf broden en twee vissen.' ¹⁸Hij zei: 'Breng die hier.' ¹⁹Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten, nam die vijf broden en twee vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. ²⁰Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, twaalf korven vol. ²¹Afgezien van vrouwen en kinderen waren het zo'n vijfduizend man die gegeten hadden.

Luisteren naar Gezang 349 (LvK 1973) gezongen door de solist

1. O Vader, trek het lot U aan van allen die door U bestaan. Gij die geen stenen geeft voor brood, wees met uw kinderen in nood; en stil, God die rechtvaardig zijt, de honger naar gerechtigheid.

2. O Vader, trek het leed U aan van allen die met ons bestaan. Gij hebt gezegd: geef jij hun brood, doe ons hun broeders zijn in nood, opdat zij weten, wie Gij zijt: de God van hun gerechtigheid.

Lezing: II Timotheüs 1: 1-14 (NB 2004)

¹Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. ²Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!

³Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. ⁴Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen. ⁵Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat – daarvan ben ik overtuigd – jij nu ook hebt. ⁶Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. ⁷God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. ⁸Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. ⁹Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, ¹⁰maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie.

¹¹Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar; ¹²daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt. ¹³Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. ¹⁴Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.

Wij luisteren naar 'Wie zich eens gaf aan Jezus' via

https://www.youtube.com/watch?v=vdqlyYc_b04

Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren,
hij gaat op pad terstond.
Hij, Die de mensen diende,
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen,
is juist in zwakheid sterk.

Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt.

Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld,
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort.

Preek

Wij luisteren naar gezang 473: 1, 3, 5, 7, 9 en 10,
gesproken door de voorganger en gezongen door de solist.

Gezegd: *1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.*

Gezongen: *3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.*

Gezegd: *5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.*

*Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.*

Gezongen: 7. Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht.

Gezegd: *9. Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.*

Gezongen: 10. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Bevestiging

Opdracht

Gemeente, in het samenbrengen en in stand houden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen.

Zoals de oudsten in Israel het volk vertegenwoordigden en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd

bemoedigen zij hun broeders en zusters
in de navolging van Christus onze Heer.
Hoe zouden wij een levende gemeente zijn,
als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht?
En hoe zouden de predikanten de opdracht van de Goede
Herder: “Hoed mijn schapen!” kunnen vervullen,
als zij daarbij niet op de medewerking van ouderlingen
mochten rekenen?

Alle ambtsdragers, ouderlingen, diakenen en predikant,
hebben samen de verantwoordelijkheid als kerkenraad om de
gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de
heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers
Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

En u, zuster, die nu gereed staat uw ambtswerk te
aanvaarden: Herinner u altijd met dankbaarheid
dat het Christus' eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk.
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest.

Gelofte en bevestiging

Geliefde zuster, u die geroepen worden tot het ambt van
ouderling in deze gemeente:

- Geloof u dat in uw verkiezing door deze gemeente u door
God zelf tot deze dienst bent geroepen?
- Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het
geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig
is?
- Beloof u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde
voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw
weg brengt, belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk u
meegedeeld is en belooft u uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daar op uw antwoord, Wijnanda Arendina Keizer-Foks?

Gebed en Bevestiging

Heer, onze God, door Uw Geest leidt Gij uw kerk.
Daarom roept u mensen tot uw dienst.

Wij bidden U:

Wek in Wendy Keizer blijvende verwondering
dat Gij haar in uw dienst gebruiken wilt.
Geef haar geloof opdat zij in de kerk,
Christus eigen lichaam zal herkennen.
Geef haar vaste hoop,
dat uw koninkrijk onder ons gestalte krijgt.
Geef haar trouwe liefde
om de leden van uw lichaam te bewaren bij U.
Zo bidden wij door uw geliefde Zoon, onze Heer, Amen.

Zend uw Heilige Geest op Wendy Keizer
Maak haar tot ouderling in deze gemeente
om in liefde om te zien naar de mensen
om uw gemeente te bouwen
en uw barmhartigheid gestalte te geven.
Wees gezegend en tot een zegen. Amen

Oproep aan de gemeente

Broeders en zusters, ontvangt uw nieuwe ambtsdrager, gelijk de andere, als een dienaar van God. Stelt uzelf van harte onder de leiding van alle ambtsdragers en geeft acht op wat zij u te zeggen hebben. Ontvangt hen gastvrij en met een open hart en betoon hen het respect, waarop zij als herders van de kudde van de Heer recht hebben. Voorziet de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en toont hartelijke bereidheid om voor uw deel en naar uw vermogen mee te werken tot het dienstbetoon aan de naasten.

Als teken van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, staande in het ambt aller gelovigen, willen wij ons ook als gemeente aan onze God toewijden door in te stemmen met een geloofsbelijdenis. Die wordt ons door de solist voorgezongen. Hier en thuis kunt u deze woorden bevestigen door, na ieder couplet nadat ik zeg: “wij stemmen in” uit te spreken: “Zo is ons geloof”.

Wij luisteren naar Hemelhoog 344 (melodie LvK 460: ‘Loof de koning heel mijn wezen’), gezongen door de solist

1. Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

Wij stemmen in: Zo is ons geloof

2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

Wij stemmen in: Zo is ons geloof

3. Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
– paaslicht dat ons graf ontsluit, –
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God uw glorie uit!

Wij stemmen in: Zo is ons geloof

Gebed, afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader

Wij luisteren naar 'Gebed om zegen' van Sela als slotlied,

via <https://www.youtube.com/watch?v=C5hrA-hszC8> (0:38-5:00)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang.

Vader, maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer.
Jezus, kom tot mij als de Bron van leven
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader, maak ons tot een zegen, hier in de woestijn,
wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn, met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij,
van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

Wij horen de melodie van lied 415:3

*Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus
Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!*

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

