

ZONDAGSBRIEF-476; 18 april 2021



De ochtenddienst van 18 april (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Stichting Handen samen voor Angola; 2. Kerk
3. Interieurfonds

De ochtenddienst van 25 april (9:30 uur)

Voorganger: Ds. R.A. Houtman uit Epe

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Vrolijkheid in asielzoekerscentra in Nederland
(‘Kinderen in de knel’ van Kerk in Actie); 2. Kerk
3. Zending

Corona-maatregelen: kerk dicht tot en met 9 mei

Omdat de situatie met de pandemie onveranderd zorgen geeft, heeft het moderamen op 14 april besloten de huidige sluiting van de kerk op zondag voor bezoekers te verlengen tot en met zondag 9 mei. Begin mei zien we verder.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en voor de Zendingscollecte (doel nr. 3 op 25-4) ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot. gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerk-collectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale collecte 18 april: Handen samen voor Angola.

De Corona bracht ook in Angola een lockdown. Met grote gevolgen. Mensen leven van handel en ruilen hun groenten, fruit, maar ook diensten. Maar de markten gingen op slot en de prijzen stegen (en zijn al vele malen hoger dan in Nederland). Als stichting hebben we noodpakketten verzorgd voor meer dan 100 gezinnen. Ontroerend hoe dankbaar mensen zijn. Wanneer je niets meer hebt betekent een zak rijst, meel of bonen zoveel! Ook hebben we een aantal malen een grote tankwagen met water geregeld. Mensen uit de sloppenwijken konden zo water halen. In 2020 hadden we beloofd dat we zouden steunen in de bouw van een klaslokaal gerund door mensen met een beperking. Het werd lastig door het virus, maar het lokaal is af en sinds februari zijn de scholen weer open. De kinderen krijgen er les, maar ook een maaltijd. Een geweldig project, waar u als gemeente hebt bijgedragen. Waarvoor grote dank!!

Ons nieuwe project is een spannende en een enorme uitdaging. We zijn als stichting betrokken geraakt bij de bouw van een gezondheidscentrum in Huambo. Dit centrum ligt dicht bij een grote markt. Er is grond aangekocht en de fundering is gelegd (net klaar). Komende tijd worden de muren opgetrokken. Het is een groot project, maar toch durven we erin te geloven.

We werken samen met Petra Jobse, ze woont daar en leidt het project. We hebben sinds de oprichting zoveel zegen gezien dat we het aandurven met Gods hulp. We willen u vragen te bidden voor het project! Maar hopen ook op uw financiële steun. We hebben het symbolische bedrag van 10 euro per steen, waarvan we er komend jaar nog 3900 nodig hebben... Elke steen is er één. Helpt u mee? Dat zou fantastisch zijn.

Nogmaals dank voor alle steun die er al was en we wensen jullie in alles Gods zegen toe! Voor giften: NL77 RABO 0322 5400 62.

Diaconale collecte 25 april: Vrolijkheid kinderen in de knel in asielzoekerscentra.

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.

Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc's wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Zij ontdekken en ontwikkelen zo hun talenten. Kunst en creativiteit versterken veerkracht en zelfvertrouwen.

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc's worden de workshops afgesloten.

Voor giften: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte De Vrolijkheid.

Liturgie voor zondagmorgen 18 april 2021

Orgelspel

Welkom

Wij luisteren naar Lied 216, gezongen door de solist

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed

Votum en groet

Gebed van verootmoediging

Wij luisteren naar de goede boodschap van Gods verzoening
in *An Easter Hallelujah* door Cassandra en Callahan Star, via
<https://www.youtube.com/watch?v=-j3NZEedHQaI> (tot 4:50)

A crown of thorns placed on His head
He knew that He would soon be dead

He said, "Did you forget me, Father did you?"
They nailed Him to a wooden cross
Soon all the world would feel the loss
Of Christ the King before His Hallelujah
Hallelujah (4 x)

He hung His head and prepared to die
Then lifted His face up to the sky
Said, "I am coming home now Father, to you"
A reed which held His final sip
Was gently lifted to his lips
He drank His last and gave His soul to glory
Hallelujah (4 x)

The soldier who had used his sword
To pierce the body of our Lord
Said, "Truly, this was Jesus Christ our Savior"
He looked with fear upon his sword
Then turned to face his Christ and Lord
Fell to his knees crying Hallelujah
Hallelujah (4 x)

Took from his head the thorny crown
And wrapped him in a linen gown
Then laid him down to rest inside the tomb
The holes in his hands, his feet, and side
Now in our hearts, we know he died
To save us from ourselves, oh Hallelujah
Hallelujah (4 x)

Three days went by, again they came
To move the stone, to bless the slain
With oil and spice anointing Hallelujah
But as they went to move the stone
They saw that they were not alone
For Jesus Christ has risen, Hallelujah
Hallelujah (8 x)

Eerste Schriftlezing: Psalm 103: 8-18

*⁸ Liefdevol en genadig is de Heer,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.*

*⁹ Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.*

*¹⁰ Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.*

*¹¹ Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.*

*¹² Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.*

*¹³ Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen.*

*¹⁴ Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.*

*¹⁵ De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld*

*¹⁶ en verdwijnt zodra de wind hem verzenegt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.*

*¹⁷ Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.*

Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen

*¹⁸ van wie zich houdt aan zijn verbond
en naar zijn geboden leeft.*

Wij luisteren naar Lied 139b, via

<https://www.youtube.com/watch?v=PP5wFI-GgUE> (van 0:20-3:49)

Heer u doorgrond en kent mij,

Mijn zitten en mijn staan.

En U kent mijn gedachten,

Mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer

Die zijn voor u bekend.

En waar ik ook naartoe zal gaan,

Ik weet dat U daar bent.

Refrein: Heer u bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij.
En U bent voor mij, en naast mij,
En om mij heen. (2 x)

Elke dag!

Heer u doorgrond en kent mij,
Want in de moederschoot
Ben ik door U geweven,
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer
Dat U mijn leven kent,
En wat er ook gebeuren zal,
Dat U steeds bij mij bent.
Refrein

Heer, doorgrond en toets mijn hart,
wat ik denk en doe en zeg.
Laat mij zien waar ik niet moet gaan,
en leid mij op Uw weg.

Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 1-19

¹ Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. ² Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent 'tweeling'), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. ³ Petrus zei: 'Ik ga vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets.

⁴ Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. ⁵ Hij riep: 'Hebben jullie soms iets te eten?' 'Nee,' antwoordden ze. ⁶ 'Gooi het net aan stuurboord uit,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.' Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden

trekken. ⁷ De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. ⁸ De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. ⁹ Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. ¹⁰ Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ ¹¹ Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. ¹² Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. ¹³ Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. ¹⁴ Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.

¹⁵ Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ ¹⁶ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ ¹⁷ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. ¹⁸ Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ ¹⁹ Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

Wij luisteren naar Lied 531: 1 en 3, gezongen door de solist

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

Verkondiging

Orgel improvisatie

Wij luisteren naar Gezang 473 (Liedboek 1973): 1, 3, 7 en 9,
gezongen door de solist

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

7. Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht.

9. Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

In memoriam Miene Wiltink-Lensink, overleden 9 april 2021

Wij luisteren naar Gezang 232 (Hervormde bundel 1938) via
<https://www.youtube.com/watch?v=GQEV-sw9oMM>

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
Tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat;
O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat!

O, doe genade ervaren aan 't bevend hart,
En breng het tot bedaren bij vreugd en smart!
Laat m' aan uw voeten rusten, mij, hulp'loos kind,
Vertrouwen en berusten, voor d' uitkomst blind!

En blijft m' ook soms verborgen uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
Tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!

Dankgebed en voorbede

**Wij luisteren naar Lied 416, afwisselend gezongen door de
voorganger en de solist:**

voorganger: Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

solist: Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Voorganger en solist: Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Wij luisteren naar de melodie van lied 415:3

*Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!*

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl



