

## ZONDAGSBRIEF-478; 2 mei 2021



**De ochtenddienst** van 2 mei (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. De kerk voor jongeren (Kerk in Actie); 2. Kerk  
3. Onderhoud pastorie

**De ochtenddienst** van 9 mei (9:30 uur)

Voorganger: Dhr. B. Greveling uit Wezep

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. JOP (Jong Protestant); 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

## **Corona-maatregelen: kerk dicht tot en met 9 mei**

Omdat de situatie met de pandemie onveranderd zorgen geeft, heeft het moderamen op 14 april besloten de huidige sluiting van de kerk op zondag voor bezoekers te verlengen tot en met zondag 9 mei. Begin mei zien we verder.

## **Collectes**

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollecte ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot. gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerk-collectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

## **Diaconale collecte 2 mei: Kerk als thuisplek voor jongeren**

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant.

## **Diaconale collecte 9 mei: JOP/Jong in actie: kennis maken met diaconaat**

Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie. Maar in veel gemeenten zijn het jeugdwerk en het diaconaat twee aparte terreinen. We praten veel over 'de theorie' of het ervaren van geloof, maar het is goed om geloven ook concreet te maken. Hoe ben je mens in relatie tot de anderen en hoe ga je om met mens, dier en aarde? Met Jong in Actie, een samenwerkings-

project van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden. Steun het jeugdwerk van de Protestant Kerk om gemeenten te helpen jongeren bekend te maken met diaconaat en om samen diaconaal aan de slag te gaan. Maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant.

### **Onze koning jarig**

Het was afgelopen dinsdag 27 april een vreemde koningsdag. Zonder festiviteiten of samenkomsten. En toch leven we mee met ons koningshuis en feliciteren koning Willem-Alexander van harte met zijn verjaardag. Wij bidden hem, zijn vrouw en kinderen Gods zegen toe in de betekenis die zij voor ons volk mogen hebben. En wij wensen hem volgend jaar weer een echte Koningsdag toe! En onszelf ook. Zondag 2 mei zal in de livestream uit onze kerk het Wilhelmus te horen zijn, symbool van verbondenheid van ons Nederlandse volk met het huis van Oranje. Maar in het zesde couplet horen wij de geloofsbelijdenis dat die verbondenheid ook met God bestaat:

*Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.*

Met daarna de bede dat wij toch vroom mogen blijven. Vroom is hier meer dan gelovig. In oud-Nederlands is dat ook het woord voor moedig. Dus met het 6e couplet van het Wilhelmus belijden wij dat wij ook in deze vreemde tijden mogen en willen vertrouwen op God. En wij bidden dat we moedig geduld zullen houden tot de pandemie voorbij is, en in alle omstandigheden vanuit ons geloof zullen mogen leven dat niets ons, volk en vorst, kan scheiden van de liefde van Christus, de opgestane Heer!

## **Vier en vijf mei: Dodenherdenking en Bevrijding**

In de komende week gedenken wij op 4 mei allen die tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna hun leven verloren voor onze vrijheid en als gevolg van het optreden van vijandige machten. Op 5 mei vieren wij onze vrijheid, herkegen in 1945. Vrijheid is een kostbaar bezit om uit te leven en ook aan anderen te gunnen. In de kerkdienst van 2 mei staat vrijheid als gave en opdracht centraal.

## **Liturgie voor zondagmorgen 2 mei 2021**

### **Orgelspel**

### **Welkom**

### **Wij luisteren naar 'Leer mij uw weg' en Psalm 25:2 via**

<https://www.youtube.com/watch?v=rLL88LWAQn4>

Wees ons genadig Heer  
want groot is Uw almacht.  
Kom in ons midden,  
schenk Uw Heil'ge Geest

De Heer is goed en recht  
daarom onderwijst Hij.  
De verlorenen brengt Hij veilig thuis  
Leer mij Here uwe wegen,  
leidt mij op een effen paân.

Heer, ai, maak mij Uwe wegen  
door Uw Woord en Geest bekend.  
Gij zijt mijn heil.

Wie Hem need'rig valt te voet,  
zal Hij onderwijzen.  
Looft, looft de Here, halleluja Amen.

De Heer is goed en recht  
daarom onderwijst Hij.  
Ziet in gunst terneer,  
redt ons keer op keer  
U komt toe de dank,  
lof, aanbidding, Heer.

Here, maak mij Uwe wegen  
door Uw Woord en Geest bekend.  
Leer mij, hoe die zijn gelegen  
en waarheen G'uw treden wendt.  
Leid mij in Uw rechte leer.  
Laat mij trouw Uw wet betrachten  
want Gij zijt mijn heil, o Heer.  
'k Blijf U al den dag verwachten.

## **Stil gebed**

## **Bemoediging en groet**

## **Gebed van verootmoediging**

**Wij luisteren naar Psalm 139: 1, 6 en 8** (De Nieuwe Psalmbereijming 2021), gezongen door de solist:

Heer, U doorgrondt mij, U ontwart  
al de geheimen van mijn hart.  
U ziet mij thuis en onderweg;  
U hoort de woorden die ik zeg.  
Waar ik ook ga, Ik kom U tegen;  
U bent vertrouwd met al mijn wegen.

Toen U mij schiep, onoglijk klein,  
doorzag U al wie ik zou zijn.  
Mijn toekomst was een open boek.  
God die mij vindt, God die ik zoek,  
uw denken is voor mij verborgen,  
toch ben ik bij U, elke morgen.

Doorgrond mijn hartsgeheimen, Heer,  
ik leg ze eerlijk voor U neer.  
Toets alles wat ik denk en zeg;  
bewaars mij voor een foute weg.  
Laat mij in uw nabijheid leven;  
wil mij voor eeuwig richting geven.

## Woord van bevrijding

### Wetslezing: Galaten 5: 13-16; 19-25

<sup>13</sup> Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, <sup>14</sup>want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' <sup>15</sup>Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. <sup>16</sup>Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. (...)

<sup>19</sup> Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt:

ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,  
<sup>20</sup>afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt,  
jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,  
<sup>21</sup>afgunst, bras- en slemppartijen,  
en nog meer van dat soort dingen.

Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. <sup>22</sup>Maar de vrucht van de Geest is

liefde, vreugde en vrede,  
geduld, vriendelijkheid en goedheid,  
geloof, <sup>23</sup>zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Er is geen wet die daar iets tegen heeft. <sup>24</sup>Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. <sup>25</sup>Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. <sup>26</sup>Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

## **Gebed voor de opening van het Woord**

### **Bijbellezing Oude Testament: Jesaja 44: 1-5**

<sup>1</sup>Nu dan, luister, Jakob, mijn dienaar,  
Israël, dat ik heb uitgekozen:

<sup>2</sup>Dit zegt de HEER, die jou gemaakt heeft  
en al in de moederschoot gevormd,  
en die je terzijde staat:

Wees niet bang, mijn dienaar Jakob,  
Jesurun, die ik heb uitgekozen.

<sup>3</sup>Ik zal water uitgieten op dorstige grond,  
waterstromen over het droge land.

Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten  
en mijn zegen over je telgen.

<sup>4</sup>Zij zullen ontkiemen tussen het gras,  
uitbotten als wilgen langs het water.

<sup>5</sup>De een zal zeggen: 'Ik hoor bij de Heer,'  
de ander zal Jakobs naam gebruiken,  
een derde schrijft op zijn hand: 'Van de Heer'  
en tooit zich met de naam Israël.

**Wij luisteren naar Lied 676** (solist: 1, 3 en 5, gesproken door de voorganger: 2 en 4)

De wind, wij zien hem niet,  
zijn stem klinkt in ons oor,  
een briesje of een storm  
die alle rust verstoort.

*De Geest, wij zien haar niet,  
toch horen we haar stem  
die goede woorden spreekt  
als ik verdrietig ben.*

De wind, wij zien hem niet,  
maar toch trekt hij zijn spoor:  
de golven in de zee,  
het lange gras buigt door.

*De Geest, wij zien haar niet,  
maar zij waait alles schoon  
ik ben weer opgelucht,  
als na een enge droom.*

Vanuit de overkant,  
een land dat niemand ziet,  
ontvangen wij een kracht,  
de Geest die uitzicht biedt.

### **Bijbellezing Nieuwe Testament: Johannes 16: 5-15**

<sup>5</sup>Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat u naartoe?” <sup>6</sup>Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. <sup>7</sup>Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. <sup>8</sup>Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:



<sup>9</sup>zonde – dat ze niet in mij geloven,

<sup>10</sup>gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien,

<sup>11</sup>oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.

<sup>12</sup>Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. <sup>13</sup>De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. <sup>14</sup>Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. <sup>15</sup>Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.

### **Wij luisteren naar Gezang 487: 1 en 3 via**

<https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc>

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen.  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.  
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

3. Gij geeft het Uw beminden in de slaap,  
Gij zaait Uw naam in onze diepste dromen.  
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt  
zoals de regen neerdaalt in de bomen,  
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,  
zo zult Gij Uw beminden overkomen.

### **Preek**

### **Meditatief orgelspel**

## **Wij luisteren naar lied 686: 1 en 2, gezongen door de solist**

De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft  
Zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt  
wie koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield  
maak een wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt  
hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur.  
Wie weet vanwaar Hij komt  
wie wordt Zijn licht gewaar?  
Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar.

## **Gebed - stil gebed - Onze Vader**

### **Slotlied: Lied 418: 2 en 3 (gezongen door de solist)**

Niemand kan alleen,  
Heer, Uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen  
naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen,  
vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat  
Gij in onze handen,  
dat wij die als zaad  
dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag,  
zaaiend in de brede,  
totdat in Uw vrede ons  
hart rusten mag.

## Zegen

### **Wij luisteren naar het Wilhelmus, Lied 708: 1 en 6 via**

<https://www.youtube.com/watch?v=zKPoBGe2oNU>

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar te aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH  
Nijbroek; ☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

