

ZONDAGSBRIEF-479; 9 mei 2021



De ochtenddienst van 9 mei (9:30 uur)

Voorganger: Dhr. B. Greveling uit Wezep

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. JOP (Jong Protestant); 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

De ochtenddienst van 13 mei (9:30 uur)

Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. W.G. Sonnenberg uit Ede

Organist: Aart Stenfert

Collecte: Diaconie

De ochtenddienst van 16 mei (9:30 uur)

Ontmoetingsdienst

Voorganger: Ds. E. van Stalduine-Sulman

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds

Corona-maatregelen: kerk dicht tot en met 16 mei. Met Pinksteren weer samenkomst

De kerkenraad heeft besloten vanwege de besmettingscijfers met het corona-virus de kerk nog even dicht te houden tot en met zondag 16 mei. Het is de verwachting dat door de oplopende lente-temperatuur en de toenemende vaccinatiegraad in de loop van de komende weken weer meer mogelijk zal zijn. Vanaf Pinksteren, 23 mei, willen we daarom weer met gemeenteleden samenkomen. Bij goed en redelijk warm weer doen we dat met Pinksteren in de buitenlucht in de pastorietuin. Bij minder weer in de kerk. Het maximum aantal kerkbezoekers is dan 30 personen. Daar komen 'medewerkers' (predikant, koster, organist, cameraman, etc.) nog bij. Die openstelling met 30 personen willen we voorlopig na 23 mei zo voortzetten. We hopen in de loop van de zomer natuurlijk op verdere verruiming. De service van de livestream blijft overigens in stand, zeker zolang aan het aantal kerkbezoekers een grens gesteld blijft.

De volume-knop

Wij horen met enige regelmaat over de digitale diensten dat sommige luisteraars de volume-knop van computer of televisie zo hard moeten zetten, soms zelfs op maximum. Wij hebben het probleem neergelegd bij de leverancier van onze installatie. Er is geen probleem met de geluidswaergave in de kerk, maar met de doorgifte van het internetsignaal. Geadviseerd werd een extra geluidskaart aan te schaffen. We gaan het proberen!

Dienst 9 mei

Op 9 mei gaat de heer Greveling uit Wezep voor. Hij heeft als Schriftlezingen Jes. 5:1-7 en Joh. 15:9-17 gekozen. In Jesaja wordt een beeld geschetst van een goed aangelegde wijngaard, die toch slechte druiven oplevert. De akkerbouwer is God zelf. De wijngaard is het volk van God. God heeft zijn volk zo voorzien van alles wat nodig is, en toch falen zij! Jesaja klaagt het aan, die wijngaard zou zo mooi en productief kunnen zijn. Aan de Heer van de wijngaard heeft het niet gelegen.

In het begin van Johannes 15 (pal voor de lezing van deze zondag) komt het beeld van het telen van druiven terug. Maar daar mengt de Zoon van God zich zelf onder de wijnstokken. Zijn volgelingen zijn de wijnranken, geworteld in Jezus de stok. De wijngaardenier (God de Vader) verzorgt de stok. Wat niet goed gaat, snoeit Hij weg. En zo komt er veel vrucht. Krijgen we in Jesaja het gevoel dat God de slechte wijngaard al heeft afgeschreven, in Johannes is het duidelijk dat de eigenaar van de wijngaard nog bezig is de opbrengst van de wijnstok te optimaliseren. Als we in Jezus blijven, zal er veel vrucht komen. De evangelietekst die zondag gelezen wordt als vervolg op die wijnstoktekst legt uit wat God met vrucht bedoelt: Het blijven in de liefde van God, met als gevolg het gebod van Jezus dat wij elkander liefhebben.

Dienst 16 mei

Op 16 mei is het 'wezenzondag', de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Jezus is wel weggegaan van zijn discipelen, maar hij heeft beloofd ons niet als 'wezen' achter te laten (Joh. 14:18). De vraag die we stellen aan onszelf is: wat moeten we in de tussentijd doen? We nemen Daniël als voorbeeld die uit Jeruzalem is ontvoerd door de Babylonische koning en daar aan het hof moet gaan werken. Hij werkt ijverig in zijn nieuwe omgeving, maar blijft tegelijkertijd trouw aan zijn God, zelfs als het moeilijk wordt.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollecte ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot. gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerk-collectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale collecte 9 mei: JOP/Jong in actie: kennis maken met diaconaat

Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie. Maar in veel gemeenten zijn het jeugdwerk en het diaconaat twee aparte terreinen. We praten veel over 'de theorie' of het ervaren van geloof, maar het is goed om geloven ook concreet te maken. Hoe ben je mens in relatie tot de anderen en hoe ga je om met mens, dier en aarde? Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden. Steun het jeugdwerk van de Protestant Kerk om gemeenten te helpen jongeren bekend te maken met diaconaat en om samen diaconaal aan de slag te gaan. Maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant.

Diaconale collecte 16 mei: Stichting iSTEPup – Nijbroek collecteert voor student Hastings

Stichting iSTEPup is één van de diaconale doelen die onze diaconie een aantal jaren structureel steunt. Vandaar dat we er ook regelmatig bij de kerkdiensten voor collecteren.

De Stichting financiert studiebeurzen voor jongeren in ontwikkelingslanden, die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen hebben om die opleiding te betalen. iSTEPup wil een toekomst geven aan dit talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor de mensen en gezondheidszorg in hun eigen land. In totaal ondersteunt iSTEPup 16 studenten in 7 landen, en zijn 2 studenten afgestudeerd!

Eén van de studenten is Hastings Dyson uit Malawi. Hij wil graag verpleegkundige/broeder worden, maar zijn ouders

verdienen met hun boerderij niet genoeg geld om zijn hele studie te betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij toch zijn diploma halen! Hij is bezig met zijn derde en laatste jaar; Hastings hoopt in het voorjaar van 2022 af te studeren!

Meer informatie en ook foto's van Hastings Dyson kunt u vinden op de website www.i-step-up.com. Een gift voor deze stichting kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88 ABNA 0814002315 ten name van Stichting iSTEPup.

Liturgie voor zondagmorgen 9 mei 2021

Orgelspel

Welkom

We luisteren naar Psalm 66: 1 en 7 via

<https://www.youtube.com/watch?v=x-yS2pdROqg>

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorieijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

We luisteren naar Lied 910: 1 en 2 via

<https://www.youtube.com/watch?v=l0GMlbf7xPE>

Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donk're regen
een mild en klaar seizoen.

Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen,
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

Gebed van ontferming

Wij luisteren Lied 305: 1, 2 en 3 als glorialied, gezongen door
de solist

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed van de zondag

Lezing uit het Oude Testament: Verzen uit Jesaja 5:1-7

*¹Voor mijn geliefde wil ik zingen
het lied van mijn lief en zijn wijngaard.*

*Mijn geliefde had een wijngaard,
gelegen op vruchtbare grond.
²Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit
en plantte een edele druivensoort.
Hij bouwde er een wachttoren,
hakte ook een perskuip uit.
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,
maar die bracht slechts wrange druiven voort.*

*³Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,
spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
⁴Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,
wat heb ik te weinig gedaan?
Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard,
waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?*

*⁵Luister, ik zal jullie vertellen
wat ik met mijn wijngaard ga doen:
Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,
zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.*

*⁶Ik zal hem laten verwilderen,
er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
dorens en distels schieten er op.
De wolken zal ik opdragen
geen regen op hem te laten vallen.*

*⁷Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse
machten,
de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,
hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.*

Evangelielezing uit het Nieuwe Testament: Joh. 15 : 9-17

⁹ Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹²Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

¹³Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ¹⁴Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. ¹⁵Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

¹⁶Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.

¹⁷Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

We luisteren naar het lied 'vrucht dragen' via
https://www.youtube.com/watch?v=3WI_y5om5Pk

Hier mag ik staan, kwetsbaar en klein
maar met verlangen in 't hart
om dienstbaar voor U en de Vader te zijn
en trouw te doen wat Hij vraagt.
Blijmoedig te leven, heilig en rein
en lief te hebben als U.

U riep mijn naam, hebt mij gesteld
om vruchten te dragen voor Hem.
Die woorden hebt U meerd're malen gespeld
en nu mag 'k er zeker van zijn,
dat al wat de Vader U heeft verteld,
tot bloei zal komen in mij.

U bent de wijnstok, ik ben de rank
laat mij in U blijven Heer.
Dan worden de vruchten in mij als een drank
die vloeien zal tot Zijn eer.
En bloeien de bloesems steeds open als dank
voor al wat U in mij deed.

Verkondiging

Orgelimprovisatie

We luisteren naar lied 906: 1, 2 en 8 gezongen door de solist

God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

Dienst der gebeden

Wij luisteren naar Lied 919: 1, 3 en 4 via

<https://www.youtube.com/watch?v=m1V7neqB6ds>

Gij die alle sterren houdt,
in Uw hand gevangen,
Here God hoe duizendvoud,
wekt Gij ons verlangen,
ach, ons hart is verward,
leer het op Uw lichte,
hoge rijk zich richten.

God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, / doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

Christus stille vaste ster,
o Gij licht de lichten,
waarnaar wij van her en der,
onze schreden richten,
geef ons moed; 't is ons goed,
U te zien getrouwe,
Uw hoog rijk te aanschouwen.

Zegen

Wij luisteren naar Lied 415: 3 gezongen door de solist

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

