

ZONDAGSBRIEF-480; Donderdag 13 mei 2021

Hemelvaartsdag



De ochtenddienst van 13 mei (9:30 uur)

Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. W.G. Sonnenberg uit Ede

Organist: Aart Stenfert

Collecte: Diaconie

De ochtenddienst van 16 mei (9:30 uur)

Ontmoetingsdienst

Voorganger: Ds. E. van Staalduine-Sulman

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds

Corona-maatregelen: kerk dicht tot en met 16 mei. Met Pinksteren weer samenkomst

De kerkenraad heeft besloten vanwege de besmettingscijfers met het corona-virus de kerk nog even dicht te houden tot en met zondag 16 mei. Het is de verwachting dat door de oplopende lente-temperatuur en de toenemende vaccinatiegraad in de loop van de komende weken weer meer mogelijk zal zijn. Vanaf Pinksteren, 23 mei, willen we daarom weer met

gemeenteleden samenkomen. Bij goed en redelijk warm weer doen we dat met Pinksteren in de buitenlucht in de pastorie tuin. Bij minder weer in de kerk. Het maximum aantal kerkbezoekers is dan 30 personen. Daar komen 'medewerkers' (predikant, kosters, organist, cameraman, etc.) nog bij. Die openstelling met 30 bezoekers maximaal willen we na 23 mei voortzetten. De service van de livestream blijft overigens in stand, zeker zolang aan het aantal kerkbezoekers een grens gesteld blijft.

Dienst donderdagochtend 13 mei

De Schriftlezingen zijn: Ex. 24:12-18; Hand. 1:1-12 en Op. 5: 6-14. De lezing uit Handelingen is de traditionele Hemelvaartslezing. Jezus wordt opgenomen in de hemel en de leerlingen kijken Hem na. Een wolk onttrekt Hem aan hun zicht. Niet zoals Mozes (de lezing uit Exodus!) mogen zij hun Heer tot in die wolk volgen. De taak van de vrienden van Jezus ligt niet in de hemel, maar op aarde: Getuigen van Jezus te zijn, heel de wereld rond. Daartoe wordt hen de Geest beloofd, en tot die uitgestort wordt moeten zij blijven waar ze zijn, in Jeruzalem. Jezus zelf zal zijn vrienden steunen vanuit de hemel. Daartoe ontvangt Hij alle macht. Lees er maar over in de lezing uit Openbaring. Jezus onttrekt zich met Hemelvaart dus niet aan zijn verantwoordelijkheid, Hij krijgt er alleen maar meer bij! Maar de leerlingen moeten wachten op Pinksteren. Dan is het hun beurt!

Dienst 16 mei

Op 16 mei is het 'wezenzondag', de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Jezus is wel weggegaan van zijn discipelen, maar hij heeft beloofd ons niet als 'wezen' achter te laten (Joh. 14:18). De vraag die we stellen aan onszelf is: wat moeten we in de tussentijd doen? We nemen Daniël als voorbeeld die uit Jeruzalem is ontvoerd door de Babylonische koning en daar aan het hof moet gaan werken. Hij werkt ijverig in zijn nieuwe omgeving, maar blijft tegelijkertijd trouw aan zijn God, zelfs als het moeilijk wordt.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollecte ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot. gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerk-collectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale collecte 16 mei: Stichting iSTEPup – Nijbroek collecteert voor student Hastings

Stichting iSTEPup is één van de diaconale doelen die onze diaconie een aantal jaren structureel steunt. Vandaar dat we er ook regelmatig bij de kerkdiensten voor collecteren.

De Stichting financiert studiebeurzen voor jongeren in ontwikkelingslanden, die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen hebben om die opleiding te betalen. iSTEPup wil een toekomst geven aan dit talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor de mensen en gezondheidszorg in hun eigen land. In totaal ondersteunt iSTEPup 16 studenten in 7 landen, en zijn 2 studenten afgestudeerd!

Eén van de studenten is Hastings Dyson uit Malawi. Hij wil graag verpleegkundige/broeder worden, maar zijn ouders verdienen met hun boerderij niet genoeg geld om zijn hele studie te betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij toch zijn diploma halen! Hij is bezig met zijn derde en laatste jaar; Hastings hoopt in het voorjaar van 2022 af te studeren!

Meer informatie en ook foto's van Hastings Dyson kunt u vinden op de website www.i-step-up.com. Een gift voor deze stichting kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88 ABNA 0814002315 ten name van Stichting iSTEPup.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl



Liturgie voor Hemelvaartsdag 13 mei 2021

Orgelspel

Welkom

Votum en Groet

Wij luisteren naar Psalm 95: 1 en 3 via

<https://www.youtube.com/watch?v=praskzK2ml8>

1. Steekt nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.

3. Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Geloofsbelijdenis

We luisteren naar Psalm 68: 6 en 12 gezongen door de solist

6. O stoet van wie het heil bevocht
en grote overwinningstocht,
o Heer, die zijt geprezen!
Gij God, die duizend - duizendmaal
aanbeden wordt in elke taal,
almachtig Opperwezen!
Zie hoe de Heer ten hemel vaart,
vurige wagen, vurig paard,

wolk die den Heer verhulde.
Gevangen de gevangenis!
Hij die ons hoogst verlangen is
ontvang de hoogste hulde.

12. Gij mogendheden, zingt een lied,
zingt Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van macht-
uw sterkte zij Hem toegebracht,
strekt tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.

Gebed

Schriftlezingen:

Exodus 24: 12-18

¹² De HEER zei tegen Mozes: 'Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.'¹³ Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. ¹⁴Tegen de oudsten zei hij: 'Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden.'¹⁵ Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: ¹⁶de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. ¹⁷En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, ¹⁸ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.

Handelingen 1: 1-12

¹In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, ²vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. ³Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.

⁴Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. ⁵Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.' ⁶Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: 'Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?' ⁷Hij antwoordde: 'Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. ⁸Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.'

⁹Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. ¹⁰Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel starden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. ¹¹Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.'

¹²Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand.

Openbaring 5: 6-14

⁶Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd.

⁷Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. ⁸Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder

van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. ⁹En ze zetten een nieuw lied in:

‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. ¹⁰U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’

¹¹Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. ¹²Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ ¹³Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ ¹⁴De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.

We luisteren naar Lied 666: 1 en 2, gezongen door de solist

De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.

De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

Overdenking

We luisteren naar Lied 663: 1 en 2, gezongen door de solist

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Dank- en voorbeden

Wij luisteren naar Joh de Heer 33 /Ev. liedbundel 381 via
<https://www.youtube.com/watch?v=2WH8W6Hul2M>

Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Zegen

Orgelspel