

Ontmoetingsdienst 16-05-2021

Trouw zijn



Voorganger: E. van Staalduine-Sulman
Organist: Allard van Dijk

De ochtenddienst van 16 mei (9:30 uur)

Ontmoetingsdienst

Voorganger: Ds. E. van Staalduine-Sulman

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds

De ochtenddienst van 23 mei (9:30 uur)

Eerste Pinksterdag

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Zendingscollecte MAF Nederland; 2. Kerk;
3. Zending

Corona-maatregelen: kerk dicht tot en met 16 mei. Met Pinksteren weer samenkomst

De kerkenraad heeft besloten vanwege de besmettingscijfers met het corona-virus de kerk nog even dicht te houden tot en met zondag 16 mei. Het is de verwachting dat door de oplopende lentetemperatuur en de toenemende vaccinatiegraad in de loop van de komende weken meer mogelijk zal zijn. Vanaf Pinksteren, 23 mei, willen we daarom weer met gemeenteleden samenkomen. Bij goed en redelijk warm weer doen we dat met Pinksteren in de buitenlucht in de pastorietauin. Bij minder weer in de kerk. Het maximum aantal kerkbezoekers is dan 30 personen. Daar komen 'medewerkers' (predikant, koster, organist, cameraman, etc.) nog bij. Die openstelling met 30 personen willen we na 23 mei voortzetten. We hopen in de loop van de zomer natuurlijk op verdere verruiming. De service van de livestream blijft in stand, zeker zolang aan het aantal kerkbezoekers een grens gesteld blijft.

Dienst 16 mei

Op 16 mei is het 'wezenzondag', de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Jezus heeft beloofd ons niet als 'wezen' achter te laten (Joh. 14:18). De vraag die we stellen aan onszelf is: wat moeten we in de tussentijd doen? We nemen Daniël als voorbeeld die uit Jeruzalem is ontvoerd door de Babylonische koning en daar aan het hof moet gaan werken. Hij werkt ijverig in zijn nieuwe omgeving, maar blijft tegelijkertijd trouw aan zijn God, zelfs als het moeilijk wordt.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollecte ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale collecte 16 mei: Stichting iSTEPup

Stichting iSTEPup is één van de doelen die onze diaconie een aantal jaren structureel steunt. Vandaar dat we er ook regelmatig voor collecteren. De Stichting financiert studiebeurzen voor jongeren in ontwikkelingslanden, die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden, maar zelf geen middelen hebben om die opleiding te betalen. iSTEPup wil een toekomst geven aan dit talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor de mensen en gezondheidszorg in hun eigen land. In totaal ondersteunt iSTEPup 16 studenten in 7 landen, en zijn 2 studenten reeds afgestudeerd!

Eén van de studenten is Hastings Dyson uit Malawi. Hij wil graag verpleegkundige/broeder worden, maar zijn ouders verdienen met hun boerderij niet genoeg om zijn hele studie te betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij toch zijn diploma halen! Hij is bezig met zijn derde en laatste jaar en hoopt in het voorjaar van 2022 af te studeren! Meer informatie en ook foto's van Hastings Dyson op de website www.i-step-up.com. Een gift kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88 ABNA 0814002315 ten name van Stichting iSTEPup.

Diac. collecte 23-5: MAF Nederland – fam. Van Middendorp

MAF = Mission Aviation Fellowship (wat zendingsvliegdiens betekent). De vier pijlers van MAF zijn: 1. ontwikkelingshulp, 2. noodhulp bij rampen, 3. zending en evangelisatie, 4. medische hulp. MAF vliegt wereldwijd voor meer dan 2.000 kerken en hulporganisaties met 130 MAF-vliegtuigen. Onze zendingscommissie ondersteunt de familie Van Middendorp. Begin 2020 zijn Sander en Mirjam van Middendorp-de Boer met hun drie kinderen door MAF uitgezonden naar Papoea-Nieuw-Guinea. Sander werkt bij de Christian Radio Missionary Fellowship (CRMF). Zijn werk bestaat uit het opzetten en onderhouden van

radio-installatie en alle technische zaken die komen kijken bij het verspreiden van het evangelie.

De afgelopen periode heeft Sander een start gemaakt met het installeren van diverse radio's. Een voorbeeld: op één van de eilanden is een kliniek, zonder dokter. Om vanaf dat eiland bij een groter ziekenhuis te komen, ben je 12 uur onderweg met de boot. Met een radio kan een dokter direct worden opgeroepen. En met een vliegtuig is hij dan dus snel ter plekke.

Het geld dat wordt ingezameld, gaat 100% naar dit gezin, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. We hopen dat u dit project een warm hart toedraagt. Giften via het bankrekeningnummer van de diaconie: NL45 RABO 0111 0490 16 o.v.v. zending.

Liturgie voor zondag 16 mei

Inleidend orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Lied bij 'Wezenzondag': Al heeft hij ons verlaten (LBK 2013 663)

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten,
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Toewijding en groet

Luisterlied: God van trouw (Opwekking 542)

God van trouw, U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevoorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U,)
Opnieuw en opnieuw.) 2x

U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm bent U Heer het anker;
Ik stel mijn hoop alleen op U.

Inleiding op het thema "Trouw zijn"

Luisterlied: Welzalig de man (Opwekking 244 naar Ps. 1)

Welzalig de man, die niet wandelt
In de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
Noch zit in de kring der spotters,
Maar aan des Heren wet Zijn welgevallen heeft
En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
Geplant aan waterstromen,
Die zijn vrucht
geeft op zijn tijd,
Welks loof niet
verwelkt, alles gelukt.



Gebed

Schriftlezing I: Daniel 1:3-20 (Bijbel in gewone taal)

In het jaar 586 v.Chr. werd Jeruzalem veroverd en vernietigd door de Babyloniërs. Ook werden veel joden uit Jeruzalem gedeporteerd naar Babel. Koning Nebukadnezar was altijd op zoek naar goed opgeleide en slimme mensen om hem te dienen. Dwangarbeid, maar wel op een luxe positie.

Op een dag liet Nebukadnessar zijn dienaar Aspenaz bij zich komen. Aspenaz regelde alles in het paleis. De koning zei tegen hem: 'Kies een aantal jonge Israëlieten uit, en breng ze naar mijn paleis. Ze moeten familie zijn van de koning van Juda, of uit een andere belangrijke familie komen. Ze moeten gezond zijn en er goed uitzien. Ze moeten veel weten, en ze moeten slim en verstandig zijn. Want ik wil dat ze later bij mij in dienst komen. Geef ze drie jaar een opleiding. Zorg dat ze de taal en de boeken van de geleerden uit Babylonië goed kennen. En laat ze elke dag hetzelfde eten en drinken als ik. Daarna moeten ze bij mij in dienst komen.'

Aspenaz zocht een aantal jonge mannen uit. Vier van hen kwamen uit Juda. Ze heetten Daniël, Chananja, Misaël en Azarja. ⁷Maar Aspenaz gaf hun andere namen. Hij noemde hen Beltesassar, Sadrach, Mesach en Abednego.

Daniël houdt zich aan de Joodse regels

Daniël was van plan om zich aan de Joodse regels voor het eten te blijven houden. Daarom wilde hij niets nemen van het koninklijke eten en drinken. Hij vroeg aan Aspenaz of hij het mocht laten staan. God zorgde ervoor dat Aspenaz vriendelijk bleef tegen Daniël. Maar Aspenaz zei wel tegen hem: 'Ik ben bang voor de reactie van de koning. Hij beslist wat jullie

moeten eten en drinken. Straks vindt hij nog dat je er slechter uitziet dan de andere jonge mannen. En dan krijg ik natuurlijk de schuld.'

Aspenaz gaf een bewaker opdracht om Daniël en zijn vrienden elke dag eten te brengen. Daniël zei tegen de bewaker: 'Laten we de volgende test doen. Geef ons tien dagen alleen maar groente te eten en water te drinken. Kijk hoe we er dan uitzien. En vergelijk ons met de andere jonge mannen, die alles eten wat de koning wil. Beslis daarna wat u verder met ons wilt doen.'

De bewaker deed wat Daniël voorgesteld had. Tien dagen later zagen Daniël en zijn vrienden er heel goed uit. Ze waren gezonder dan de jonge mannen die gegeten hadden wat de koning wilde. Vanaf die dag gaf de bewaker hun niets anders meer te eten dan groente.

De vier jonge mannen waren heel wijs. God zorgde ervoor dat ze alle boeken van de geleerden uit Babylonië begrepen. En Daniël kon ook nog dromen uitleggen.

Na drie jaar was de opleiding voorbij. Aspenaz liet alle jonge mannen bij koning Nebukadnessar komen. De koning had met ieder van hen een gesprek. Hij ontdekte dat niemand zo wijs was als Daniël en zijn vrienden. De koning nam hen in dienst, en hij kon met hen over alle problemen in zijn koninkrijk spreken. Hij vond Daniël en zijn vrienden tien keer zo verstandig als alle andere wijze mannen in zijn koninkrijk.



Luisterlied: By the Rivers of Babylon

We luisteren naar een Engelse bewerking van Psalm 137, een psalm geschreven in de tijd dat Daniël leefde. De dichter huilt om de deportatie, om het verlies van huis en haard, maar vooral om het verlies van Sion, de berg waarop de tempel stond in Jeruzalem.

By the rivers of Babylon, there we sat down.
Yeah, we wept, when we remembered Zion.

There the wicked
Carried us away in captivity,
Required from us a song.
Now, how shall we sing the Lord's song in a strange land?
Let the words of our mouth and the meditation of our heart
Be acceptable in thy sight here tonight.

By the rivers of Babylon (dark tears of Babylon),
There we sat down (you got to sing a song).
Yeah, we wept (sing a song of love),
When we remembered Zion (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah).

By the rivers of Babylon (rough bits of Babylon),
There we sat down (you hear the people cry).
Yeah, we wept (they need their God),
When we remembered Zion (ooh, have the power).
By the rivers of Babylon (oh yeah
yeah), there we sat down.



Schriftlezing II: Daniel 6:1-14 (Bijbel in gewone taal)

Toen Daniël ouder was en al onder de derde koning diende, gebeurde het volgende:

Darius uit Medië werd de nieuwe koning. Hij was toen 62 jaar oud. Koning Darius gaf 120 mannen de opdracht om zijn land te besturen. Hij nam ook drie speciale ministers in dienst. Zij moesten controleren of de 120 bestuurders alles deden zoals de koning het wilde. Eén van de ministers was Daniël. Door zijn grote wijsheid kon Daniël zijn werk goed doen. Hij deed het veel beter dan de andere ministers en bestuurders. Daarom wilde de koning aan Daniël de leiding geven over het hele Perzische rijk.

De twee andere ministers en de 120 bestuurders probeerden iets te vinden wat Daniël verkeerd deed. Dan konden ze tegen de koning zeggen dat hij fouten maakte. Maar ze vonden niets. Daniël deed altijd wat hij moest doen. Hij deed nooit iets verkeerd, iedereen kon hem vertrouwen.

Toen zeiden de ministers en de bestuurders tegen elkaar: 'Het is onmogelijk iets te vinden wat Daniël fout doet. We moeten dus iets anders bedenken. Iets wat te maken heeft met de wet van *zijn God*.'

Ze gingen zo snel mogelijk naar koning Darius. Ze zeiden: 'Koning, wij wensen u een lang leven toe! Alle ministers, bestuurders en belangrijkste ambtenaren vinden dat er een nieuwe wet moet komen. En dit is die wet: 'Dertig dagen lang mogen de mensen alleen aan de koning iets vragen. Al die tijd is het verboden iets te vragen aan een ander mens of aan een god. En wie dat toch doet, wordt in een kuil met leeuwen gegooid. Koning, u moet nu beslissen dat er zo'n wet komt. En u moet die wet opschrijven. Dan is

het een wet die niet veranderd kan worden. Zoals alle wetten van de Meden en de Perzen.'

Koning Darius deed wat de ministers en de bestuurders vroegen, en hij schreef de wet op. Toen Daniël hoorde over de nieuwe wet, ging hij naar huis. Eén van zijn kamers had ramen in de richting van Jeruzalem. Daar ging hij altijd bidden, iedere dag drie keer, voor een open raam. Ook op die dag knielde hij en bad hij tot zijn God. Op dat moment renden de mannen zijn huis binnen. En ze zagen dat Daniël aan het bidden was. Ze gingen direct naar de koning en zeiden: 'Koning, u hebt toch gezegd dat iedereen dertig dagen lang alleen aan u iets mag vragen? U hebt toch verboden ook maar iets te vragen aan een ander mens, of tot een god te bidden? Wie dat wel doet, moet toch in een kuil met leeuwen gegooid worden?'

De koning zei: 'Ja, dat heb ik gezegd. Het is een wet van Meden en Perzen. Daaraan kan niets veranderd worden.' De mannen zeiden: 'Daniël, die man uit Juda, trekt zich niets aan van u en uw wet. Driemaal per dag knielt hij om tot zijn God te bidden!'

Luisterlied: Daniel (Hemelhoog 80, Elly en Rikkert)

Refrein: Daniël, Daniël, vertrouw op God,
Hij hoort je wel (2x)

Als je in de kuil van de leeuwen ligt,
snoert Hij de muil van de leeuwen dicht.
Al zien ze geel en groen,
ze kunnen je niets doen. (Refrein)

Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest,
hun tanden zijn al jaren niet gepoetst.

Ze lusten je wel rauw,
maar God beloont je trouw. (Refrein)

Soms wordt er vreeslijk op me geknord,
lijkt het of ik opgegeten word,
zit ik in het nauw,
dan denk ik weer aan jou. (Refrein)

Overdenking

Luisterlied: Samen in de naam van Jezus (Opwekking 167)

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
De weg van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
Naar de Vader naar elkaar:
Jezus Christus, triomfator,
mijn verlosser, middelaar.

Vader, met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

Dankgebed en voorbede

Solozang: Psalm 79:5

O Heer, wij zijn het volk door u verkoren.
Wij zijn de schapen die uw roepstem horen.
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
Aan stille wateren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht
Uw goedheid en uw kracht,
De grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor
Van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.

Zegen

Orgelspel



U kunt deze dienst nog eens beluisteren op
www.kerknijbroek.nl De volgende ontmoetingsdienst is op
zondagochtend 12 september; verdere berichtgeving over de
invulling van deze dienst volgt.

Contactgegevens predikant Protestantse Kerk Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12,
7397 NH Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

