

Pínksteren 2021



Voorganger: Ds. Theo van Staalduine

Organist: Aart Stenfert

Gitaar: Rhodé Foks

Zang: Bep Foks, Rhodé Foks, Riky Hilbrink, Minie v.d. Snel

Protestantse Gemeente te Nijbroek

23 mei 2021, 9.30 uur

**Diensten Nijbroek zijn online te volgen via www.kerknijbroek.nl
De Pinksterdienst van 23 mei wordt ook uitgezonden door de
Oecumenische Omroep Voorst (kabel 103.5 of FM 105.3)**

De ochtenddienst van 23 mei (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Zendingscollecte MAF Nederland; 2. Kerk; 3.

Zending

De ochtenddienst van 30 mei (9:30 uur)

Voorganger: Ds. H. Brandsen uit Harderwijk

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. S.O.S. Kinderdorpen; 2. Kerk; 3. Deurcollecte:

Zending

Corona-maatregelen: Vanaf Pinksteren weer in de kerk met 30 bezoekers

Op deze Pinksterzondag komen we weer met gemeenteleden samen in de kerk. Eerder hoopten we op deze feestdag in de open lucht een dienst te houden. Maar de weersvoorspellingen zijn te koud en te nat. Dus in de kerk. Het maximum aantal kerkbezoekers is 30 personen. In die 30 zijn de 'medewerkers' (predikant, kosters, organist, cameraman, etc.) niet inbegrepen. U hoeft niet te reserveren, maar uw plaats wordt u toegewezen door de kosters. En wanneer er zich te veel bezoekers aan de kerkdeur melden, zullen de laatsten helaas gevraagd moeten worden om weer naar huis te gaan. Ook daar kunt u de dienst volgen, want de service van de livestream blijft in stand, zeker zolang aan het aantal kerkbezoekers een grens gesteld blijft. De komende weken hopen we op deze voet verder te gaan: 30 kerkbezoekers, met onlinediensten.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale zendingscollecte 23-5: MAF Nederland – fam. Van Middendorp

MAF = Mission Aviation Fellowship (wat zendingsvliegdiens betekent). De vier pijlers van MAF zijn: 1. ontwikkelingshulp, 2. noodhulp bij rampen, 3. zending en evangelisatie, 4. medische hulp. MAF vliegt wereldwijd voor meer dan 2.000 kerken en hulporganisaties met 130 MAF-vliegtuigen. Onze zendingscommissie ondersteunt de familie Van Middendorp. Begin 2020 zijn Sander en Mirjam van Middendorp-de Boer met hun drie kinderen door MAF uitgezonden naar Papoea-Nieuw-Guinea. Sander werkt bij de Christian Radio Missionary Fellowship (CRMF). Zijn werk bestaat uit het opzetten en onderhouden van radio-installaties en alle technische zaken die komen kijken bij het verspreiden van het evangelie.

De afgelopen periode heeft Sander een start gemaakt met het installeren van diverse radio's. Een voorbeeld: op één van de eilanden is een kliniek, zonder dokter. Om vanaf dat eiland bij een groter ziekenhuis te komen ben je 12 uur onderweg met de boot. Met een radio kan een dokter direct worden opgeroepen. En met een vliegtuig is hij snel ter plekke. De collecte gaat 100% naar dit gezin, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. Giften via het bankrekeningnummer van de diaconie: NL45 RABO 0111 0490 16 o.v.v. zending, MAF.

Diaconale collecte 30-5: S.O.S. Kinderdorpen

S.O.S Kinderdorpen biedt hulp aan kwetsbare kinderen in 136 landen, ook in oorlogsgebieden. S.O.S. Kinderdorpen begint bij de basis: een liefdevol thuis en een veilige familie voor ieder kind. Zij zorgen dat kinderen – ongeacht hun nationaliteit, geloof of huidskleur – in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Dat doen ze door kwetsbare families te versterken in de zorg en opvoeding van hun kinderen. Kinderen zonder ouders of een veilig thuis worden opgevangen in een S.O.S. Kinderdorp. Verder bieden zij onderwijs aan, gezondheidszorg, noodhulp en sociale hulp. Voor giften: NL90 INGB 000 000 2280 ten name van S.O.S. Kinderdorpen.

Gemeentevergadering pas na de zomervakantie

Elk jaar is er in april een gemeentevergadering. Dat lukte vanwege corona niet in 2020 en in 2021. Dit jaar kozen we voor 8 juni, in de hoop dat er dan weer groepen, anders dan voor een kerkdienst, bij elkaar konden komen. Maar de routekaart van de overheid geeft op 8 juni toestemming voor groepen van 2 personen... En als er verder versoepelt wordt op 9 juni dan worden het er 4. Dat schiet voor een gemeentevergadering niet op. Besloten is daarom de gemeentevergadering uit te stellen tot **vrijdagavond 10 september**, de vrijdag voor startzondag 12 september. En we hopen van harte dat dit keer van uitstel geen afstel komt.

Liturgie voor de Pinksterdienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

We luisteren naar Lied 672: 1, 3 en 6 (orgelbegeleiding)

1. Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

3. In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

6. Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Stil gebed

Votum en groet

Gebed om Gods ontferming

We luisteren naar Gezang 487: 1 en 3 (gitaarbegeleiding)

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen

Gebed om de komst van de Geest

Lezing I: Handelingen 2: 1-13

¹Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. ²Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. ³Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, ⁴en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

⁵In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. ⁶Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. ⁷Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?' ⁸Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? ⁹Parten, Meden en Elamieten, inwoners van

Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, ¹⁰Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, ¹¹Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden, ¹²Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ ¹³Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Wij luisteren naar Sela, “De wind steekt op” via

<https://www.youtube.com/watch?v=0VpLOWtEyeo>

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Lezing II: Handelingen 2: 32-33; 36-47

³²Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. ³³Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. (...)

³⁶Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.'

³⁷Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' ³⁸Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, ³⁹want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.' ⁴⁰Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: 'Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!'

⁴¹Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. ⁴²Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. ⁴³De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. ⁴⁴Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. ⁴⁵Ze verkochten al hun

bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. ⁴⁶Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. ⁴⁷Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Wij luisteren naar Joh. de Heer 57 (gitaarbegeleiding)

Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

Refrein: Stromen, stromen van zegen,
 komen als plasregens neer.
 Nu vallen drupp'len reeds neder,
 zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal 't zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.

Refrein

Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z' ons voortdurend, o Heer!

Refrein

Preek

Wij luisteren naar "Glorious" via

<https://www.youtube.com/watch?v=nomxXk6Q1rk>

There are times when you might feel aimless
You can't see the places where you belong
But you will find that there is a purpose
It's been there within you all along and when you're near it
You can almost hear it.

*Er zijn tijden dat je jezelf nutteloos voelt
Je weet niet goed waar je thuishoort
Maar je zult ontdekken dat je een doel hebt
Het is al die tijd al in jou aanwezig geweest
en als je er dichtbij komt, kun je het al bijna horen.*

Refrein: It's like a symphony just keep listening
And pretty soon you'll start to figure out your part
Everyone plays a piece in their own melodies
In each one of us, oh, it's glorious

*Het is net een symfonie, spits er je oren voor
en al heel gauw zul je merken waar jij in kunt vallen.
Een ieder speelt er zijn eigen melodie in.
Het zit in ieder van ons, het is fantastisch.*

You will know how to let it ring out as you discover who you are
Others around you will start to wake up
To the sounds that are in their hearts
It's so amazing, what we're all creating

*Je zult weten hoe je het moet laten klinken
wanneer je ontdekt wie je bent.
En ook anderen om je heen zullen gaan luisteren
naar de geluiden in hun hart.
Het is zo wonderlijk, wat wij samen kunnen maken.*

Refrein

And as you feel, the notes build higher
You will see

*En zoals je merkt bouwt de melodie zich steeds verder
op. Je zult het zien!*

Refrein

Gebed

We luisteren naar Lied 675 (vers 1 met gitaar, vers 2 met orgel)

Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan, Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan, Halleluja

Wat kon ons schaden, wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand gevat
Gij hebt de zege voor ons verkregen
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
En onze Koning zijn, Halleluja
Gij, onze Here, doet triomferen
Die naar U heten en in U weten
Dat wij Gods kind'ren zijn, Halleluja

Zegen



*Wij wensen u allen
Gezegende Pinksterdagen*

Contactgegevens predikant Protestantse Kerk Nijbroek:

Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12,

7397 NH Nijbroek; ☎ 0571-842188;

predikant@kerknijbroek.nl

Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

