

ZONDAGSBRIEF-484; 6 juni 2021



De ochtenddienst van 6 juni (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Kwetsbare kinderen en vrouwen in Oeganda sterk maken (KIA); 2. kerk; 3. onderhoud pastorie

De ochtenddienst van 13 juni (9:30 uur)

Voorganger: Ds. A. Roodenburg uit Apeldoorn

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Samen in actie tegen corona (Kerk in Actie); 2. Kerk; 3. jeugdwerk

Corona-maatregelen: diensten weer met 50 bezoekers

In de afgelopen week zijn de landelijke regels voor kerken versoepeld. Landelijk mogen er nu 60, op anderhalve meter. Die 60 halen we net niet in onze kerk met de juiste afstand. We moeten uitgaan van 50. In die 50 zijn de 'medewerkers' (predikant, kosters, organist, cameraman, etc.) niet inbegrepen. U hoeft niet te reserveren, maar uw plaats wordt u toegewezen door de kosters. Ook thuis kunt u de dienst blijven volgen, want de service van de

livestream blijft in stand, zeker zolang aan het aantal kerkbezoekers een grens gesteld blijft.

Voor het samen zingen is ook enige ruimte: 2 coupletten per dienst, in de tweede helft, en zachtjes. Zo zachtjes als je gewoonlijk praat. Het is een begin!

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale collecte 6 juni: Oeganda – kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken (via Kerk In Actie - KIA)

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Wat kan het dan belangrijk zijn om er niet langer alleen voor te staan. De Mothers' Union, de vrouwenvereniging van de Orthodoxe Kerk in Oeganda, schiet deze vrouwen te hulp.

Vrouwen worden zelfverzekerder, gaan beter voor zichzelf en voor hun gezin zorgen. Ze gaan zich meer inzetten voor hun dorp en kerk. Het lijkt soms een druppel op de gloeiende plaat, maar ik kan u verzekeren dat deze hulp via de kerk aan de basis van groot belang is in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Iedere vrouw die mede dankzij uw steun haar leven kan verbeteren, geeft dat ook weer door aan anderen, allereerst aan haar eigen kinderen. Zo ontstaat een keten aan verandering in de dorpen waar de Mothers' Union actief is. Wij bevelen deze collecte via Kerk in Actie daarom van harte bij u aan. Samen zijn we immers de kerk in actie. Wij in Nederland en zij in Oeganda.

Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers' Union in Oeganda. Van harte aanbevolen! U kunt geven op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Oeganda.

Diaconale collecte 13-6: Samen in actie tegen corona (KIA)

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die gewoon op de grond blijven liggen... De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Ook om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omliggende landen, naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de samenwerkende hulporganisaties (SHO) een landelijke actie gestart. Kerk in Actie is een van deze organisaties. Met de actie, die 'Samen in actie tegen corona' heet, biedt SHO medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Ook wil zij het mogelijk maken dat mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren.

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het verlenen van noodhulp door Kerk in Actie, om zo samen in actie te komen tegen corona. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'SHO - Samen in actie tegen corona'.

Gemeentevergadering pas na de zomervakantie

De gemeentevergadering is vanwege de Corona-maatregelen uitgesteld tot vrijdagavond 10 september, de vrijdag voor startzondag 12 september.

Liturgie voor zondagmorgen 6 juni 2021

Orgelspel

Welkom

Intochtslied Psalm 33: 2 en 8 (solist)

2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde, overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde, uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Wij luisteren naar 'God en God alleen' via

<https://www.youtube.com/watch?v=mL8lvRFHH9Q>

God en God alleen,
creëerde alle schoonheid om ons heen
van het grootste tot het kleinst,
het wonder van het zijn,
van God en God alleen.

God en God alleen,
onthult de waarheid die aan ons verscheen
en ieder streven van een man
zal wijken voor het plan
van God en God alleen.

Refrein: God en God alleen,
zijn glorie straalt door heel de schepping heen
Laat al wat zingen kan,
de glorie zingen van
van God en God alleen.

God en God alleen,
heeft ons een eeuwig toevluchtsoord verleend,
en ons dankbare refrein zal nooit voleindigd zijn
voor God en God alleen!

Refrein (2 x)

Laat al wat zingen kan,
de glorie zingen van
van God en God alleen.

Gebed om de Heilige Geest

Wij luisteren naar Gezang 463: 4 en 5 (melodie Liedboek 1973;
solist)

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.

Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Schriftlezing Oude Testament: Psalm 130

¹ Een pelgrimslied.

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,

*²Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.*

*³Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?*

*⁴Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.*

*⁵Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem*

en verlangt naar zijn woord,

*⁶mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.*

⁷Israël, hoop op de HEER!

*Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.*

*⁸Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.*

Wij luisteren naar Opwekking 428 (Amazing Grace in het Nederlands) via

<https://www.youtube.com/watch?v=veO-wKXUAZg>

Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood,
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

Mijn schuld is weg, geen straf voor mij.
Mijn God, mijn Redder, Hij kocht mij vrij.
Zijn liefde blijft tot in de dood,
genade zo oneindig groot.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond. (2x)

Schriftlezing Nieuwe Testament: Hebreeën 13: 1-17

¹Houd de onderlinge liefde in stand ²en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. ³Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u.

⁴Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God

veroordelen. ⁵Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ ⁶zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

⁷Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. ⁸Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

⁹Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. ¹⁰Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienstdoen niet mogen eten. ¹¹Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hogepriester het heiligdom binnengedragen, de kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. ¹²Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. ¹³Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. ¹⁴Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. ¹⁵Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. ¹⁶En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen scheidt.

¹⁷Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen.

Wij luisteren naar ‘Jezus liefde voor mij’ (Sela) via

<https://www.youtube.com/watch?v=-v669GXKDCc>

Dank U mijn Vader voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,
door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem,
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien
van uw Heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,
geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
Dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
Uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven,
aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde
draagt U mij er door heen.
U heeft mij de liefde verklaard,
Die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!

Uitleg en verkondiging: 'Genade'

Orgel improvisatie

Lied 905: 1 (solist) en 3 (samenzang) (melodie gezang 429: 'Wie maar de goede God laat zorgen')

*1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.*

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied (samenzang): Lied 425

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Wij luisteren naar 'The Lord Bless You and Keep you' via
<https://www.youtube.com/watch?v=f5C0Zg5C2Us>

The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you

and be gracious, and be gracious unto you
The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you
and be gracious, and be gracious unto you

The Lord lift up the light
Of His countenance upon you,
The Lord lift up the light
Of His countenance upon you,
And give you peace (4 x)
Amen (6 x)

Zegen

Wij luisteren naar Lied 415: 3 (solist)

*Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!*

Orgelspel

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl



