



De ochtenddienst van 20 juni (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. St. Handen samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds

De ochtenddienst van 27 juni (9:30 uur)

Voorganger: Dr. J.G. Mooi uit Hoogmade

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. St. Gave-Vluchtelingengebodsweek; 2. Kerk;
3. Zending

Corona-maatregelen: diensten weer met 50 bezoekers

Begin juni zijn de landelijke regels voor kerken versoepeld. Landelijk mogen er nu 60 mensen de kerk bezoeken, op anderhalve meter. Vanwege die anderhalve meter moeten wij in ons kerkgebouw uitgaan van 50. In die 50 zijn de 'medewerkers' (predikant, kosters, organist, cameraman, etc.) niet inbegrepen. U hoeft niet te reserveren, maar uw plaats wordt u toegewezen door de kosters. Ook thuis kunt u de dienst blijven volgen via de livestream. Voor samenzang is ook enige ruimte: Enkele coupletten per dienst, in de tweede helft, en zachtjes. Zo zachtjes als je gewoonlijk praat.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale collecte 20-6: Stichting Handen samen voor Angola,

We ontvingen het volgende nieuws uit Angola van Evelien Smit:

'Soms weet je niet of het Corona, TBC, malaria, gele koorts of een andere tropische ziekte is'. Dit is de dagelijkse werkelijkheid in Angola. Mensen zijn ziek, hebben koorts of andere klachten. Maar wat het ook is, voor hen is er vaak geen medicijn. De Ic's liggen er niet vol, klinieken ook niet. Hoe dat kan? Het eenvoudige trieste antwoord is: armoede. Er is simpelweg geen geld voor een bezoek aan een arts of kliniek. Als stichting doen we wat we kunnen. Het bezoeken van gezinnen in grote nood gaat onverminderd door. Het aanbieden van goede voeding, water en hygiënische middelen kunnen eraan bijdragen dat de kans op een infectie vermindert.

Voor de lange termijn bouwen we aan een kliniek, samen met een Angolese stichting: 'Arvore da Vida'. Petra Jobse, die al 15 jaar in Angola woont, werkt vanuit deze stichting met ons samen.

Op deze manier kunnen we ook hulp van de overheid krijgen. In de kliniek komen een receptie, archief, apotheek, toiletruimte, schoonmaakruimte, laboratorium en een ruimte voor bloedafname. De muren staan er al.

Sinds februari hebben we Tania als nieuwe hulp op administratief gebied voor het fistula preventieprogramma wat we uitvoeren met 'Arvore da Vida'. Zij hoopt natuurlijk mee te groeien in ons gezondheids- en trainingscentrum. Zo ook de twee verpleegkundigen Silva en Sara, die sinds vorig jaar met ons werken. Een Angolese arts (Dr. Soraya) is geïnteresseerd om in de toekomst mee te helpen met de zwangerschapszorg. Een Nederlandse oogheekkundige assistente met 20 jaar ervaring, Naomi, is in 2020 al drie weken in Angola geweest. Zij be-reidt zich voor om langere tijd in Angola bij ons te komen werken.

Eigenlijk is er nog veel meer te vertellen, zoals over de weeskinderen van mama Magdaleine en de kinderen die naar school kunnen dankzij de stichting. Soms overzie ik het allemaal niet, maar ondertussen geloof ik ook: als God wil dat dit allemaal zal gebeuren, dan komt het vast ook allemaal goed!

Voor giften: NL77 RABO 0322 5400 62.

Diac. collecte 27-6: Stichting Gave; Vluchtelingengebetsweek

Vluchtelingen zijn een moeilijk onderwerp in Nederland. Maar een vluchteling is niet in de eerste plaats een probleem. Een vluchteling is een mens, geschapen door God en kostbaar. Elk medemens wil gezien worden, maar we missen in deze tijd daarvoor de ontmoetingen. Voor vluchtelingen geldt dit nog sterker. Zij hebben geen netwerk om op terug te vallen. Ze spreken onze taal niet. Azc's liggen vaak op afgelegen plekken. Daar bovenop kwamen de beperkingen van corona. U kunt het verschil voor hen maken. Wilt u in de week voor deze collecte dagelijks voor vluchtelingen bidden? Van 20 tot en met 26 juni 2021 is de Vluchtelingengebetsweek, rond het thema 'Ontmoet'. In deze gebetsweek leef je een week lang met vluchtelingen mee door te bidden voor hun persoonlijke

gebedspunten. Een week lang elke dag een ontmoeting met God en een medemens: Daar word je vrolijk van.

Gave organiseert het hele jaar door activiteiten voor vluchtelingen en Nederlandse christenen. Activiteiten die harten veranderen, doordat ze impact hebben in de levens van deelnemers. Ontspanning, ontmoeting en verbinding met elkaar en met God staan centraal. De activiteiten geven plezier én brengen deelnemers dichter bij elkaar en bij God. Steun Stichting Gave via NL85 INGB 0006 9900 56.

Liturgie voor zondagmorgen 20 juni 2021

Orgelspel

Welkom

We luisteren staande naar Psalm 139: 1, 7 en 14, gezongen door de solist

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Bemoediging en groet

Ter inleiding op het gebed van verootmoediging: I Joh. 1: 5-10

⁵Dit is de boodschap die wij van Jezus gehoord hebben en aan u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.

⁶Als wij zeggen dat wij met Hem verbonden zijn, terwijl wij onze weg gaan in de duisternis, liegen wij en doen wij de waarheid niet. ⁷Maar als wij onze weg gaan in het licht – zoals Hij zelf in het licht woont – dan zijn wij met elkaar verbonden en reinigt het bloed van zijn Zoon Jezus ons van elke zonde.

⁸Als wij zeggen zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. ⁹Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. ¹⁰Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben, maken wij Hem tot leugenaar; dan woont zijn woord niet in ons.

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Wij luisteren als glorialied naar Opwekking 180 via

<https://www.youtube.com/watch?v=QBw4amQ56eE>

Bron van licht en leven,
Wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U.

Laat de zon van uw gerechtigheid
Opgaen over ons leven;
En wij zien U in uw heerlijkheid,
Halleluja.

U bent onze Vader,
Wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.

Laat de zon van uw gerechtigheid
Opgaen over ons leven;
En wij zien U in uw heerlijkheid,
Halleluja.

U bent onze Koning,
Wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.

Het grote gebod van de liefde: I Joh. 4: 7-12

⁷Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is uit God geboren, en kent God. ⁸De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. ⁹En de liefde die God is, is onder ons verschenen doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons door Hem het leven te brengen. ¹⁰Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.

¹¹Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. ¹²Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Eerste Schriftlezing uit het Oude Testament: Genesis 28: 10-17

¹⁰Jakob vertrok uit Berseba en ging naar Charan. ¹¹Nadat de zon al was ondergegaan, wilde hij op een bepaalde plaats overnachten. Een van de stenen die daar lagen nam hij als hoofdkussen en hij viel op die plaats in slaap. ¹²Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder stegen Gods engelen op en daalden zij neer. ¹³Ineens stond de Heer bij hem en zei: 'Ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak. Het land waar u op ligt, zal Ik aan u en aan uw nakomelingen geven. ¹⁴Uw nageslacht zal als het stof van de aarde zijn; u zult zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden; om u en uw nakomelingen zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend beschouwen. ¹⁵Ik ben met u; Ik zal u behoeden waar u ook bent, en u terugvoeren naar dit land. Want Ik zal u niet verlaten tot Ik mijn belofte heb vervuld.'

¹⁶Jakob werd wakker en riep uit: 'Waarlijk, de Heer is op deze plaats en ik wist het niet.' ¹⁷Hij werd bang en zei: 'Ontzagwekkend is deze plaats! Dit kan niet anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel.'

We luisteren naar Alemet die het lied zingt 'Een toekomst van hoop' (Sela) via <https://youtu.be/uRiLqOCcdbl>

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Tweede Schriftlezing uit het Oude Testament: I Kon. 19:1-18

¹Toen Achab aan Izebel meedeelde wat Elia allemaal gedaan had en hoe hij alle profeten met het zwaard had gedood, ²stuurde Izebel een bode naar Elia met de boodschap: ‘De goden mogen mij dit aandoen en nog erger als ik u niet binnen vierentwintig uur het lot van de profeten heb laten delen.’ ³Toen hij dat gehoord had, probeerde hij zijn leven in veiligheid te stellen en vertrok naar Berseba, dat tot Juda behoorde. Daar aangekomen liet hij zijn dienaar achter. ⁴Na een tocht van een dag in de woestijn kwam hij bij een bremstruik. Hij ging eronder zitten. Hij wilde sterven en zei: ‘Het wordt mij teveel, Heer; laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn voorvaders.’ ⁵Daarna ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in.

Maar opeens stootte een engel hem aan en zei tegen hem: ‘Sta op en eet.’ ⁶Hij keek op en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een koek, op gloeiende stenen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en viel weer in slaap. ⁷Maar opnieuw, voor de tweede maal, stootte de engel van de Heer hem aan en zei: ‘Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven.’ ⁸Toen stond hij op, at en dronk, en gesterkt door dat voedsel liep hij veertig dagen en nachten, tot hij de berg van God, de Horeb bereikte. ⁹Daar ging hij een grot binnen en overnachtte er. Toen kwam het woord van de Heer tot hem:

‘Waarom bent u hier, Elia?’ ¹⁰Hij antwoordde: ‘Omdat ik mij met al mijn ijver ingezet heb voor de Heer, de God van de machten. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood; ik alleen ben overgebleven en mij staan ze naar het leven.’ ¹¹Maar de Heer zei: ‘Ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg.’ Toen trok de Heer voorbij. Er ging een zeer zware storm voor de Heer uit die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was de Heer niet. ¹²Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was de Heer niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. ¹³Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot.

En toen klonk er een stem die hem vroeg: ‘Waarom bent u hier, Elia?’ ¹⁴Hij antwoordde: ‘Omdat ik mij met al mijn ijver ingezet heb voor de Heer, de God van de machten. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood; ik alleen ben overgebleven en mij staan ze naar het leven.’ ¹⁵Toen zei de Heer tegen hem: ‘Ga dezelfde weg terug en ga door de woestijn naar Damascus; als u daar gekomen bent, moet u Hazaël zalven tot koning van Aram. ¹⁶Jehu, de zoon van Nimsi, moet u zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet u zalven tot uw opvolger als profeet. ¹⁷Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël zal gedood worden door Jehu en wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. ¹⁸Maar Ik laat in Israël een rest over: zeventuizend man die hun knie niet gebogen hebben voor Baäl en die hem niet gekust hebben.’

Wij luisteren naar lied 894: 1, 2 en 3, gezongen door de solist

Wanneer ik zoek naar woorden
en niets dan stilte vind,
dan weet ik: Heer Gij hoorde
één stem - uw eigen kind.

Uw adem wekt mijn leven,
uw liefde kleurt mijn bloed:
mijn stilte is vergeven,
mijn zwijgen keurt Gij goed.

Wanneer ik zoek naar zinnen
en bid om een gebed,
niet weet hoe te beginnen,
niet spreek, in stil verzet,
dan roep ik mij te binnen
uw stem, o Christus - Gij,
Gij zult eens overwinnen
de tegenstem in mij.

Wanneer ik zoek te zeggen
al wat er in mij leeft
maar zich niet uit laat leggen
en zich niet open geeft,
dan ben ik al gevonden
voordat ik U niet vind;
dan bidt met duizend monden
de Geest, vol vuur en wind.

Verkondiging

We luisteren naar een variant van 'Nearer my God to thee' via

<https://www.youtube.com/watch?v=o1trWhBvZTs>

In articulo mortis
Caelitus mihi vires
Deo adjuvante non timendum

In perpetuum

In stervensnood
ontvang ik kracht uit de hemel
Omdat God te hulp komt, valt er niets te
vrezem
voor eeuwig.

Dirige nos domine
Ad augusta per angusta
Sic itur ad astra
Excelsior

Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!
E'en though it be a cross
That raiseth me.

There let the way appear,
Steps unto heav'n;
All that thou sendest me,
In mercy giv'n;

Still all my song shall be
Nearer, my God, to thee,
Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!

Though like the wanderer,
The sun gone down,
Darkness be over me,
My rest a stone,

Angels to beckon me
Nearer, my God, to thee,
Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!

Or if, on joyful wing
Cleaving the sky,
Sun, moon, and stars forgot,
Upward I fly!

Leidt, ons o Heer
via zware tijden tot heerlijkheid.
Zo is de weg naar de sterren,
telkens hoger.

Dichter bij U te zijn, mijn God,
dichter bij U!
Zelfs als het een kruis moet zijn,
dat mij op doet staan.

Laat mij een weg verschijnen
traptredes naar de hemel.
Het is alles door u gezonden
en door genade gegeven.

Daarom zal heel mijn lied blijven:
Dichter bij U, mijn God, wil ik zijn
Dichter bij U, mijn God,
Dichter bij U!

Al zou op mijn zwerftocht
de zon ondergegaan zijn
en duisternis me overvallen
en slechts een steen mijn rustplaats zijn,

dan zullen engelen mij wenken:
Dichter bij u, mijn God
Dichter bij u, mijn God
Dichter bij U!

Of ik zal op vleugels van vreugde
tot in de hemel doordringen.
Dan zijn zon, maan en sterren vergeten
want ik vlieg naar de Allerhoogste toe!

Gebeden, tot slot stil gebed en Onze Vader

Samenzang (staande): Lied 416

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegen

Orgelspel

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

