



**De ochtenddienst** van 27 juni (9:30 uur)

Voorganger: Dr. J.G. Mooi uit Hoogmade

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. St. Gave-Vluchtelingengebodsweek; 2. Kerk;  
3. Zending

**De ochtenddienst** van 4 juli (9:30 uur)

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. M. Zoetewij uit Lemele

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Zonnebloem; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

## **Corona-maatregelen: we gaan weer de hele dienst zingen!**

Op 24 juni meldde de landelijke PKN dat zij adviseren de landelijke versoepeling te volgen ten aanzien van het zingen. Dat gaan we dus doen: Alle liederen weer in samenzang! Wel blijft de anderhalve meter-regel in stand. Ook zullen we het Heilig Avondmaal op 4 juli nog niet vieren op het koor, maar zoals we dat de afgelopen tijd deden met het ronddelen van brood en wijn in de bank met behulp van dienblaadjes.

Thuis kunt u de dienst blijven volgen via de livestream.

## **Collectes**

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

## **Diac. collecte 27-6: Stichting Gave; Vluchtelingengebedsweek**

Vluchtelingen zijn een moeilijk onderwerp in Nederland. Maar een vluchteling is niet in de eerste plaats een probleem. Een vluchteling is een mens, geschapen door God en kostbaar. Elk medemens wil gezien worden, maar we missen in deze tijd daarvoor de ontmoetingen. Voor vluchtelingen geldt dit nog sterker. Zij hebben geen netwerk om op terug te vallen. Ze spreken onze taal niet. Azc's liggen vaak op afgelegen plekken. Daar bovenop kwamen de beperkingen van corona. U kunt het verschil voor hen maken. Wilt u in de week voor deze collecte dagelijks voor vluchtelingen bidden? Van 20 tot en met 26 juni 2021 is de Vluchtelingengebedsweek, rond het thema 'Ontmoet'. In deze gebedsweek leef je een week lang met vluchtelingen mee door te bidden voor hun persoonlijke gebedspunten. Een week lang elke dag een ontmoeting met God en een medemens: Daar word je vrolijk van.

Gave organiseert het hele jaar door activiteiten voor vluchtelingen en Nederlandse christenen. Activiteiten die harten veranderen, doordat ze impact hebben in de levens van deelnemers.

Ontspanning, ontmoeting en verbinding met elkaar en met God staan centraal. De activiteiten geven plezier én brengen deelnemers dichter bij elkaar en bij God. Steun Stichting Gave via NL85 INGB 0006 9900 56.

### **Diac. collecte 4 juli: Vereniging de Zonnebloem**

Als je lichamelijk beperkt bent, is het moeilijk om mee te gaan met de snelheid van de wereld om je heen. Je fysieke beperking zit je in de weg. Je bent beperkt in je bewegingsvrijheid en afhankelijk van anderen. Je maakt minder plannen en ziet meer tegen dingen op. Je bent vaker alleen. De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen die door hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en te begeleiden. We zoeken contact en hebben tijd en aandacht voor mensen. Wij organiseren uitstapjes, maken vakanties mogelijk en regelen goede zorg onderweg. Zodat mensen kunnen uitkijken naar iets leuks. Wij weten dat het belangrijk is om mensen te ontmoeten en nieuwe indrukken op te doen.

De toenemende vergrijzing en een steeds verder terugtrekkende overheid zet de sociale en recreatieve zorg en aandacht onder zware druk. Het belang van ons werk neemt toe. Dat zien wij ook in de toegankelijkheid van de samenleving. Die is er nog niet op gericht om gelijke omstandigheden te bieden voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook daar werken wij aan. Want wij zijn ervan overtuigd dat een lichamelijke beperking geen belemmering hoeft te zijn om te kunnen genieten van het leven. Er kan zoveel meer dan je denkt. Een gift hiervoor kan overgemaakt worden op rekening-nummer: NL03 RABO 0108 901 998.

### **Gemeentevergadering en startzondag**

Door de Corona-pandemie hebben we sinds de lente van 2020 al geen gemeentevergadering meer kunnen houden. Maar met alle versoepelingen van maatregelen hopen we het toch weer te kunnen doen op vrijdagavond 10 september. De startzondag vindt twee dagen later plaats op zondag 12 september. Reserveer die beide

datums voor de kerk! Wat het programma voor beide dagen wordt, is nog niet te zeggen. Dat hangt (nog steeds!) af van wat er dan voor Corona-regels zullen gelden.

### **Kerkenraadsvergadering**

De kerkenraad vergadert komende woensdag 30 juni om 19.30 uur in de kerk.

## **Liturgie voor zondagmorgen 27 juni 2021**

### **Orgelspel**

### **Welkom**

### **Intochtslied: Psalm 98: 1 en 3**

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,  
want Hij bracht wonderen tot stand.  
Wij zien Hem heerlijk triomferen  
met opgeheven rechterhand.  
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde  
bevrijdend heil en bindend recht  
voor alle volkeren op aarde.  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3. Laat heel de aard' een loflied wezen,  
de psalmen gaan van mond tot mond.  
De naam des Heren wordt geprezen,  
lofzangen gaan de wereld rond.  
Hosanna voor de grote Koning,  
verhef, bazuin, uw stem van goud,  
de Heer heeft onder ons zijn woning,  
de Heer die bij ons intocht houdt.

## **Stilte**

## **Votum en groet**

## **Drempelgebed**

## **Zingen: Lied 885**

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,  
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

*Refrein:* Groot is uw trouw, o Heer,  
Groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;  
kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

*Refrein*

## **Verootmoediging**

## **Bemoediging**

## **Zingen: Lied 911: 2 en 3**

2. Niet de arbeid, die ik lijd,  
niet mijn ijver en mijn strijd,  
niet mijn have en mijn goed  
komt uw wensen tegemoet;

ook mijn tranen en verdriet  
zijn voor niets, redt Gij mij niet.

3. Ja, Gij zijt het die mij redt,  
van uw eigen strenge wet,  
van mijn eigen dwaze schuld  
die Gij delgt in uw geduld;  
God, die al mijn kwaad verdroeg,  
uw genade is genoeg.

## **Gebed om de opening van het Woord**

### **Schriftlezing Oude Testament: Psalm 30: 1-5 (NBV)**

*<sup>1</sup>Een psalm. Een lied bij de inwijding van de tempel. Van David.*

*<sup>2</sup>Hoog wil ik u prijzen, Heer,, want u hebt mij gered  
en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde.*

*<sup>3</sup>Heer, mijn God, ik riep tot u  
om hulp en u hebt mij genezen.*

*<sup>4</sup>Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog,  
ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven.*

*<sup>5</sup>Zing voor de Heer, allen die hem trouw zijn,  
loof zijn heilige naam.*

## **Zingen: Lied 869: 1 en 4**

1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,  
oorsprong van al het goede,  
de God die louter wondren doet.  
Wij leven in zijn hoede,  
die onze vrede is, onze vreugd,  
in wie zich heel ons hart verheugt.  
Geef onze God de ere!

4. Ik riep de Heer aan in de nood:  
O God, hoor naar mijn klagen!  
Toen redde Hij mij van de dood.  
Zijn goedheid blijft ons dragen.  
Daarom, o Here, dank ik U,  
o dankt Hem met mij, dankt Hem nu!  
Geef onze God de ere!

### **Schriftlezing Nieuwe Testament: Marcus 5: 21-43 (NBG)**

*<sup>21</sup>En toen Jezus met het schip weder overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij Hem; en Hij was bij de zee.*

*<sup>22</sup>En er kwam een van de oversten der synagoge, genaamd Jairus, en toen deze Hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten, <sup>23</sup>en hij smeekte Hem dringend, zeggende: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven. <sup>24</sup>En Hij ging met hem mede en een grote schare volgde Hem en zij drongen tegen Hem op.*

*<sup>25</sup>En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, <sup>26</sup>en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, <sup>27</sup>had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn kleeid aan. <sup>28</sup>Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. <sup>29</sup>En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was. <sup>30</sup>En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft mijn klederen aangeraakt? <sup>31</sup>En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? <sup>32</sup>En Hij keek rond om te zien, wie dat gedaan had. <sup>33</sup>De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor Hem neder en zeide Hem de volle waarheid. <sup>34</sup>En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal.*

<sup>35</sup>Terwijl Hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge hem zeggen: Uw dochter is gestorven; waarom valt gij de Meester nog lastig? <sup>36</sup>Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen. <sup>37</sup>En Hij stond niemand toe met Hem mede te gaan, behalve Petrus en Jakobus en Johannes, de broeder van Jakobus. <sup>38</sup>En zij kwamen in het huis van de overste der synagoge en Hij zag het misbaar en mensen, die luid weenden en weeklaagden. <sup>39</sup>En binnengekomen, zeide Hij tot hen: Waarom maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. <sup>40</sup>En zij lachten Hem uit. Doch Hij dreef hen allen het huis uit en nam de vader van het kind en de moeder en die bij Hem waren mede en Hij ging het vertrek binnen, waar het kind lag. <sup>41</sup>En Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita koem, hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, sta op! <sup>42</sup>En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen; want het was twaalf jaar. En zij ontzetten zich terstond bovenmate. <sup>43</sup>En Hij gebod hun nadrukkelijk, dat niemand dit te weten zou komen en zeide, dat men haar te eten zou geven.

## **Zingen: Psalm 118: 1 en 6**

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Dit zij het lied der priesterkoren;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

6. Des Heren hand is hoog verheven,  
des Heren rechterhand is sterk.  
Ik zal niet sterven, ik zal leven  
en zingen van des Heren werk.



De Heer heeft mij wel zwaar geslagen,  
maar niet verlaten in mijn nood,  
en zijn genadig welbehagen  
gaf mij niet over aan de dood.

## **Verkondiging**

**tekst: Marcus 5: 36b “Wees niet bevreesd, geloof alleen”**

## **Orgelspel**

**Zingen: Lied 641: 1 en 4**

1. Jezus leeft en ik met Hem!  
Dood, waar is uw schrik gebleven?  
Hem behoort ik en zijn stem  
roept ook mij straks tot het leven,  
opdat ik zijn licht aanschouw,  
dit is al waar ik op bouw.

4. Jezus leeft! Nu is de dood  
mij de toegang tot het leven.  
Troost en kracht in stervensnood  
zal de Levende mij geven,  
als ik stil Hem toevertrouw:  
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’

## **Gebeden**

**Slotzang: Lied 425**

Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden,  
tezamen gezonden

op weg in een wereld  
die wacht op uw woord.  
Om daar in genade  
uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal,  
door liefde gedreven,  
om wie met ons leven  
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal.

## **Wegzending en zegen**





Ansichtkaart aanzicht kerk 1904

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH  
Nijbroek; ☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

