

ZONDAGSBRIEF-488; 4 juli 2021



De ochtenddienst van 4 juli (9:30 uur)

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. M. Zoetewij uit Lemele

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Zonnebloem; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

De ochtenddienst van 11 juli (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Bartiméus; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

Corona-maatregelen

Op 24 juni meldde de landelijke PKN dat zij adviseert de landelijke versoepeling te volgen ten aanzien van het zingen. De kerk van Nijbroek volgt dat advies op: Alle liederen weer in samenzang! Wel blijft de anderhalve meter-regel in stand. Ook zullen we het Heilig Avondmaal deze zondag nog niet vieren op het koor, maar zoals we dat de afgelopen tijd deden met het ronddelen van brood en wijn in de bank met behulp van dienblaadjes.

Thuis kunt u de dienst blijven volgen via de livestream.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diac. collecte 4 juli: Vereniging de Zonnebloem

Als je lichamelijk beperkt bent, is het moeilijk om mee te gaan met de snelheid van de wereld om je heen. Je fysieke beperking zit je in de weg. Je bent beperkt in je bewegingsvrijheid en afhankelijk van anderen. Je maakt minder plannen en ziet meer tegen dingen op. Je bent vaker alleen. De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen die door hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en te begeleiden. We zoeken contact en hebben tijd en aandacht voor mensen. Wij organiseren uitstapjes, maken vakanties mogelijk en regelen goede zorg onderweg. Zodat mensen kunnen uitkijken naar iets leuks. Wij weten dat het belangrijk is om mensen te ontmoeten en nieuwe indrukken op te doen.

De toenemende vergrijzing en een steeds verder terugtrekkende overheid zet de sociale en recreatieve zorg en aandacht onder zware druk. Het belang van ons werk neemt toe. Dat zien wij ook in de toegankelijkheid van de samenleving. Die is er nog

niet op gericht om gelijke omstandigheden te bieden voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook daar werken wij aan. Want wij zijn ervan overtuigd dat een lichamelijke beperking geen belemmering hoeft te zijn om te kunnen genieten van het leven. Er kan zoveel meer dan je denkt. Een gift hiervoor kan overgemaakt worden op rekening-nummer: NL03 RABO 0108 901 998.

Uitzending Omroep Voorst op 11 juli (kabel 103.5 of FM 105.3)

Onze kerk is op zondag 11 juli weer aan de beurt om de uitzending van de Oecumenische Omroep te verzorgen.



Diaconale collecte 11 juli: Bartimeüs

Bartimeüs is een organisatie die sinds haar oprichting in 1915 zich verbonden weet met christelijke levenswaarden. Bartimeüs is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Marcus 10:46-52). Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid en dankbaarheid. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn/haar medemens centraal. Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn/haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie maakt Bartimeüs zich in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. Bartimeüs is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Bartimeüs heeft 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers om het mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen ze het niet. De begeleiding en advisering vindt plaats door het hele land. Er zijn eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Ook kleinschalige initiatieven worden niet vergeten, zoals rolstoelfietsen of het (deels) bekostigen van vakanties voor meervoudig beperkte cliënten. Helpt u ook mee? Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL05 ABNA 0526 262 621.

Liturgie voor zondagmorgen 4 juli 2021

Orgelspel

Welkom

Intochtslied Psalm 95: 1

Steekt nu voor God de loftrumpet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen lied 146c : 1 en 4

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

4. Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houd ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

Opwekking tot een christelijke levenswandel met Ps. 34: 9-23

⁹Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

¹⁰Vromen, heb ontzag voor de HEER:
wie hem vreest lijdt geen gebrek.

¹¹Jonge leeuwen lopen hongerig rond,
wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.

¹²Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de HEER.

¹³Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?

¹⁴Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.

¹⁵Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.

¹⁶Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

¹⁷Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan,
hij wist hun namen op aarde uit.

¹⁸De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,
hij bevrijdt hen uit de nood,

¹⁹gebroken mensen is de HEER nabij,
hij redt wie zwaar wordt getroffen.

²⁰Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de HEER zal hem steeds weer bevrijden.

²¹Hij waakt zelfs over zijn beenderen,
niet één ervan wordt verbrijzeld.

²²Een slecht mens komt om door eigen kwaad,

wie een rechtvaardige haat zal boeten,
²³de HEER redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij hem.

Zingen Psalm 34: 4 en 5

4. Komt nader, ziet en proeft,
opdat men smake naar waardij
des Heren goedheid. Zalig hij
die veilig bij Hem toeft.
Die thuis hoort in Gods kring,
dient met ontzag zijn hoog bewind.
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt
wacht u verzadiging.

5. Komt kind'ren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Evangelie van Johannes 4: 6b-14 en 25-34

⁶(...) het was rond het middaguur. ⁷Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken.' ⁸Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. ⁹De vrouw antwoordde: 'Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!' Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. ¹⁰Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém

erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ ¹¹‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? ¹²U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ¹³‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ¹⁴‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ (...)

²⁵De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfd’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ ²⁶Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’

²⁷Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ ²⁸De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ²⁹‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ ³⁰Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe.

³¹Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’ ³²Maar hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ ³³‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. ³⁴Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.’

Zingen Psalm 42: 1 en 3

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

3. Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Verkondiging nav Johannes 4: “Eten en drinken”

Zingen Lied 366 (liedboek 1973): 1, 2, 5 en 6

1. Gij zijt mijn goed,
mijn overvloed,
Gij zijt mijn brood, mijn beker,
door uw dorst en door uw dood:
al mijn levensteken!

2. Gij die het land
van Kanaän
doorkruist hebt allerwege:
waarom wordt Gij niet verstaan
als Gij spreekt van zegen?

5. Ik zwerf en dwaal
totdat ik daal
in 't graf van mijn begeren,
zal ik ooit uw kruis zien staan
en mijn leven leren?

6. Keer mij tot U
opdat ik zie
uw land van melk en honing:
waar uw Vaders wil geschiedt
is mijn spijs, mijn woning!

Inleiding tot het Heilig Avondmaal

Zingen Lied 376: 1 en 4

1. Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister,
treed te voorschijn uit het duister
om u met het licht te sieren
en uw zaligheid te vieren.
God wil in zijn welbehagen
u als gast aan tafel vragen,
God, wien hemelen niet binden,
in uw hart een herberg vinden.

4. Geen verstand kan dit verklaren,
niets dit wonder evenaren,
dat in 't brood dat wij hier eten
wij met God zijn aangezeten,
in de wijn die wordt gedronken,
Christus' bloed ons wordt geschonken.
O geheim dat wij aanschouwen
God, als wij uw Geest vertrouwen.

Nodiging

Viering

Schriftwoorden: Johannes 6: 35 en Johannes 7: 37 en 38

³⁵'Ik ben het brood dat leven geeft,' zei Jezus. 'Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.'

³⁷Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! ³⁸"Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft," zo zegt de Schrift.'

Zingen Lied 374: 1, 5 en 6

1. U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan:
doe ons in deez' teek'nen 't heilgeheim verstaan!
U geeft zich mijn harte over gans en al,
schoon het uwe grootheid nimmer vatten zal.

5. Heilige gedacht'nis van des Heren dood!
Leven schenkt Ge ons mensen, Heiland, levens Brood.
Geef mijn geest te leven uit uw overvloed,
schenk ons van uw rijkdom, kennis, klaar en zoet!

6. Jezus, wiens gedacht'nis ik nu vieren mag,
voer mij door de scheem'ring naar die volle dag,
dat mijn oog uw aanzicht zonder iets dat scheidt
ongesluierd schouwe in Gods heerlijkheid!

Dankgebed

Slotlied: Lied 705

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Zegen



*Orgel van Nijbroek voor de restauratie van de jaren '80.
Zoek het verschil met de huidige situatie (Let op David...).*

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

