



De ochtenddienst van 11 juli (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Bartiméus; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

De ochtenddienst van 18 juli (9:30 uur)

Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds

Corona-maatregelen

In de kerk houden we anderhalve meter afstand en thuis kunt u de dienst volgen via de livestream. Er is geen kindernevendienst of oppas. Maar we zingen weer tijdens heel de dienst. Collectes bij de uitgang.

Uitzending Omroep Voorst op 11 juli (kabel 103.5 of FM 105.3)

Onze kerk is deze zondag 11 juli weer aan de beurt om de uitzending van de Oecumenische Omroep te verzorgen.



Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale collecte 11 juli: Bartimeüs

Bartimeüs is een organisatie die sinds haar oprichting in 1915 zich verbonden weet met christelijke levenswaarden. Bartimeüs is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Marcus 10:46-52). Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid en dankbaarheid. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn/haar medemens centraal. Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn/haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie maakt Bartimeüs zich in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. Bartimeüs is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Bartimeüs heeft 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers om het mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus.

Maar voor minder doen ze het niet. De begeleiding en advisering vindt plaats door het hele land. Er zijn eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. Ook kleinschalige initiatieven worden niet vergeten, zoals rolstoelfietsen of het (deels) bekostigen van vakanties voor meervoudig beperkte cliënten. Helpt u ook mee? Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnr. NL05 ABNA 0526 262 621.

Diaconale collecte 18 juli: iSTEPup voor student Hastings

Stichting iSTEPup financiert studiebeurzen aan jongeren in ontwikkelingslanden die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen hebben om die opleiding te betalen. ISTEPup wil een toekomst geven aan dit talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor mensen en gezondheidszorg in hun eigen land. Sinds dit jaar ondersteunt iSTEPup 16 studenten in 7 landen! Eén van de studenten is Hastings Dyson uit Malawi. Hij wil graag verpleegkundige/broeder worden, maar zijn ouders verdienen met hun boerderij niet genoeg geld om zijn hele studie te betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij toch zijn diploma halen! Hij is net begonnen aan zijn derde en laatste jaar; Hastings hoopt in het voorjaar van 2022 af te studeren! Meer informatie en ook foto's van Hastings Dyson kunt u vinden op de website www.i-step-up.com . Een gift voor deze stichting kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88 ABNA 0814 0023 15 ten name van Stichting iSTEPup.

Vakantie predikant

Vanaf maandag 12 juli tot en met zondag 15 augustus houdt uw predikant vakantie. Voor vragen of mededelingen kunt u deze vijf weken contact opnemen met de kerkenraad via de contactpagina op: www.kerknijbroek.nl

Liturgie voor zondagmorgen 11 juli 2021

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied (de gemeente gaat staan): Lied 221: 1 en 2

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Stilte

Bemoediging en Groet (hierna gaat de gemeente zitten)

Kyrië-gebed

Glorialied: Lied 305

1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed voor de Bijbel opengaat

Schriftlezing OT: Leviticus 19: 9-18; 32-37

⁹ Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. ¹⁰ En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.

¹¹ Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. ¹² Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijdt je de naam van je God. Ik ben de HEER.

¹³ Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. ¹⁴ Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.

¹⁵ Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. ¹⁶ Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER.

¹⁷ Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je ¹⁸ door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

(...)

³²Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.

³³Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. ³⁴Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.

³⁵Knoei niet met lengtematen, gewichten en inhoudsmaten. ³⁶Gebruik een zuivere weegschaal met zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin. Ik ben de HEER, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid. ³⁷Houd je aan al mijn bepalingen en regels en leef ze na. Ik ben de HEER.”

Zingen: Lied 1005: 1, 4 en 5

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein: Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Refrein

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein

Schriftlezing NT: Lucas 10: 25-37 (Barmhartige Samaritaan)

²⁵ Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' ²⁶ Jezus antwoordde: 'Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?' ²⁷ De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.'
²⁸ 'U hebt juist geantwoord,' zei Jezus tegen hem. 'Doe dat en u zult leven.'
²⁹ Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: 'Wie is mijn naaste?'

³⁰ Toen vertelde Jezus hem het volgende: 'Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. ³¹ Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. ³² Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. ³³ Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. ³⁴ Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. ³⁵ De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden."

³⁶ Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?' ³⁷ De wetgeleerde zei: 'De man die medelijden met hem heeft getoond.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Doet u dan voortaan net zo.'

Zingen: Lied 991: 1, 2, 6 en 7

1. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

2. God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

6. Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

7. Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

Uitleg en verkondiging

Luisteren naar Sela: 'Ik ben'; via

https://www.youtube.com/watch?v=jCq_SPg3m0M

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

*Tegenstem: Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde
 en vrede: Christus, Hij alleen!*

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

Zingen: Lied 837: 1 en 2

Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door –
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

Dankgebed en voorbeden

Wij luisteren staande naar Alemet die Lied 428 zingt

via <https://youtu.be/nVV7JI5x80Y>

Overvloedig geef ik u,
zoals de vader Mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit
vrede zij u.

Life so full I give to you;
as the Father sends me so I send you.
Spread my light throughout all life;
Peace be with you.

Zegen

Antwoord op de zegen: Zingen Lied 425

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl



