



De ochtenddienst van 18 juli (9:30 uur)

Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds

De ochtenddienst van 25 juli (9:30 uur)

Voorganger: Ds. J. Lammers uit Beekbergen

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen
(Kerk in Actie); 2. Kerk; 3. Zending

Corona-maatregelen

In de kerk houden we anderhalve meter afstand en thuis kunt u de dienst volgen via de livestream. Er is geen kindernevendienst of

oppas. Maar we zingen weer tijdens heel de dienst. Collectes bij de uitgang.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale collecte 18 juli: iSTEPup voor student Hastings

Stichting iSTEPup financiert studiebeurzen aan jongeren in ontwikkelingslanden die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen hebben om die opleiding te betalen. ISTEPup wil een toekomst geven aan dit talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor mensen en gezondheidszorg in hun eigen land. Sinds dit jaar ondersteunt iSTEPup 16 studenten in 7 landen! Eén van de studenten is Hastings Dyson uit Malawi. Hij wil graag verpleegkundige/broeder worden, maar zijn ouders verdienen met hun boerderij niet genoeg geld om zijn hele studie te betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij toch zijn diploma halen! Hij is net begonnen aan zijn derde en laatste jaar; Hastings hoopt in het voorjaar van 2022 af te studeren! Meer informatie en ook foto's van Hastings Dyson kunt u vinden op de website www.i-step-up.com. Een gift voor deze stichting kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88 ABNA 0814 0023 15 ten name van Stichting iSTEPup.

Diac. collecte 25 juli: Vakantiepret kinderen in armoede (KIA)

Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden blijven zij achter. Ze missen hun vriendjes en vriendinnetjes en dan zijn zes weken thuis heel lang! Juist in deze tijd kunnen kwetsbare kinderen een verrassing goed gebruiken. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een rugzak vol leuke spulletjes. Bij Kerk in Actie kunnen de vrolijk gekleurde rugtassen worden besteld die geheel duurzaam zijn gemaakt in Sri Lanka. Deze

worden vervolgens gevuld door enthousiaste gemeenteleden van kerken uit het hele land. Denk hierbij aan leuk zomerspeelgoed voor verschillende leeftijden, een tegoedbon voor een ijsje of een toegangkaartje voor het zwembad. Samen geven we vele kinderen die niet op vakantie kunnen een tas vol vakantieplezier. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Actie Vakantietas.

Vakantie predikant

Vanaf maandag 12 juli tot en met zondag 15 augustus houdt uw predikant vakantie. Voor vragen of mededelingen kunt u deze vijf weken contact opnemen met de kerkenraad via de contactpagina op: www.kerknijbroek.nl

Liturgie voor zondagmorgen 18 juli 2021

Orgelspel

Welkom

Zingen Psalm 86: 1

1) Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.

Stil moment

Votum en Groet

Aanvangstekst

Zingen Psalm 86: 4,5

4) Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
HEER mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

5) Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

Gebod van verootmoediging

Gebod

Zingen Lied 836: 1,2,4 ***(melodie van Liedboek 1973!!)***

1) O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

2) Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,

op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

4) Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing Jesaja 53: 4-7

*Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.*

Zingen Lied 534: 1,2

1) Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

2) Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Schriftlezing Marcus 1: 39-45

39In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. 40Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' 41Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' 42En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. 43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' 45Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.

Zingen Lied 534: 3,4

3) Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4) Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Verkondiging

Zingen Lied 908: 1,6,7

1) Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd' en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

6) Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op Uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

7) Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

Gebeden, stil moment en onze Vader

Collecte

Zingen Lied 838: 1,2,4

1) O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd,
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.

2) Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

4) Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood,
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht,
waar liefde wordt gegeven,
wij uit Uw liefde leven.

Zegen

Amen lied 415:3

3) Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

