



De ochtenddienst van 25 juli (9:30 uur)

Voorganger: Ds. J. Lammers uit Beekbergen

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen
(Kerk in Actie); 2. Kerk; 3. Zending

De ochtenddienst van 1 augustus (9:30 uur)

Voorganger: Ds. J.W.G. van Driel uit Loenen

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Liliane Fonds; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

Corona-maatregelen

In de kerk houden we anderhalve meter afstand en thuis kunt u de dienst volgen via de livestream. Er is geen kindernevendienst of

oppos. Maar we zingen weer tijdens heel de dienst. Collectes bij de uitgang.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diac. collecte 25 juli: Vakantiepret kinderen in armoede (KIA)

Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden blijven zij achter. Ze missen hun vriendjes en vriendinnetjes en dan zijn zes weken thuis heel lang! Juist in deze tijd kunnen kwetsbare kinderen een verrassing goed gebruiken. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een rugzak vol leuke spulletjes. Bij Kerk in Actie kunnen de vrolijk gekleurde rugtassen worden besteld die geheel duurzaam zijn gemaakt in Sri Lanka. Deze worden vervolgens gevuld door enthousiaste gemeenteleden van kerken uit het hele land. Denk hierbij aan leuk zomerspeelgoed voor verschillende leeftijden, een tegoedbon voor een ijsje of een toegangskaartje voor het zwembad. Samen geven we vele kinderen die niet op vakantie kunnen een tas vol vakantieplezier. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Actie Vakantietas.

Diaconale collecte 1 augustus: Liliane Fonds

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Arme gehandicapte kinderen worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma's. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. De coronacrisis heeft een enorme impact op

zulke kinderen in de arme landen en regio's waar het Fonds actief is. Families wonen er dicht op elkaar, stromend water is er niet. Zelfs een beetje gezond voedsel en hygiëne is er vaak niet. Toegang tot zorg en voldoende faciliteiten in de ziekenhuizen zijn hoe dan ook een groot probleem. Er is geen vangnet tegen werkloosheid. Voor velen betekent daarom niet werken ook geen eten. Helpt u mee?
IBAN: NL08 RABO 0303 0800 00

Vakantie predikant

Vanaf maandag 12 juli tot en met zondag 15 augustus houdt uw predikant vakantie. Voor vragen of mededelingen kunt u deze vijf weken contact opnemen met de kerkenraad via de contactpagina op: www.kerknijbroek.nl

Liturgie voor zondagmorgen 25 juli 2021

Tekst: Matheus 5: 14 b

Thema van de dienst: Licht der wereld

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 27: 1 en 2

- 1) Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

- 2) Een ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
dit ene; dat zijn gunst mij eenmaal geeft
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 27: 4 en 7

- 4) Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht'.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!
- 7) O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Kyriegebed en lofprijzing

Zingen: Psalm 93: 3 en 4

- 3) Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.
- 4) Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Wetslezing: Tien geboden

Zingen: Psalm 119: 12 en 40

- 12) Ik klem mij vast aan uw getuigenis.
O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen!
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis,
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open,
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis.
Ik zal de weg van uw geboden lopen.
- 40) Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wand'len voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

Gebed om de opening van het woord

Schriftlezing: Mattheus 5 : 1 - 16

Bergrede

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3 *'Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

4 *Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.*

5 *Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.*

6 *Gelukkig wie honger en dorst naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.*

7 *Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.*

8 *Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.*

9 *Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.*

10 *Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

11 *Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden,
vervolgen en van allerlei kwaad betichten.*

12 *Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de
hemel; zo immers vervolgd werden ze vóór jullie de profeten.*

13 *Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak
verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient
nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.*

14 *Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg
ligt, kan niet verborgen blijven.*

15 *Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een
korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat
hij licht geeft voor ieder die in huis is.*

16 *Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede
daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.*

Zingen: NLB 838: 1 en 4

- 1) O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd,
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.

- 2) Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood,
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht,
waar liefde wordt gegeven,
wij uit Uw liefde leven.

Preek

Zingen: NLB 653: 1 en 4

- 1) U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,-
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
- 4) Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

Collectes bij de uitgang in de mandjes onder de toren

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Zingen: Opwekking 602

Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige geest, de heilige geest,
De Heilige geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Zegen: Numeri 6 : 24 - 26

- 24** De HEERE zegene u, en behoede u!
25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u
genadig!
26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

Zingen: NLB 415 : 3

- 3)** Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

