

ZONDAGSBRIEF-495; 22 augustus 2021



De ochtenddienst van 22 augustus (9:30 uur)

Voorganger: Dhr. G. Timmer uit Heerde

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Leprazending; 2. Kerk; 3. Zending

De ochtenddienst van 29 augustus (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Trans World Radio (TWR); 2. Kerk; 3. Zending

Corona-maatregelen

In de kerk houden we anderhalve meter afstand en thuis kunt u de dienst volgen via de livestream. Er is geen kindernevendienst of oppas. Maar we zingen weer tijdens heel de dienst. Collectes bij de uitgang.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale collecte 22 augustus: Leprazending

Lepra wordt veroorzaakt door een bacterie die vooral de huid en de zenuwen aantast die net onder de huid liggen. Leprazending is een internationale christelijke organisatie tegen Lepra. Het doel is leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bij te staan. De organisatie streeft er naar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Leprazending gaat verder dan medische zorg. Zij wil patiënten een nieuw leven bieden door opleidingen te verzorgen en micro-kredieten te verstrekken. Leprazending Nederland is onderdeel van het internationale netwerk van The Leprosy Mission International, dat 171 projecten ondersteunt in 28 landen in Azië en Afrika. Zij hebben ruim tweeduizend veldwerkers en werken nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL 49 INGB 0000 889 889.

Diaconale collecte 29 augustus: Trans World Radio (TWR)

TWR Nederland & België laat het Evangelie horen in meer dan 275 talen via de radio en andere media. Radio gaat over grenzen en heeft geen visum nodig. De christelijke programma's van TWR zijn voor velen de enige manier om het Evangelie te horen. De programma's van TWR worden vrijwel altijd geproduceerd in het land

waar ze ook worden uitgezonden, tenzij dit te gevaarlijk is. Dan bevindt de studio zich vaak in een naburig land. In de taal en het gebied waar TWR uitzendt, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de kerk, christenen en andere christelijke organisaties die ter plaatse aanwezig zijn. Op deze manier blijven de programma's dicht bij de mensen en hun cultuur staan. Voor giften: NL75 INGB 0000 7723 42 t.n.v. TWR Nederland & België te Barneveld.

Liturgie zondagmorgen 22 augustus 2021

Orgelspel

Welkom

Intochtslied: Psalm 122: 1 en 3

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!

Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Stil gebed

Votum en groet

Lied 405: 1, 3 en 4 (Heilig, heilig, heilig)

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Regel der dankbaarheid

Lied 885: 1 en 2

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer (2 x)
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Gebed

Schriftlezingen Genesis 12: 10 – 13: 1 en Galaten 3: 6 – 9

Genesis 12: 10 – 13: 1 (NBV)

¹⁰Eens brak er in het land hongersnood uit. Abram trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar. ¹¹Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: 'Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. ¹²Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken: Dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. ¹³Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar.' ¹⁴Inderdaad was Abram nog maar nauwelijks in Egypte of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. ¹⁵Ook de officieren van de farao merkten haar op. Ze vertelden de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. ¹⁶En vanwege haar werd Abram door de farao met

geschenken overladen: hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen.

¹⁷Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. ¹⁸Toen ontbood de farao Abram. 'Wat hebt u mij aangedaan!' zei hij. 'Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is?' ¹⁹Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijnt!' ²⁰En op bevel van de farao werd Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen, onder geleide het land uit gebracht. ¹Vanuit Egypte trok Abram, met zijn vrouw en zijn bezittingen, weer naar de Negev. Lot ging met hem mee.

Galaten 3: 6 – 9 (Willibrord 2012)

⁶Neem nu Abraham: Hij heeft God geloofd en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. ⁷U ziet dus: mensen die geloven, dat zijn kinderen van Abraham. ⁸En aangezien de Schrift voorzag dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof, heeft zij aan Abraham bij voorbaat het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken worden gezegend, ⁹zodat de mensen die geloven gezegend worden, samen met Abraham, de gelovige.

Lied 803: 1 en 2

1. Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in 't land van Kanaän,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende
te zijn op God gericht.

2. Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.

Verkondiging: 'Maar de HEER'

Psalm 107: 1 en 7 (Gods goedheid houdt ons staande)

1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongestreken streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

7. Laat ons nu voor den Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

Dankgebed en voorbede

Slotlied: Lied 146c: 1, 3 en 7

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja

Zegen

Collecte bij de uitgang onder de toren

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

