

ZONDAGSBRIEF-497; 5 september 2021



De ochtenddienst van 5 september (9:30 uur)

Voorganger: Ds. W. Sonnenberg uit Ede

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Rode Kruis; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

De ochtenddienst van 12 september (9:30 uur)

Startzondag

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. St. Gave (Vluchtelingengebodsweek); 2. Kerk;
3. Jeugdwerk

Oecumenische Omroep

Deze dienst van 5 september wordt uitgezonden via de Oecumenische Omroep Voorst. Te vinden op kabel 103.5 of FM 105.3.

Corona-maatregelen

In de kerk houden we anderhalve meter afstand en thuis kunt u de dienst volgen via de livestream. Er is geen kindernevendienst of oppas. Maar we zingen tijdens heel de dienst. Collectes bij de uitgang.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale collecte 5 september: Rode Kruis - slachtoffers Haïti

De inwoners van Haïti zijn zaterdag 14 augustus hard getroffen door een zware aardbeving. Er zijn meer dan 2000 doden en vele gewonden. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn ter plaatse en helpen met zoek- en reddingsacties, acute medische zorg en onderdak. UNICEF berekende dat zeker 1,2 miljoen mensen getroffen zijn. Er is weinig schoon drinkwater en de beving heeft scholen, gezondheidscentra, huizen en bruggen zwaar beschadigd.

De bevolking van Haïti is arm en erg kwetsbaar. De schade van de aardbeving van 2010 was nog niet eens geheel hersteld... Steun de hulpverlening van het Rode Kruis. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL02 INGB 0000 0051 25 t.n.v. het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag o.v.v. "Haïti".

Diaconale collecte 12 september: Stichting Gave

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die het werk onder vluchtelingen stimuleert en begeleidt. In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar

vluchtelingen om te zien. Het doel is om de asielzoekers die op de verschillende asielzoekerscentra wonen te bereiken met het evangelie. Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Zij inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave die kerkelijk werk ondersteunt onder vluchtelingen in heel Nederland. Een gift kan overgemaakt worden op NL85 INGB 0006 9900 56 t.n.v. Stichting Gave, Harderwijk.

Startzondag

Op zondag 12 september is het Startzondag. We hopen dat het net zulk mooi weer is als vorig jaar. Dan is het programma in de pastorie-voortuin. Bij slecht weer wijken we uit naar de kerk. Voor het thema haken we aan bij de landelijke PKN. Die hebben als motto voor startzondag en het hele seizoen gekozen voor: **'Van U is de toekomst'**, ontleend aan het Onze Vader (Uw Koninkrijk kome). Een mooi thema in de onzekerheid van de Corona-pandemie: En toch is de toekomst niet van een virus, maar van God! En hoe hopen we die toekomst te gaan beleven in ons eigen leven, en in de kring van Nijbroek?

We beginnen zoals altijd om 9.30 uur met de kerkdienst en hopen daarbij op muzikale medewerking van buiten. Na de dienst een gezellig samenzijn met wat activiteiten, maar vooral ook veel ruimte (met anderhalve meter...) om elkaar te spreken. Daar zijn we na onze lock-downs wel aan toe. We hopen dit jaar af te sluiten met het aanbieden van wat goeds voor de inwendige mens rond lunchtijd. Alles dus in de pastorie-tuin, of (als de tuin te nat of te koud is) in de kerk.

Volleybaltoernooi

Dorpshuis de Arend en de organisatie van het Startweekend van de Protestantse Gemeente Nijbroek organiseren samen een volleybaltoernooi. Een gezellig feestje in de nazomer met bar, sport, mooi weer en gezellige muziek, waarmee het winterwerk ingeluid wordt.

Wanneer : 11 september 2021 van 16:45 tot 21:30 uur
Waar : Voetbalveld & terras Dorpshuis de Arend
Wie : Iedereen vanaf 12 jaar
Kosten : Meedoen is gratis, consumpties voor eigen rekening

Inschrijven voor deze activiteit is nodig. Inschrijven kan door een mail te sturen aan dorpshuisdearend@hotmail.com, met daarin de namen van de 6 teamspelers en de teamnaam! Opgeven kan tot en met zondag 5 september.

Let op! Vanwege de huidige maatregelen omtrent Corona, zijn toeschouwers bij de wedstrijd niet toegestaan. Teams wachten op het terras van Dorpshuis de Arend tot zij aan de beurt zijn, alleen de teams die spelen (en de scheidsrechters natuurlijk) zijn op het veld aanwezig. Daarnaast gelden de basisregels: 1,5 meter afstand houden, op het terras blijf je op je plaats zitten, gezondheidscheck bij binnenkomst. Heb je klachten? Blijf dan thuis.

Liturgie zondagmorgen 5 september 2021

Orgelspel

Welkom

Wij gaan staan

Intochtslied: Psalm 108: 1

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Votum en Groet

Lied: Psalm 100: 1, 2 en 4

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijkdom, zijn
zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."

4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Wij gaan zitten

Wetslezing

Lied 923

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 13: 44-52

⁴⁴Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

⁴⁵Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. ⁴⁶Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

⁴⁷Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. ⁴⁸Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. ⁴⁹Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, ⁵⁰en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.

⁵¹Hebben jullie dit alles begrepen?' 'Ja,' antwoordden ze. ⁵²Hij zei hun: 'Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.'

Lied 313: 1, 3 en 4

1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.

Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

4. Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

Overdenking

Lied 978: 4

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Dank- en voorbeden

Slotlied: Psalm 68: 7 en 12

7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte
heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

12. Gij mogendheden, zingt een
lied,
zingt Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van
macht -
uw sterkte zij Hem toegebracht,
strekt tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.

Zegen

Collecte bij de uitgang onder de toren

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

