

Startdienst 2021



Van U is de toekomst!

Startzondag 12 september 2021
Protestantse Gemeente te Nijbroek

Voorganger: Ds. Th. van Staalduine
Piano en Zang: Gerson
Zang: Marleen
Organist: Allard van Dijk

Orgelspel

Lied voor de dienst door Gerson en Marleen: Opwekking 727

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten,
Maar dat zal ik nooit doen
En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
En ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken.
Ik voel dat Hij er is, zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding.
Ik leef, ik leef naast God, ik val niet uit zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven.
Ik hoef niet naar het graf, want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken.
Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Welkom

We gaan staan

Intochtslied: Psalm 130: 3 en 4

3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

4. Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!
Hooft aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

We gaan zitten

Zang door Gerson en Marleen: *Welkom Thuis en Stil mijn ziel*

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.



Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Opwekking 717:

Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil, en dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God...

Stil mijn ziel wees stil, en laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

God U bent mijn God...

Ik rust in U alleen.

Stil gebed, Votum en Groet

Gebed voor de nood van de wereld

Samenzang: Lied 8b: 1, 3, 4 en 5

1. Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

4. Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit,
mensen ontelbaar overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.



Zang door Gerson en Marleen: Opwekking 765

Uw vrede vult dit huis; een glimp van heerlijkheid
Daalt in onze harten neer.
Vader, kom, omarm wie naar U verlangt,
Uw Geest daalt op ons leven neer.
En uw liefdeslied vervult ons met aanbidding,
Uw Geest getuigt in ons.

Wij zingen: Abba, Vader, U bent hier bij ons.
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los.

Verwelkomd en vernieuwd, één gemaakt met U
Door het kruis dat ons verzoent
Het hemelkoor verstilt als uw zachte stem
Over onze levens zingt.
Uw genadelied vervult ons nu met dankbaarheid
Uw Geest getuigt in ons.

Wij zingen: Abba, Vader, U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

Gebed voor de opening van ons hart
voor Gods Woord

Introductie van het thema met jong
en oud: "Uw Koninkrijk kome" en
dan is de eerste de laatste!?

De kinderen gaan naar de
kindernevendienst



Lezing Matt. 6: 7-13 (NBV 2004)

⁷Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. ⁸Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. ⁹Bid daarom als volgt:

*Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
¹⁰laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.*

*¹¹Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.*

*¹²Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.*

*¹³En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.*

Zang door Gerson en Marleen: *Een toekomst vol van hoop*

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Lezing: Matt. 19:27-20:16

²⁷ Petrus vroeg: 'Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?' ²⁸Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël.' ²⁹En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. ³⁰Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.



¹Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. ²Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. ³Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, ⁴zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." ⁵En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. ⁶Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" ⁷"Niemand wilde ons in dienst nemen," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."

⁸Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: "Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten." ⁹En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar

voren en kregen ieder een denarie. ¹⁰En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. ¹¹Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: ¹²“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” ¹³Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? ¹⁴Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. ¹⁵Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?”

¹⁶ Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

Samenzang: Lied 991: 1, 2, 4, 6 en 7

1. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

2. God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

4. Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

6. Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

7. Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

Overweging

Zang door Gerson en Marleen: New Wine

In the crushing, in the pressing,
You are making new wine.
In the soil I now surrender
You are breaking new ground

*In het breken, in verdrukking
Maakt U steeds weer nieuwe wijn
In het stof geef ik mij over
Heer, U geeft mij nieuw terrein*

So I yield to You into Your careful hand
When I trust You I don't need to understand

*Dus ik geef mij nu volledig in Uw hand
Als Ik U vertrouw hoef ik het niet te begrijpen*

Make me Your vessel, make me an offering,
Make me whatever You want me to be
I came here with nothing, but all You have given me
Jesus bring new wine out of me

*Maak mij Uw vat, maak mij een offergave
Maak mij tot wie U wilt dat ik ben
Ik kwam hier met niets anders dan wat U mij hebt gegeven
Jezus, breng nieuwe wijn uit mij voort*

'Cause where there is new wine
There is new power, there is new freedom
And the Kingdom is here
I lay down my old flames to carry Your new fire today

*Want waar nieuwe wijn is
Daar is nieuwe kracht, daar is opnieuw vrijheid
En het Koninkrijk is hier
Ik leg mijn oude passies neer,
om heden uw nieuwe vuur te dragen*

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Samenzang: Lied 215: 2, 4, 5 en 6

2. Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond'ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

5. Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

6. De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.

Gebed

Zingen met Gerson en Marleen: "Onze Vader" (opwekking 436):
1 x door het zangduo; 1 x met gemeente

Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.

Refrein (2x): Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel, geef ons daag'lijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij dat doen,
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Refrein 2 x

En leidt ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van het kwaad.

Refrein 2 x

Amen. Amen

Introductie van de collecte (bij de uitgang):

1. St. Gave (Vluchtelingengebodsweek); 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

Diaconale collecte 12 september: Stichting Gave

Het doel van Stichting Gave is om asielzoekers die op de verschillende asielzoekerscentra wonen te bereiken met het evangelie. Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave maakt in heel Nederland kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Zij inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. Een gift kan overgemaakt worden op NL85 INGB 0006 9900 56 t.n.v. Stichting Gave, Harderwijk.

Samenzang: Lied 418, 1, 2 en 3

1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons
hart rusten mag.

Zegen

Na de dienst zetten wij ons samenzijn voort in de pastorietauin.

Volgende week is er weer een kerkdienst in de kerk van Nijbroek:

De ochtenddienst van 19 september (9:30 uur)

Voorganger: Ds. J.R.J. Lammers uit Beekbergen

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. iSTEPup; 2. kerk; 3. interieurfonds

Diac. collecte 19 september: iSTEPup voor student Hastings

Stichting iSTEPup financiert studiebeurzen aan jongeren in ontwikkelingslanden die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen hebben om die opleiding te betalen. iSTEPup wil een toekomst geven aan dit talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor mensen en gezondheidszorg in hun eigen land. Momenteel ondersteunt iSTEPup 16 studenten in 7 landen! Eén van de studenten is Hastings Dyson uit Malawi. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij het diploma voor verpleegkundige halen! Hij is bezig aan zijn derde en laatste jaar en hoopt in de lente van 2022 af te studeren! Meer informatie en ook foto's van Hastings Dyson kunt u vinden op de website www.i-step-up.com. Giften voor deze stichting via rekening-nummer NL88 ABNA 0814 0023 15 ten name van Stichting iSTEPup.

Corona-maatregelen

In de kerk anderhalve meter afstand. Thuis kunt u de dienst volgen via livestream. Vanaf deze zondag kindernevendienst.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een bank-nummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.



Contactgegevens predikant Protestantse Gemeente te Nijbroek:

Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl

Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

