

ZONDAGSBRIEF-499; 26 september 2021

De ochtenddienst van 26 september (9:30 uur)

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Wilde Ganzen; 2. Kerk; 3. Zending

De ochtenddienst van 3 oktober (9:30 uur)

Doopdienst/Zondag kerk en Israël

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Stichting ALEH; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

Corona: Loslaten anderhalve meter

In overeenstemming met de corona-versoepelingen van de overheid heeft de kerkenraad besloten ook bij ons in de kerk vanaf zondag 26 september de 'anderhalve meter' los te laten. We gaan geen QR-code vragen bij de ingang. Wel blijven we bij het betreden van de kerk uw aanwezigheid registreren (naam en telefoonnummer), zodat we u kunnen waarschuwen als er zich een besmetting voordoet.

Al versoepelen we dus, we blijven wel voorzichtig:

1. Handen geven doen we (nog) niet.
2. De kerkbanken zijn 'om-en-om' beschikbaar. Door banken te blokkeren zit er wat extra afstand tussen u en degene die voor u zit.
3. Als u gezondheidsklachten heeft verwachten we dat u thuis blijft en als u in de dagen na kerkbezoek positief getest wordt is het heel fijn als u dit bij de koster (of een kerkenraadslid) meldt. Die zorgt er dan voor dat andere aanwezigen gewaarschuwd worden.
4. De desinfectiezuil onder de toren blijft. Gebruikt u die gerust!
5. De collectes blijven nog bij de uitgang.
6. De service van de livestream wordt voortgezet, zodat ook zij die liever nog thuis blijven, toch de diensten mee kunnen blijven maken.
7. Na afloop van de dienst kan de predikant buiten de toren, in de open lucht, u persoonlijk een goede week wensen. Bij slecht of koud weer vervalt deze groet in de open lucht.

Viering Heilig Avondmaal

De gemeente van Nijbroek viert het avondmaal met belijdende leden, maar het avondmaal verbindt alle kinderen van God, niet alleen die van de gemeente van Nijbroek. Ook zij die vandaag te gast zijn, en in eigen kring gerechtigd tot het avondmaal, zijn van harte uitgenodigd om mee te delen in brood en wijn. Dat delen doen we niet alleen in de kerk. Wie via livestream de dienst volgt kan zelf brood en wijn bij het beeldscherm voegen. Natuurlijk is dit minder fijn dan zelf in de kerk meevieren. Maar de Geest is overal en kan ons ook verbinden als wij, gedwongen door omstandigheden, op een afstand deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Diaconale collecte 26 september: Wilde Ganzen

Stichting Wilde Ganzen is een van oorsprong protestantse organisatie, die wil bijdragen aan een beter leven voor mensen die in armoede leven. De stichting stelt mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Wilde Ganzen werft fondsen en levert kennis en begeleiding. Zij steunen wereldwijd jaarlijks rond de vijfhonderd praktische en kleinschalige projecten, vooral in ontwikkelingslanden. Dit kunnen projecten zijn voor b.v. basisonderwijs, gelijke rechten voor vrouwen, landbouw, ziektepreventie of schoon water. Voor giften: NL53 INGB 000 00 40 000.

Diaconale collecte 3 oktober: ALEH

ALEH is een organisatie in Israël die zorg draagt voor kinderen met een ernstige, meervoudige verstandelijke en/of lichamelijke handicap, ongeacht religie of etnische achtergrond. ALEH heeft vier centra in Israël, waar de meeste kinderen intern verblijven. De mogelijkheden van ernstig lichamelijke en geestelijke gehandicapten worden

veelal onderschat. Aangezien zij niet in staat zijn hun gevoelens, wensen en voorkeuren te uiten wordt vaak gedacht dat revalidatie niet relevant is. De ervaring van ALEH bewijst het tegen-deel. Meer dan 700 kinderen, krijgen bijzondere medische- en revalidatiezorg in de centra van ALEH. Voor giften: NL92 ABNA 0528 1700 15.

Doopdienst 3 oktober

Volgende week, 3 oktober, is er een doopdienst. Dan hopen Ruud en Naniek Kanis, Dijkhuizenweg 13 hun zoon Dies Kanis, geboren op 29 maart, te laten dopen. Hetzelfde geldt voor Gerwim en Ellen Nooteboom, Weteringdijk 5a te Oene. Zij zullen dan hun zoon Wim Nooteboom, geboren op 3 mei, ten doop houden. Moge het een fijne en gezegende dienst worden!

Liturgie zondagmorgen 26 september 2021

Orgelspel

Welkom

Wij gaan staan

Intochtslied: Psalm 27: 4 en 7

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht".
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Stil gebed, votum en groet

Wij gaan zitten

Luisteren naar 'Votum en Groet' (Sela) door Pearl
<https://www.youtube.com/watch?v=JP9AuxtWVbU>

Kyriegebed

Zingen Lied 214: 1, 6 en 8

1. Het licht dat weer opnieuw begon,
de dag, de pas ontwaakte zon,
verhogen Hem die boven is
en die alleen te loven is.

6. Dit is uw dag want Gij zijt daar,
dit is een dag als duizend jaar.
Verdrijf mijn zonde als de dauw,
o God wien ik mij toevertrouw!

8. Lof zij de Vader, eeuwig licht,
de Zoon, zijn enig aangezicht,
lof zij de Geest, der liefde vuur,
looft God vandaag van uur tot uur!

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Schriftlezing: I Korintiërs 13 (Willibrord 2012)

¹Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. ²Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten – als ik de liefde niet heb, ben ik niets ³Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen – als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.

⁴De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets. ⁵Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. ⁶Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. ⁷Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.

⁸De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen; het spreken in talen, het zal verstommen; de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. ⁹Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren. ¹⁰Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan. ¹¹Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten. ¹²Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. ¹³Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde; maar de liefde is het voornaamste.

Zingen: Lied 221: 1 en 3

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Preek

Zingen: Liefde is de bron

Liefde is de bron,
waaruit het licht het lijden overwon,
in verwarring, angst en dood, is God uw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
een stroom van licht, een gouden ochtendzon.
Ontvang de adem van Zijn mond,
Hij is uw diepste grond,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
waaruit de Zoon het lijden overwon
en in verwarring, angst en dood is Hij uw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.

Dankgebed en voorbeden

Luisteren naar 'Aan uw tafel' (Sela) via
<https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI>

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwacht;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Uitnodiging om naar het koor te gaan

Onderwijzing

Tafelgebed, waaronder wij zingen Lied 985: 1 en 3

1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied: Lied 675

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn.
Halleluja!

Zegen

Collecte bij de uitgang onder de toren

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

