

ZONDAGSBRIEF-502; 17 oktober 2021

De ochtenddienst van 17 oktober (9:30 uur)

Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. St. Handen samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds

De ochtenddienst van 24 oktober (9:30 uur)

Voorganger: Ds. A. van Roodenburg uit Apeldoorn

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. St. Tamara; 2. Kerk; 3. Zending

Diac. collecte 17 okt.: Stichting Handen samen voor Angola

We ontvingen het volgende nieuws over Angola van Evelien Smit:

'Soms weet je niet of het Corona, TBC, malaria, gele koorts of een andere tropische ziekte is'. Dit is de dagelijkse werkelijkheid in Angola. Mensen zijn ziek, hebben koorts of andere klachten. Maar de Ic's liggen er niet vol, klinieken ook niet. Hoe dat kan? Het eenvoudige trieste antwoord is: armoede. Er is simpelweg geen geld voor een bezoek aan een arts of kliniek. Als stichting doen we wat we kunnen. Het bezoeken van gezinnen in grote nood gaat onverminderd door, ook nog afgelopen maand augustus. Het aanbieden van goede voeding, water en hygiënische middelen kunnen eraan bijdragen dat de kans op een infectie vermindert.

Voor de lange termijn bouwen we aan een kliniek, samen met een Angolese stichting: 'Arvore da Vida'. Petra Jobse, die al 15 jaar in Angola woont, werkt vanuit deze stichting met ons samen. Op deze manier kunnen we ook hulp van de overheid krijgen. In de kliniek komen een receptie, archief, apotheek, toiletruimte, schoonmaakruimte, laboratorium en een ruimte voor bloedafname. De muren staan er al, en we hebben deze zomer een container verstuurd met spullen voor de kliniek.

Sinds februari hebben we Tania als nieuwe hulp op administratief gebied voor het fistula preventieprogramma wat we uitvoeren met 'Arvore da Vida'. Zij hoopt natuurlijk mee te groeien in

ons gezondheids- en trainingscentrum. Zo ook de twee verpleegkundigen Silva en Sara, die sinds vorig jaar met ons werken. Een Angolese arts (Dr. Soraya) is geïnteresseerd om in de toekomst mee te helpen met de zwangerschapszorg. Een Nederlandse oogheekundige assistente met 20 jaar ervaring, Naomi, is in 2020 al drie weken in Angola geweest. Zij bereidt zich voor om langere tijd in Angola bij ons te komen werken.

Eigenlijk is er nog veel meer te vertellen, zoals over de weeskinderen van mama Magdaleine en de kinderen die naar school kunnen dankzij de stichting. Soms overzie ik het allemaal niet, maar ondertussen geloof ik ook: als God wil dat dit allemaal zal gebeuren, dan komt het vast ook allemaal goed!

Voor giften: NL77 RABO 0322 5400 62.

Diaconale collecte 24 oktober: Stichting Tamara

De stichting werd 29 mei 2014 opgericht, een jaar na het overlijden van Tamara. Tamara was een geliefd, vrolijk en energiek meisje, die oog had voor de ander. Haar overlijden heeft veel jongeren in de wijde omgeving geraakt. Met de stichting willen jongeren met elkaar in beweging komen. Het leven van Tamara is daarbij een gemeenschappelijke drijfveer. Doel van de stichting is om mooie veelzijdige activiteiten op te zetten in Terwolde en wijde omgeving, waarbij de opbrengst wordt besteed aan goede doelen waar Tamara een warm hart voor had, zoals o.a. een geheel verzorgde dag voor ouderen, een ontbijt voor de mantelzorgers, een bloemetje voor de bewoners in verzorgingshuizen, enz. Een gift hiervoor kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL 03 RABO 0182 474 461.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Najaarsschoonmaak kerk

In week 43 staat de grote schoonmaak van de kerk gepland. Voor de volgende datums wordt u/jij van harte uitgenodigd om daarbij te komen helpen.

Woensdagmorgen 27 oktober vanaf 09.00 uur

Woensdagavond 27 oktober vanaf 18.30 uur

Donderdagmorgen 28 oktober vanaf 09.00 uur

Vrijdagmorgen 29 oktober vanaf 09.00 uur

Vrijdagavond 29 oktober vanaf 18.30 uur

Zaterdagmorgen 30 oktober vanaf 09.00 uur

Vele handen maken licht werk dus: Bent u/jij in de gelegenheid om te komen helpen, ook al is het een uurtje, wilt u zich dan opgeven bij:

Ali Gerrits 0571-292368 of Jannie Berends 06-10757588

Taizé Viering in Bussloo donderdag 21 oktober

Voor de coronaperiode had de Stichting Behoud Sint Martinuskerk Bussloo het initiatief genomen om elke maand een oecumenische gebedsviering te houden in de geest van de broeders van Taizé.

Namens de organisatie meldt Pastor Hein de Jong ons daarover:

De Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap. Deze is ontstaan op initiatief van Broeder Roger Schutz. Tot op de dag van vandaag komen in Taizé vooral veel jongeren samen voor bezinning en gebed.

Juist in deze tijd van pandemie en onrust in de wereld hebben veel mensen, jongeren en ouderen in onze omgeving, ook hier behoefte aan een moment van bezinning. Daarom is besloten om de bijeenkomsten opnieuw op te starten nu dat met de huidige versoepelingen rond corona weer mogelijk is. De samenkomsten vinden iedere derde donderdag van de maand weer plaats, dus dit jaar op 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december.

Voor de eerstvolgende viering op donderdag 21 oktober om 19.00 uur bent u van harte welkom in de St. Martinuskerk in Bussloo voor de Taizé Viering. Natuurlijk hopen wij dat het in de komende maanden weer inspirerende vieringen zullen worden.

Liturgie zondagmorgen 17 oktober 2021

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 95: 1

Steekt nu voor God de loftrumpet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.

Stil gebed, Votum en Groet

Aanvangstekst

Zingen Psalm 95: 2 en 3

Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aard' is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.

Komt, werpen wij ons voor de Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Gebed van Verootmoediging

Leefregel

Zingen Lied 310: 1, 2 en 3

Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren -
wie drift bemint wordt ziende blind.

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing Psalm 24 (NBV en NBV21)

¹Van David, een psalm.

*Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,*

*²Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft Hij haar verankerd.*

*³Wie mag de berg van de HEER bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?*

*⁴Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.*

*⁵Zegen zal hij ontvangen van de HEER
en recht verkrijgen van God, zijn redder.*

⁶Dat valt hun ten deel die U zoeken,

die zich tot U wenden – het volk van Jakob.

*⁷Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef u, aloude ingangen:*

de koning vol majesteit wil binnengaan.

⁸Wie is die koning vol majesteit?

De HEER, machtig en heldhaftig,

de HEER, heldhaftig in de strijd.

*⁹Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef ze, aloude ingangen:*

de koning vol majesteit wil binnengaan.

¹⁰Wie is Hij, die koning vol majesteit?

De HEER van de hemelse machten,

Hij is de koning vol majesteit.

Zingen Lied 835: 1 en 2

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

Schriftlezing Lukas 10: 38-42 (NBV21)

³⁸Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. ³⁹Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. ⁴⁰Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het U niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ ⁴¹De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. ⁴²Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Zingen Lied 835: 3 en 4

Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Verkondiging

Zingen Lied 435

1. Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnen gaat.

2. Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
Juicht, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!

3. Gezegend was het land, de stad,
waar deze Koning binnentrad.
Gezegend 't hart, dat openstaat
en Hem als Koning binnenlaat.
De zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.

4. Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vree
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u 't leven weer!

Gebeden, stil moment, Onze Vader

Zingen Lied 978

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen

Zingen Lied 415: 3.

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

