

ZONDAGSBRIEF-503; 24 oktober 2021

De ochtenddienst van 24 oktober (9:30 uur)

Voorganger: Ds. A. van Roodenburg uit Apeldoorn

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. St. Tamara; 2. Kerk; 3. Zending

De ochtenddienst van 31 oktober (9:30 uur)

Doopdienst

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Voedselbank; 2. Kerk; 3. Zending

Uitzending Oec. Omroep Voorst (kabel 103.5 of FM 105.3)

De dienst van 24 oktober wordt ook via de Oecumenische Omroep Voorst uitgezonden.

Doopdienst 31 oktober

Op 31 oktober hopen wij als gemeente de doop te vieren van **Job Koers** (geboren 9-2-21), zoon van Leroy Koers en Johanne Veldwijk, Middendijk 43b, en **Tessa Wijnanda Bronsink** (geboren 7-7-21), dochter van William en Rinske Bronsink-Keizer, Rozenkampweg 18 te Oene.

Diaconale collecte 24 oktober: Stichting Tamara

De stichting werd 29 mei 2014 opgericht, een jaar na het overlijden van Tamara. Tamara was een geliefd, vrolijk en energiek meisje, die oog had voor de ander. Haar overlijden heeft veel jongeren in de wijde omgeving geraakt. Met de stichting willen jongeren met elkaar in beweging komen. Het leven van Tamara is daarbij een gemeenschappelijke drijfveer. Doel van de stichting is om mooie veelzijdige activiteiten op te zetten in Terwolde en wijde omgeving, waarbij de opbrengst wordt besteed aan goede doelen waar Tamara een warm hart voor had, zoals o.a. een geheel verzorgde dag voor ouderen, een ontbijt voor de mantelzorgers, een bloemetje voor de

bewoners in verzorgingshuizen, enz. Een gift hiervoor kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL 03 RABO 0182 474 461.

Diaconale collecte 31 oktober: Voedselbank

Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel. Een voedselbank mag geen eten kopen, alles wat uitgedeeld wordt is in natura geschonken. Waar hebben zij dan toch geld voor nodig? Van financiële giften worden o.a. energiekosten, reparaties van en brandstof voor de busjes (die voedsel vervoeren) betaald. Ook de “winkel” waar de voorraden worden uitgedeeld heeft bepaalde onkosten. Uw gift is welkom op IBAN NR. NL05 RABO 0122 760 158.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

31 oktober en 03 november Voedselbankactie

Op dankdag is het een mooi gebaar om om te zien naar mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om de dagelijkse boodschappen te kunnen doen. Daarom organiseert de Diaconie een inzamelactie voor de Voedselbank. Het zou fijn zijn wanneer U hier wat aan kunt geven. Het gaat om levensmiddelen/ toiletartikelen. Let er wel op dat het niet over de houdbaarheidsdatum is. U kunt de artikelen inleveren op zondag 31 oktober en woensdag 03 november voor aanvang van de kerkdienst. Maar u kunt ook uw artikelen brengen naar Minie van de Snel, Dorpsplein 3, tel. 0571-291959. Ook Douwe Egberts punten zijn van harte welkom. De voedselbank kan die omzetten voor koffie.

Najaarsschoonmaak kerk

In week 43 staat de grote schoonmaak van de kerk gepland.
Voor de volgende datums wordt u/jij van harte uitgenodigd om
daarbij te komen helpen.

Woensdagmorgen 27 oktober vanaf 09.00 uur

Woensdagavond 27 oktober vanaf 18.30 uur

Donderdagmorgen 28 oktober vanaf 09.00 uur

Vrijdagmorgen 29 oktober vanaf 09.00 uur

Vrijdagavond 29 oktober vanaf 18.30 uur

Zaterdagmorgen 30 oktober vanaf 09.00 uur

Vele handen maken licht werk dus: Bent u/jij in de gelegenheid om te
komen helpen, ook al is het een uurtje, wilt u zich dan opgeven bij:

Ali Gerrits, 0571-292368 of Jannie Berends, 06-10757588.

Liturgie zondagmorgen 24 oktober 2021

Orgelspel

Welkom en mededelingen

gemeente gaat staan

Zingen: Psalm 84: 1 en 6

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.

Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Stil gebed, bemoediging en groet

gemeente gaat zitten

Zingen: Lied 377: 1, 2, 3 en 4

1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.

Gebed

Woorden van genade en leven

Zingen: Lied 868: 1 en 2

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.

Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Gebed om de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Psalm 23 (NBV21)

¹ Een psalm van David.

*De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.*

*²Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,*

*³Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.*

*⁴Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.*

*⁵U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.*

*⁶Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.*

Zingen: Lied 23c: 1 en 2

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

Tweede Schriftlezing: Johannes 10: 1-6 en 11-16 (NBV21)

¹Werkelijk, Ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. ²Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. ³Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. ⁴Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. ⁵Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ ⁶Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde. (...)

¹¹Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. ¹²Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; ¹³de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. ¹⁴Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, ¹⁵zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. ¹⁶Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Zingen: Lied 23c: 3, 4 en 5

3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt u mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 653: 1, 6 en 7

1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 905: 1, 3 en 4

1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Zegen

Zingen Lied 415: 3

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

