

ZONDAGSBRIEF-504; 31 oktober 2021

De ochtenddienst van 31 oktober (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. Voedselbank; 2. Kerk; 3. Zending

De avonddienst van 3 november (19:30 uur)

Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Aart Stenfert

Collecte: Dankdag

De ochtenddienst van 7 november (9:30 uur)

Voorganger: Ds. M. Zoetewij

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. KiA: Zuid-Sumatra; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

Diaconale collecte 31 oktober: Voedselbank

Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Een voedselbank mag geen eten kopen, alles wat uitgedeeld wordt is geschonken. Waar hebben zij dan toch geld voor nodig? Van financiële giften worden o.a. energiekosten, reparaties van en brandstof voor de busjes (die voedsel vervoeren) betaald. Ook de "winkel" waar de voorraden worden uitgedeeld heeft bepaalde onkosten. Uw gift is welkom op IBAN NR. NL05 RABO 0122 760 158.

31-10, 03 en 07-11 Voedselbankactie

Voor de Voedselbank zamelen we ook levensmiddelen, toilet-artikelen en Douwe Egbertspunten in. Let er wel op dat het niet over de houdbaarheidsdatum is. Inleveren kan op zondag 31-10, woensdag 3-11 en zondag 7-11 voor aanvang van de kerkdienst. Maar u kunt ook uw artikelen brengen naar Minie van de Snel, Dorpsplein 3, tel. 0571-291959.

Diaconale collecte 7 november: Kerk in Actie voor Zuid-Sumatra

De kerk versterkt werk en positie van boeren op het Indonesische Zuid-Sumatra, want het valt niet mee om daar boer te zijn, omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door bedrijven of de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk van Zuid-Sumatra deze boeren met duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen. Met uw gift steunt u dit werk, via de kerkcollecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Boeren Indonesië.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Dankdag

Op woensdagavond 3 november danken wij vanaf 19.30 uur in een kerkdienst onze Heer voor al het goede dat wij in het afgelopen jaar mochten meemaken. Dit is ook het moment waarop al eeuwenlang gemeenteleden een dankoffer brengen in de vorm van een gift aan de kerk. In verband met de Corona-pandemie is het verzoek om een bijdrage rechtstreeks over te maken op de bankrekening van de kerk (NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek). Ieder adres heeft hiervoor een brief ontvangen. Wie toch liever een enveloppe gebruikt kan deze in de brievenbus doen van een vrijwilliger, of die bellen om het envelopje te halen. Maar wij hopen natuurlijk dat u gebruik maakt van de bankoverschrijving. Voor u en voor kerkrentmeesters het allersimpelst!

Liturgie zondagmorgen 31 oktober 2021

Welkom

Intochtslied: Lied 216

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed, votum en groet

Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied: Lied 150a: 2 en 4

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Gebed om de bijstand met de Geest

Luisteren naar een lied over Maarten Luther van Marcel en Lydia Zimmer: Als je maar op God vertrouwt via <https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0>

*Vroeger was de Bijbel er alleen maar in 't Latijn.
Dat kon je zelf niet lezen dat was helemaal niet fijn.
Maar Maarten Luther zei tegen de mensen dat hij vond
dat iedereen moest lezen wat er in de bijbel stond.
Veel priesters waren boos op hem maar Maarten was niet bang.
De Bijbel was voor iedereen, dus ging hij aan de gang.
Hij kocht meteen een hele grote stapel woordenboeken
zodat hij ieder woord dat hij niet wist zo op kon zoeken.*

Refrein: *Want hij hoorde in zijn binnenste
maar steeds diezelfde stem,
en hij wist: dit is mijn opdracht,
en die opdracht komt van Hem.
Dankzij mensen zoals Maarten
is er heel veel opgebouwd,
want je kunt heel veel bereiken,
als je maar op God vertrouwt.*

*Zo werkte hij maar door en door en zwoegde jaar na jaar.
En eindelijk, ja eindelijk, was de vertaling klaar.
En toen de eerste Bijbels van zijn hand werden gedrukt
was Maarten apetrots omdat het toch nog was gelukt.
Hij was ontzettend opgelucht, zijn werk was nu voorbij.
Hij zorgde dat de Bijbel openging voor jou en mij.
Hij deed wat hij moest doen en ook al had hij veel te vrezen,
door hem kon iedereen nu zelf ook in de Bijbel lezen.*

Refrein

kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Lezing OT: Spreuken 9: 1-12

*¹Wijsheid heeft haar huis gebouwd,
zeven zuilen heeft ze uitgekapt.*

*²Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd,
haar tafel heeft ze gedekt.*

*³Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd,
zelf roept zij vanaf de hoogste plaats:*

⁴'Onnozele mensen, kom toch deze kant op.'

Wie geen verstand heeft roept ze toe:

*⁵'Kom, eet het brood dat ik je geef,
drink de wijn die ik heb gemengd.*

*⁶Breek met je onnozelheid
en betreed de weg van het inzicht,
dan zal het je goed gaan.'*

*⁷Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot,
wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt.*

*⁸Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten,
berisp een wijze, en hij mag je graag.*

*⁹Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt,
een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert.*

*¹⁰Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.*

*¹¹Door mij, Wijsheid, vermeederen de dagen van je leven,
ik voeg jaren aan je leven toe.*

*¹²Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van,
als je spot, benadeel je jezelf.*

Wij zingen: Lied 898: 1 en 2

1. Een vaste burcht is onze God,
een wal die 't kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,

de aartsvijand staat
geharnast in 't veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

2. Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo gij 't nog niet wist;
Jezus Christus is 't,
de Heer van 't heelal,
die overwinnen zal,
God zelf staat ons terzijde.

Lezing NT: Mattheüs 25: 1-13

¹Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. ²Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. ³De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. ⁴De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. ⁵Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. ⁶Midden in de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet." ⁷De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. ⁸De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: "Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit." ⁹De wijze meisjes antwoordden: "Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie." ¹⁰Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. ¹¹Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: "Heer, heer, doe open voor ons!" ¹²Maar hij antwoordde: "Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet." ¹³Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

Zingen: Lied 751: 1, 2, 3 en 5

1. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.

2. Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.

3. Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?

5. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil.
Zalig, die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.

Preek

Wij zingen “een toekomst vol van hoop” (Sela) mee met jeugdkoor Jigdajahu via <https://www.youtube.com/watch?v=LZ4zZveKZNM>

In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.	Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet, U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.
---	--

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein

Gebed, afgesloten met stilte en Onze Vader

Slotlied: Lied 425

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Zegen

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

