

DANKSTONDBRIEF 3 november 2021



De avonddienst van 3 november (19:30 uur)

Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Aart Stenfert

Collecte: Dankdag

31-10, 03 en 07-11 Voedselbankactie

Voor de Voedselbank zamelen we ook levensmiddelen, toilet-artikelen en Douwe Egbertspunten in. Let er wel op dat het niet over de houdbaarheidsdatum is. Inleveren kan op zondag 31-10, woensdag 3-11 en zondag 7-11 voor aanvang van de kerkdienst. Maar u kunt ook uw artikelen brengen naar Minie van de Snel, Dorpsplein 3, tel. 0571-291959.

Liturgie woensdagavond 3 november 2021

Welkom

Intochtslied: Lied 245: 1 en 2

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avond lied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

U trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Lied 718

1. God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
dank voor 't daag'lijks brood.

2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3. Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Gebed

Lezing Psalm 50 (NBV21)

¹Een psalm van Asaf.

*De God der goden, de HEER,
gaat spreken en roept de aarde bijeen
van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.*

*²Uit Sion, stad van volmaakte pracht,
verschijnt God in stralend licht.*

*³Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen!
Laaiend vuur raast voor Hem uit,
rondom Hem wervelt een storm.*

*⁴Hij roept de hemel op, daarboven,
en ook de aarde, bij het oordeel over zijn volk:*

*⁵Breng mijn getrouwen vóór Mij,
die zich met offers aan Mij verbinden.'*

*⁶De hemel verkondigt Gods gerechtigheid,
Hijzelf treedt op als rechter. sela*

*⁷Luister, mijn volk, Ik ga spreken,
Israël, Ik ga tegen je getuigen,
Ik, God, je eigen God.*

*⁸Ik klaag je niet aan om je offers,
nooit dooft voor Mij het offervuur.*

*⁹Maar de stier uit je stal heb Ik niet nodig,
noch de bokken uit je kooien.*

*¹⁰Mij behoren de dieren van het woud,
de beesten op duizenden bergen,*

*¹¹Ik ken alle vogels van het gebergte,
wat beweegt in het veld is van Mij.*

*¹²Had Ik honger, Ik zou het je niet zeggen,
van Mij is de wereld en wat daar leeft.*

*¹³Eet Ik soms het vlees van stieren
of drink Ik het bloed van bokken?*

*¹⁴Breng God een dankoffer,
geef de Allerhoogste wat je Hem belooft.*

*¹⁵Roep Mij te hulp in tijden van nood,
Ik zal je redden, en je zult Mij eren.'*

*¹⁶Maar tot wie kwaad doet zegt God:
'Wat baat het dat je mijn geboden opzegt
en mijn verbond in de mond neemt?*

*¹⁷Je haat het als Ik je terechtwijs,
mijn woorden schuif je terzijde.*

*¹⁸Zie je een dief, je loopt met hem mee,
en bij overspeligen ben je thuis.*

*¹⁹Je gebruikt je mond voor lastertaal
en verbindt je tong aan bedrog.*

*²⁰Je getuigt tegen je eigen broer,
werpt een smet op de zoon van je moeder.*

*²¹Zou Ik dan zwijgen bij wat je doet,
je denkt toch niet dat Ik ben als jij?
Ik klaag je aan, Ik som je wandaden op.*

*²²Begrijp dit goed, jullie die God vergeten,
of Ik verscheur je, en er is niemand die redt:*

*²³wie een dankoffer brengt, geeft Mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.'*

Wij zingen: Psalm 65: 1, 2, 4 en 5 (Nieuwe Psalmberijming 2021)

1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen,
God, die in Sion woont.
De dank voor al uw zegeningen
ontvangt U waar U troont.
U luistert als we tot U spreken.
Tot U komt al wat leeft.
De zonden konden mij niet breken,
omdat U ons vergeeft.

2. Gelukkig wie bij U vertoeven;
uw woning is ons thuis.
Daar mogen wij uw zegen proeven,
het goede van uw huis.
U antwoordt ons op grootse wijze.
U redt ons door uw hand.
De hele wereld zal U prijzen,
de zee, de lucht, het land.

4. Met liefde zorgt U voor de akker.
Uw beek bevoeit het land.
U maakt de dorre aarde wakker,
besproeit die met uw hand.
U drenkt de voren, plet de kluiten;
rijk zegent U het graan.
Het jonge groen zal, niet te stuiten,
fris op de velden staan.

5. Dit wordt het kroonjaar van uw zegen,
van rijkdom die U schenkt.
Waar U verschijnt, drupt milde regen
die de woestijn doordrenkt.
De heuvels laten van zich horen.
De weiden zijn vol vee.
De dalen zijn bedekt met koren;
zij zingen vrolijk mee.

Preek

Wij zingen: Lied 903: 1 (solo predikant), 4 (allen) en 5 (allen)

*1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.*

4. Wat mijn ogen ooit ontwaarden
droeg het merk van Gods beleid;
Hij heeft hemel, zee en aarde
om mijn bestwil toebereid.
Dieren, kruiden uitgelezen,
alle vrucht aan struik en boom,
bronnen, vissen in de stroom,
overal is 't goed te wezen.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

5. Al mijn zorgen zijn zijn zorgen,
en zo slaap ik rustig in,
dat ik elke nieuwe morgen
opgewekt mijn werk begin.
Ach, in angst en in ellende
zou ik leven, als ik niet wist,
dat God de Heer mij ziet,
als ik God, mijn God niet kende.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Gebed, afgesloten met stilte en Onze Vader

Slotlied: Lied 248

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag onluikt.

Zodat de dank U toegezonden,
op aard' nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Zegen

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl



