

## ZONDAGSBRIEF-505; 7 november 2021



**De ochtenddienst** van 7 november (9:30 uur)  
Voorganger: Ds. M. Zoetewij  
Organist: Allard van Dijk  
Collectes: 1. KiA: Zuid-Sumatra; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

**De ochtenddienst** van 14 november (9:30 uur)  
Voorganger: Ds. H. Brandsen uit Harderwijk  
Organist: Allard van Dijk  
Collectes: Passion Hummelo; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

**De avonddienst** van 14 november (19:00 uur)  
Ontmoetingsdienst  
Voorganger: Dhr. G. Timmer uit Heerde  
Muzikale medewerking: Alemet uit Oene  
Organist: Allard van Dijk  
Collectes: 1. Passion Hummelo; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

## **Kindernevendienst**

Iedere zondag is er onder de preek kindernevendienst voor de kinderen van de groep 1-8, met uitzondering van de zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

## **Corona-maatregelen**

In de afgelopen week heeft de regering de Corona-maatregelen weer wat aangetrokken. Van de wijzigingen is alleen het dringender advies van de anderhalve-meter-regel voor kerkdiensten van belang. Zo mogelijk proberen we ons daaraan te houden. De afgelopen tijd mocht u in de bank tegen elkaar aan schuiven, maar dat is nu weer beperkt. Net als voor de zomer liggen er kaartjes op de bank om afstand te kunnen houden tot degenen die niet tot het eigen huishouden behoren. Op dit moment gaan we er van uit dat de ontmoetingsdienst met zang door Alemet op zondagavond 14 november wel door kan gaan. Maar alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen en richtlijnen van onze premier.

## **31-10, 03 en 07-11 Voedselbankactie**

Voor de Voedselbank zamelen we ook levensmiddelen, toilet-artikelen en Douwe Egbertspunten in. Let er wel op dat het niet over de houdbaarheidsdatum is. Inleveren kan op zondag 31-10, woensdag 3-11 en zondag 7-11 voor aanvang van de kerkdienst. Maar u kunt ook uw artikelen brengen naar Minie van de Snel, Dorpsplein 3, tel. 0571-291959.

## **Ontmoetingsdienst 14 November: Just Do It!**

Zondagavond 14 november is er weer een ontmoetingsdienst voor jong en oud! Het thema voor deze dienst is '**Just Do It!**', naar aanleiding van Prediker en Jacobus. Vaak maken we grote plannen, of hebben we wijze woorden, maar doen we dat dan vervolgens ook?! Voorganger is Dhr Gert Timmer uit Heerde. Het koor Alemet uit Oene zal deze dienst verrijken met een muzikale bijdrage (onder voorbehoud van de Corona-maatregelen...)!

De dienst begint om 19.00u (**dus niet pas om 19.30 uur zoals onjuist in het kerkblad staat**). U en jij zijn van harte welkom in ons kerkgebouw. De dienst is ook te volgen via [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl) onder tabblad Kerkdiensten. Hier vindt u ook de liturgie en de zondagsbrief. Ook via het Youtube kanaal 'Kerk Nijbroek' is de dienst live of op een later moment te bekijken en te beluisteren!

### **Diaconale collecte 7 november: Kerk in Actie voor Zuid-Sumatra**

De kerk versterkt werk en positie van boeren op het Indonesische Zuid-Sumatra, want het valt niet mee om daar boer te zijn, omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door bedrijven of de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk van Zuid-Sumatra deze boeren met duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen. Met uw gift steunt u dit werk, via de kerkcollecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Boeren Indonesië.

### **Diaconale collecte 14 november: Passion Hummelo**

Stichting Het Passion is een unieke instelling in Nederland. In Hummelo wordt aan dak- en thuisloze medemensen de kans gegeven om in een time-outperiode rust te vinden en zich te heroriënteren. De dak- en thuisloze medemens vindt in de Time-outvoorziening rust voor een periode van 4-6 weken. Ze komen weer op adem en voelen zich wat meer mens. In deze niet-klinische omgeving krijgen zij professionele zorg, aandacht en verzorging om wellicht een stap te maken naar een behandeltraject of bijvoorbeeld een begeleid wonen accommodatie. In dit project spelen diaconale-vrijwilligers een heel belangrijke rol. Een gift kan overgemaakt worden op NL11 TRIO 078 13 22 618 tnv: Stichting Het Passion.

### **Collectes**

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot.

Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

### **Collectebonnen bij de koffie na de dienst**

De mogelijkheid om muntgeld af te storten bij de banken neemt af en kost ons als gemeente geld, en daarom zou het mooi zijn als er meer met collectebonnen gewerkt zou worden.

Hoe werkt het? U kon de afgelopen jaren al bij Riky Hilbrink, Dijkhuizenweg 16 (0571-291885) vellen collectebonnen kopen met verschillende waardes. U betaalt deze in één keer, liefst via een bankoverschrijving aan de kerk. Uw betaling wordt gereserveerd voor de toekomstige collectes waarvoor de bonnetjes gebruikt worden.

Om het u nog makkelijker te maken heeft de kerkenraad aan Riky Hilbrink gevraagd ook bonnen te verkopen tijdens het 'koffie drinken na de dienst' op de eerste zondag van de maand. De eerste keer dus op zondag 7 november.

### **Gelegenheds- en kinderkoor Kerstavond 24 december**

Wie zingt er mee? De Voorbereidingscommissie Kerstavond is weer plannen aan het maken, voor de kerstviering voor jong en oud op kerstavond om 19:00 uur. Alle plannen zijn wel onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels!

We willen graag inventariseren wie er allemaal mee willen zingen in de koren, om te kijken of er genoeg animo is. Graag horen we voor 8 november wie er mee wil zingen. We zullen dan een aantal oefenavonden inplannen. Waarschijnlijk wordt dat op de vrijdagavonden, kinderen 18:45 uur en volwassenen 19:30 uur. Ook als je niet eerder hebt meegezongen, of maar een paar keer kunt oefenen, ben je van harte welkom. Dit alles zal weer gebeuren onder leiding van Zwier v.d. Weerd en Hessel Keizer op piano. Vragen en opgave via Karin Veldwijk: [j.veldwijk@wxs.nl](mailto:j.veldwijk@wxs.nl) of 06-50464738.

# Liturgie zondagmorgen 7 november 2021

**Welkom**

**Aanvangslied:** Psalm 67: 2 en 3

2. De volken zullen U belijden,  
o God, U loven al te zaam!  
De landen zullen zich verblijden  
en juichen over uwen naam.  
Volken zult Gij rechten,  
hun geding beslechten  
in gerechtigheid,  
volken op deez' aarde,  
die uw arm vergaarde,  
die Gij veilig leidt.

3. De aarde heeft de vrucht gegeven,  
die door de hemel werd verwekt,  
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven  
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.  
God is ons genegen,  
onze God geeft zegen,  
Hij die alles geeft,  
Hij zal zijn geprezen,  
Hem zal alles vrezen  
wat op aarde leeft.

**Stil gebed, votum en groet**

**Zingen:** Lied 213: 1, 4 en 5

1. Morgenglans der eeuwigheid,  
licht aan 't eeuwig Licht onttoegen,  
stel ons deze ochtendtijd  
uwe heerlijkheid voor ogen,  
en verdrijf door uwe macht  
onze nacht!

4. Breekt de jongste morgen aan,  
geef, o Opgang uit den hoge,  
dat wij met U opgestaan  
alle leed vergeten mogen,  
doe ons opgaan tot uw feest  
onbevreesd.

5. Overstroom ons met uw licht,  
klare Zon van trouw en goedheid.  
Treed niet met ons in 't gericht,  
maar verblijd ons met de zoetheid  
van des hemels zaligheid  
voor altijd.

## **Verootmoediging**

**Zingen:** Psalm 103: 3 en 4

3. Hij is een God van liefde en genade,  
barmhartigheid en goedheid zijn de daden  
van Hem die niet voor altijd met ons twist,  
die ons niet doet naar alles wat wij deden,  
ons niet naar onze ongerechtigheden  
vergelddt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen  
boven de aarde, is voor wie Hem vrezin  
zijn liefde en zijn goedertierenheid.  
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,  
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten  
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

**Regel der dankbaarheid:** Leviticus 19: 1-4 en 9-18

**Gebed** om de verlichting door de Heilige Geest

## *Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan*

**Schriftlezingen:** Matth. 9: 35-38 en Matth.13: 24-30 en 36-43

<sup>35</sup>Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. <sup>36</sup>Toen Hij de mensen menigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. <sup>37</sup>Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. <sup>38</sup>Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ (...)

<sup>24</sup>Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. <sup>25</sup>Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. <sup>26</sup>Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. <sup>27</sup>De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” <sup>28</sup>Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij het onkruid weghalen?” <sup>29</sup>Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. <sup>30</sup>Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’” (...)

<sup>36</sup>Daarop stuurde Hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij Hem en vroegen: ‘Wilt U ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ <sup>37</sup>Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, <sup>38</sup>de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat

zijn de kinderen van het kwaad, <sup>39</sup>de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. <sup>40</sup>Zoals het onkruid bijeengebracht wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: <sup>41</sup>de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk al wat ten val brengt en al wie onrecht pleegt bijeenbrengen <sup>42</sup>en in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. <sup>43</sup>Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

### **Zingen** lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7

1. De aarde is vervuld  
van goedertierenheid,  
van goddelijk geduld  
en goddelijk beleid.

2. Gods goedheid is te groot  
voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood  
door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad  
tot in de groeve af  
omdat zij niet verlaat  
wie toeven in het graf.

6. Het zaad der goedheid Gods,  
het hoge woord, de Heer,  
valt in de voor des doods,  
valt in de aarde neer.

7. Al gij die God bemint  
en op zijn goedheid wacht,  
de oogst ruist in de wind  
als psalmen in de nacht.

**Verkondiging** n.a.v. Matth.13 :39b: *De oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen.*

### **Muzikaal intermezzo** (orgelspel)

**Zingen:** Lied 747: 1, 2, 4 en 6



1. Eens komt de grote zomer  
waarin zich 't hart verblijdt.  
God zal op aarde komen  
met groene eeuwigheid.  
De hemel en de aarde  
wordt stralende en puur.  
God zal zich openbaren  
in heel zijn creatuur.

2. Geen woord kan het bereiken,  
het is aan niets gelijk,  
met niets te vergelijken  
dat schone koninkrijk.  
Als God zich openbaren  
zal op de jongste dag  
dan zullen wij ervaren  
wat Hij met ons vermag.

4. Ook ons zal God verlossen  
uit alle pijn en nood,  
van 't woeden van de boze,  
van 't vrezen voor de dood,  
van aarzelen en klagen,  
verdriet en bitterheid,  
van alles wat wij dragen,  
van 't lijden aan de tijd.

6. Dan breekt muziek van snaren  
aan alle kanten uit  
een niet te evenaren,  
een goddelijk geluid.  
De engelen omringen  
met heil'gen tesaam  
de troon van God en zingen  
de glorie van het Lam.

*Kinderen komen terug van de kindernevendienst*

## **Dankgebed/voorbede**

**Zingen:** Lied 146c: 1, 4, 6 en 7

1. Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Isrels God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

4. Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,  
die al wat is tot aanzijn riep,  
de enige God die zijn macht openbaarde,  
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.  
Hij, die het al heeft in zijn hand,  
houd ook ons zwak geloof in stand.  
Halleluja! Halleluja!

6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,  
dat u de haat der mensen treft,  
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen  
en Hij buigt neer wie zich verheft.  
Zijt gij in rouw, God is uw licht;  
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.  
Halleluja! Halleluja!

7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft roepe nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!  
Halleluja! Halleluja!

## Zegen

**De gemeente antwoordt met Lied 415: 3**

3. Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH  
Nijbroek; ☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)



