

ZONDAGSBRIEF-506; 14 november 2021



De ochtenddienst van 14 november (9:30 uur)

Voorganger: Ds. H. Brandsen uit Harderwijk

Organist: Allard van Dijk

Collectes: Passion Hummelo; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

De avonddienst van 14 november (19:00 uur)

Ontmoetingsdienst

Voorganger: Dhr. G. Timmer uit Heerde

Muzikale medewerking: Alemet uit Oene

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Passion Hummelo; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

De ochtenddienst van 21 november (9:30 uur)

Gedachtenisdienst. **ALLEEN VOOR GENODIGDEN**

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Aart Stenfert

Collectes: 1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds

Kindernevendienst

Iedere zondag is er onder de preek kindernevendienst voor de kinderen van de groep 1-8, met uitzondering van de zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Corona-maatregelen

Sinds zondag 7-11 zijn de regels weer:

- a. met mondkapjes op ons verplaatsen in de kerk. Kerkgangers mogen het kapje afdoen als ze zitten.
- b. De banken blijven “om en om” geblokkeerd en in de bank houden we zo mogelijk anderhalve meter tussenruimte aan met behulp van de bekende bordjes. Natuurlijk mogen mensen van één huishouden wel naast elkaar zitten.

Ontmoetingsdienst 14 November: Just Do It!

Zondagavond 14 november is er weer een ontmoetingsdienst voor jong en oud! Het thema voor deze dienst is ‘**Just Do It!**’, naar aanleiding van Prediker en Jacobus. Vaak maken we grote plannen, of hebben we wijze woorden, maar doen we dat dan vervolgens ook?! Voorganger is Dhr Gert Timmer uit Heerde. Het koor Alemet uit Oene zal deze dienst verrijken met een muzikale bijdrage (onder voorbehoud van de Corona-maatregelen...)!

De dienst begint om 19.00u (**dus niet pas om 19.30 uur zoals onjuist in het kerkblad staat**). De dienst is ook te volgen via www.kerknijbroek.nl onder tabblad Kerkdiensten. Hier vindt u ook de liturgie en de zondagsbrief. Ook via het Youtube kanaal ‘Kerk Nijbroek’ is de dienst live of op een later moment te bekijken en te beluisteren!

Diaconale collecte 14-11: Passion Hummelo

Stichting Het Passion is een unieke instelling in Nederland. In Hummelo wordt aan dak- en thuisloze medemensen de kans gegeven om in een time-outperiode rust te vinden en zich te heroriënteren. De dak- en thuisloze medemens vindt in de Time-outvoorziening rust voor een periode van 4-6 weken. Ze komen weer op adem en voelen zich wat meer mens. In deze niet-klinische omgeving krijgen zij professionele zorg, aandacht en verzorging om wellicht een stap te maken naar een behandeltraject of bijvoorbeeld een begeleid wonen accommodatie. In dit project spelen diaconale-

vrijwilligers een heel belangrijke rol. Een gift kan overgemaakt worden op NL11 TRIO 078 13 22 618 tnv: Stichting Het Passion.

Diaconale collecte 21-11: iSTEPup voor student Hastings

Stichting iSTEPup financiert studiebeurzen aan jongeren in ontwikkelingslanden die verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen hebben om die opleiding te betalen. ISTEPup wil een toekomst geven aan dit talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor mensen en gezondheidszorg in hun eigen land. Momenteel ondersteunt iSTEPup 16 studenten in 7 landen! Eén van de studenten is Hastings Dyson uit Malawi. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij het diploma voor verpleegkundige halen! Hij is bezig aan zijn derde en laatste jaar en hoopt in de lente van 2022 af te studeren! Meer informatie en ook foto's van Hastings Dyson kunt u vinden op de website www.i-step-up.com . Giften voor deze stichting via rekening-nummer NL88 ABNA 0814 0023 15 ten name van Stichting iSTEPup.

Laatste zondag kerk. jaar, 21-11: Ochtenddienst **besloten in de middag: Iedereen welkom**

Er zijn zeven families uitgenodigd voor de ochtendherdenkingsdienst van 21 november. Met de anderhalvemeter regel kunnen we dan helaas geen overige kerkgangers welkom heten. Alleen genodigden dus in de kerk. Maar iedereen kan via de livestream de dienst volgen.

In de middag van 21 november is de kerk open van 14.00 uur tot 15.30 uur voor ieder die een lichtje wil ontsteken voor iemand die in zijn of haar gedachten is. Wij nodigen daarvoor ieder uit die in het dorp Nijbroek woont. Mensen kunnen gedurende die anderhalf uur binnenlopen vanaf de toren, even zitten luisteren naar muziek, een waxinelichtje aansteken, zich bezinnen en via de deur onder het orgel weer naar buiten lopen. Wel graag door de kerk lopen met een mondkapje op. Als u even zit mag het af. Afgezien van religieuze

muziek is er verder geen kerkdienst, dus u kunt elk moment naar binnen en naar buiten lopen.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Bijbelstudie 17 november

Sinds de lente van 2020 heeft onze bijbelstudiegroep stilgelegen vanwege de Coronapandemie. Eens in de vijf à zes weken kwamen we daarvoor met een dozijn mensen bij elkaar om teksten uit de Bijbel te bespreken. Ik wil graag de draad weer oppakken op woensdag 17 november vanaf 20.00 uur in de kerk, op anderhalve meter afstand. Komt u dan net als bij een kerkdienst met mondkapje op de kerk in. Als u op uw stoel zit kan die dan weer af. We beginnen elke keer om 20.00 uur en ronden af rond 21.30 uur. We zullen met elkaar bezien of het al weer veilig genoeg is om een volgende keer weer samen te komen in een huiskamer. Iedere keer wordt afgesproken op welke datum de volgende keer is.

Ik stel voor dit seizoen het uitgangspunt te nemen in een boekje waar mijn echtgenote een deel van heeft geschreven: Hetty Lalleman (red.), Ongemakkelijke teksten van het Oude Testament, Amsterdam 2014, 228 p (€ 16,40). In dit boek worden 75 'lastige' Bijbelteksten behandeld, telkens in maar drie bladzijden (een stuk korter dan een preek!) in een prettig leesbare stijl. We zullen er een paar uitkiezen die ons aanspreken. U mag het boek natuurlijk ook kopen, maar omdat we maar een paar teksten kunnen behandelen in een seizoen, zal ik van die teksten een fotokopie maken.

U hoeft zich niet op te geven. Kom gewoon naar de kerk op 17 november!

Liturgie zondagmorgen 14 november 2021

Welkom

Intochtslied: Psalm 89: 1

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Stil gebed, Votum en groet

Zingen: Lied 213: 1 en 5

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttoegen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Verootmoedigingsgebed

Zingen: Lied 195 (Klein gloria)

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Gods leefregel

Zingen: Lied 836: 1 en 4

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

Gebed om de bijstand van de Heilige Geest

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan

Schriftlezing: Joh. 4: 4-26

⁴Daarvoor moest Hij door Samaria heen. ⁵Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, ⁶waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoed van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. ⁷Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 'Geef Mij wat te drinken.' ⁸Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. ⁹De vrouw antwoordde: 'Hoe kunt U, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!' (Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.) ¹⁰Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Héme erom vragen en dan zou Hij u levend water geven.' ¹¹'Maar heer,' zei de vrouw, 'U hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt U dan levend water vandaan halen?' ¹²U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.' ¹³Jezus antwoordde: 'Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, ¹⁴maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' ¹⁵'Geef mij dat water, heer,' zei de vrouw, 'dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.' ¹⁶Toen zei Jezus tegen haar: 'Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.' ¹⁷'Ik heb geen man,' zei de vrouw. 'U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,' zei Jezus, ¹⁸'u hebt vijf

mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’¹⁹ Daarop zei de vrouw: ‘Ik begrijp dat U een profeet bent, heer.’²⁰ Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’²¹ ‘Geloof Me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.’²² Jullie vereren wat je niet kent, wij vereren wat we kennen; de redding komt immers van de Joden.’²³ Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt vervuld van Geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden,²⁴ want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.’²⁵ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen,’ (dat betekent ‘gezalfde’) ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’²⁶ Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben het, degene die met u spreekt.’

Zingen: Psalm 139: 1 en 2

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 705: 1, 2 en 3

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Dienst der gebeden

Slotlied: Palm 27: 7

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Zegen

De gemeente antwoordt met Lied 415: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

