

Laatste zondag kerkelijk jaar 2021



21 november 2021

Protestantse Gemeente te Nijbroek

Voorganger: Ds. Th. van Staalduine
Organist en pianist: Aart Stenfert

Wij herdenken in deze dienst:



Miene Wiltink-Lensink

Wim Hurenkamp

Henk van Eek

Jo Dijkgraaf

Kees Brouwer

Bert-Wim Hofmeijer

Harman Bonhof

Orgelspel

Welkom

Wij zingen als intochtlied: Psalm 90: 1 en 8

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Dienst van verootmoediging

Stil gebed

Votum en Groet

Gebed om Gods ontferming

**Wij luisteren naar Opwekking 717, 'Stil, mijn ziel, wees stil'
via <https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY>**

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen.

Refrein: God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

Refrein

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Refrein 2 x

God, U bent mijn God.
Ik rust in U alleen.



Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen mogen naar de kindernevendienst gaan

Lezing Oude Testament: Psalm 103: 8-17a



⁸*Liefdevol en genadig is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.*

⁹*Niet eindeloos blijft Hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.*

¹⁰*Hij straft ons niet naar onze zonden,
Hij vergelddt ons niet naar onze schuld.*

¹¹*Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.*

¹²*Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.*

¹³*Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.*

¹⁴*Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.*

¹⁵*De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld*

¹⁶*en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.*

¹⁷*Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.*

Wij zingen Lied 730: 1 en toegevoegd couplet

Heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

God gedenk de vele aardse
tranen van verdriet en zorg,
vang ze op Heer, en bewaar ze
in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels,
die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden
en gebruiken voor uw stad.

Lezing Nieuwe Testament: Lucas 7: 11-17



¹¹Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee. ¹²Toen Hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een vrouw die ook al weduwe was. Een groot aantal mensen vergezelde haar. ¹³Toen de Heer haar zag, kreeg Hij medelijden met haar en zei: 'Weeklaag niet meer.' ¹⁴Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: 'Jongeman, Ik zeg je: sta op!' ¹⁵De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. ¹⁶Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: 'Een groot profeet is onder ons opgestaan,' en: 'God heeft zich

over zijn volk ontfermd!' ¹⁷Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.

Wij luisteren naar 'You raise me up' via

<https://www.youtube.com/watch?v=TRcIEMgppK8>

When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

*Wanneer ik in de put zit, en mijn ziel is zo vermoeid
Wanneer problemen komen en mijn hart is belast
Dan ben ik er toch nog en wacht hier in de stilte,
Totdat u komt en een tijdje bij me zit.*

Refrein (2 x): You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.

*U tilt me op, zodat ik op bergen kan staan
U tilt me op, om stormige zeeën te bewandelen
Ik ben sterk, wanneer ik op uw schouders zit
U tilt me op tot meer dan wat ik kan zijn.*

There is no life, no life without it's hunger;
Each restless heart beats so imperfectly;
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.

*Er is geen leven - geen leven zonder verlangen
Elk rusteloos hart klopt zo onvolmaakt
Maar wanneer u komt en ik vervuld ben met verbazing
dan denk ik soms dat ik de eeuwigheid zie.*

Refrein (2 x)

Verkondiging

Wij zingen Lied 737: 1, 2, 3, 4 en 5



Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?

Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar 't licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.

En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.

God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.

De kinderen komen terug van de kindernevendienst

Dienst van herdenken



Wij herdenken

Harmina (Miene) Wiltink-Lensink (93), † 9 april
Wim Hurenkamp (65), † 22 mei
Hendrik Jan (Henk) van Eek (82), † 1 juni
Johanna Hendrika (Jo) Dijkgraaf (78), † 4 juni
Cornelis (Kees) Brouwer (82), † 27 juli
Bert-Willem (Bert-Wim) Hofmeijer (50), † 22 augustus
Harman Bonhof (85), † 3 oktober

Ontsteek een licht

Wie aanwezig is in de kerk en een licht wil ontsteken ter gedachtenis van een mens die in zijn of haar leven gemist wordt, maar bewaard in je hart, die is hartelijk welkom om naar voren te komen en die persoon te gedenken. Te gedenken met het aansteken van een klein kaarsje van licht en warmte. Ook wie de dienst volgt via livestream kan thuis een kaars aansteken.

**Wij luisteren naar en kunnen meezingen met 'Ik zal er zijn'
(Sela) via <https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg>**

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam,
verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou.

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein: 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet.
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer,
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein

Dankgebed en Voorbede

Slotlied: Lied 416

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.



Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.



Zegen

Dit jaar kunnen (vanwege de anderhalve-meterregel) alleen genodigden bij deze herdenkingsdienst in de kerk op zondagochtend 21 november zijn. Daarom willen we anderen gelegenheid geven om in de middag de kerk binnen te lopen. Dan kunt u een kaarsje toevoegen aan de kaarsen van die ochtend, even blijven staan, of gaan zitten, en denken aan wie je lief was en is. De deur is open tussen 14.00 en 15.30 uur. Er klinkt ingetogen muziek, maar er is verder geen eredienst of programma. U kunt dus komen en gaan wanneer u wilt.

Wij willen graag heel de dorpsbevolking van Nijbroek hiervoor uitnodigen, niet alleen onze eigen leden. Want rouw en gemis raakt ons allen. Wees welkom!

U kunt deze dienst nog eens beluisteren en bekijken op www.kerknijbroek.nl

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

