

## ZONDAGSBRIEF-509; 5 december 2021



**De ochtenddienst** van 5 december (9:30 uur)  
2<sup>e</sup> Advent

Voorganger: Ds. J.R. Lammers uit Beekbergen

Organist: Ali Visser

Collectes: 1. Rudolphstichting; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

**De ochtenddienst** van 12 december (9:30 uur)  
3<sup>e</sup> Advent – Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Unicef; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

## **Kindernevendienst**

Iedere zondag is er onder de preek kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-8, met uitzondering van de zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

## **Corona-maatregelen bij kerkdiensten**

De belangrijkste regels zijn:

- a. met mondkapjes op ons verplaatsen in de kerk. Kerkgangers mogen het kapje afdoen als ze zitten.
- b. We houden anderhalve meter afstand met behulp van de bekende bordjes. Mensen van één huishouden mogen naast elkaar zitten.

**N.B.:** Op de eerste zondag van de maand en bij bijzondere diensten drinken wij in gewone tijden koffie na de dienst in De Arend. Deze bijeenkomsten in De Arend gaan tot nader order **niet door**.

## **Voorganger op 5 december: ds. Jan Lammers**

In het kerkblad van november stond dat op 5 december de huidige predikant van Nijbroek, ds. Van Staalduine voorgaat. Maar dat was een vergissing. Er komt een ander vertrouwd persoon op de kansel: Ds. Jan Lammers, onze vorige predikant.

## **Viering Heilig Avondmaal**

Op 12 december vieren wij het Heilig Avondmaal. Voor wie de dienst thuis volgt via de livestream is het aan te raden brood en wijn thuis klaar te zetten. U kunt dan tijdens de dienst in uw huis meevieren. Al is een deel van de gemeente niet in de kerk, de Geest van Christus bindt ons allen samen. Moge de gemeenschap met Christus en met elkaar ons sterken in ons geloof.

## **Oecumenische Kerstzangdienst gaat niet door**

De kerstzangdienst stond gepland voor zondagmiddag 12 december in zaal De Groot in De Vecht, maar door alle coronabesmettingen heeft de oecumenische werkgroep besloten dat deze helaas niet door kan gaan.

### **Diaconale collecte 5 december: De Rudolph Stichting**

De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugdorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. In Jeugdorp De Glind vinden kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling. De Rudolphstichting steunt kinderen, gezinshuizen en algemene dorpszaken. Hun werk is van groot belang voor uithuisgeplaatste kinderen. Hierdoor, en door uw steun, krijgen deze kinderen weer de ruimte om zich te ontwikkelen en alle kansen om aan hun toekomst te werken. U kunt uw steentje bijdragen door een gift over te maken op bankrekening NL60RABO0150002297.

### **Diaconale collecte 12 december: Unicef**

Wereldwijd groeien te veel kinderen nu nog op in slechte omstandigheden. Kinderen zijn ondervoed, gaan niet naar school, zijn op de vlucht, in nood of gaan gebukt onder geweld of armoede. Ze hebben geen toegang tot basiszorg, zijn kwetsbaar voor misbruik en kinderarbeid, en leven in constante onzekerheid. UNICEF biedt wereldwijd hulp aan kinderen en komt op voor hun rechten. Als 's werelds grootste kinderrechtenorganisatie bereiken ze meer, voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook.

Unicef voedt, beschermt en schoolt elk jaar miljoenen kinderen. Voor, tijdens en na een humanitaire ramp bieden ze noodhulp, en blijven zolang dat nodig is. Aan de frontlinies en achter de schermen, om levensreddende hulp en hoop te bieden aan kinderen en hun families. Ook adviseren ze regeringen, overtuigen bedrijven, en lobbyen bij wereldleiders voor het waarborgen van kinderrechten. En vooral: ze geven nooit op!

Ondersteun Unicef en maak uw gift over NL86 INGB 0000 0001 21.

## **Collectes**

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

## **Reserveren voor de Kerstdienst**

Met Kerst zijn we gewend dat de kerk vol zit. Maar met ‘de anderhalve meter’ kunnen we maar 50 kerkgangers ontvangen.

Daarom heeft de kerkenraad op 24 november besloten dat

1. De beide Kerstdiensten in de kerk (anders dan in 2020) wèl doorgaan met een maximum van 50 kerkbezoekers per keer.
2. Dat ieder die in de kerk de dienst bij wil wonen, daarvoor vooraf moet reserveren.

**NB Deze regeling is nog onder het voorbehoud dat er met Kerstdiensten gehouden kunnen worden! Op 14 december zal de regering medelen of de avondlockdown na 19 december wordt verlengd, uitgebreid of afgeschaft. Tot op heden sluiten we ons als kerk van Nijbroek telkens bij deze maatregelen aan.**

Hoe moet u reserveren? Dat kan via scriba Mieke Pannekoek. Geeft u daarbij aan welke dienst u met hoeveel personen wilt bezoeken. U kunt ook – indien de gewenste dienst volgeboekt is – aangeven of u als alternatief naar de andere Kerstdienst wilt gaan. U kunt onderstaand invulformulier gebruiken. Reservering voor 21 december via

- mail: [scriba@kerknijbroek.nl](mailto:scriba@kerknijbroek.nl)
- telefoon (bij voorkeur via whatsapp: 06-17312318)
- briefje in de brievenbus van Westererf 24, 7397 PB Nijbroek
- bus bij de kerkingang onder de toren (tijdens kerkdiensten).

Reserveer tijdig. Mochten er teveel inschrijvingen komen, dan zullen de laatsten helaas bericht krijgen dat ze de dienst via de livestream thuis zullen moeten volgen.

---

Graag bezoekt ondergetekende de Kerstdienst in de kerk van Nijbroek op

- Vrijdagavond 24 december 2021

- Zaterdagmorgen 25 december 2021  
(één aanstrepen)

Naam:

Aantal personen van één huishouden:

Mailadres en/of telefoonnummer:

### **Volledig verzorgde vakantie op Nieuw Hydepark 9–16 april 2022**

De diaconieën van De Grote Kerk, De Goede Herderkerk en de Regenboogkerk uit Epe en de Dorpskerk en Tabernakelkerk uit Vaassen organiseren ook volgend jaar weer een volledig verzorgde vakantie naar Nieuw Hydepark in Doorn. Er zijn nog wat plekken over en zij vragen of er nog geïnteresseerden in Nijbroek zijn?

U reist met een aangepaste touringcar en u wordt tijdens de vakantieweek volledig verzorgd door enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Tijdens de vakantieweek geniet u met elkaar van een gezellig daguitstapje en een leuk dag- en avondprogramma. De prijs voor deze volledig verzorgde week bedraagt slechts € 695,- per persoon.

Bent u geïnteresseerd en wilt u wat meer informatie, belt u dan, uiteraard vrijblijvend, met Wilma Kanis, telefoon 291356 of 0625492890.

# Liturgie zondagmorgen 5 december 2021

## Welkom

### Aanvangslied: Lied 444

1. Nu daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken  
van de eeuwenlange nacht.  
Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten  
in schaduw van de dood,  
van God en mens verlaten  
begroeten 't morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen  
het nacht'lijk duister zwicht,  
en die zal zegepralen,  
is Christus, 't eeuwig licht!

5. Reeds daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.

## Votum en groet

### Gebed om ontferming

### Zingen: Psalm 25: 3 en 10

3. Denk aan 't vaderlijk meedogen,  
Heer, waarop ik biddend pleit:  
milde handen, vriend'lijk' ogen  
zijn bij U van eeuwigheid.  
Denk toch aan de zonde niet  
van mijn onbedachte jaren!  
Heer, die al mijn ontrouw ziet,  
wil mij in uw goedheid sparen.

10. Mogen mij toch steeds behoeden  
vroomheid en waarachtigheid.  
Hoopvol is het mij te moede,  
U verwacht ik t' allen tijd.  
Here God van Israël,  
red uw volk in tegenspoeden!  
Toon uw goddelijk bestel,  
dat uw hand ons toch behoede!

## **Gebed**

### **Schriftlezing: Psalm 130**

*<sup>1</sup>Een pelgrimslied.*

*Uit de diepte roep ik tot U, HEER,*

*<sup>2</sup>Heer, hoor mijn stem,  
wees aandachtig, luister  
naar mijn roep om genade.*

*<sup>3</sup>Als U de zonden blijft gedenken, HEER,  
Heer, wie houdt dan stand?*

*<sup>4</sup>Maar bij U is vergeving,  
daarom eert men U met ontzag.*

*<sup>5</sup>Ik zie uit naar de HEER,  
mijn ziel ziet uit naar Hem  
en verlangt naar zijn woord,*

*<sup>6</sup>mijn ziel verlangt naar de Heer,  
meer dan wachters naar de morgen,  
meer dan wachters uitzien naar de morgen.*

*<sup>7</sup>Israël, hoop op de HEER!  
Bij de HEER is genade, bij Hem  
is bevrijding, altijd weer.*

*<sup>8</sup>Hij zal Israël bevrijden  
uit al zijn zonden.*

## Zingen: Psalm 130

1. Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.  
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.  
O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.  
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!
2. Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,  
wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?  
Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt,  
opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.
3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.  
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.  
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,  
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.
4. Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!  
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!  
Hooft aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld  
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.

## Schriftlezing: Jesaja 11: 1–10

- <sup>1</sup>Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op,  
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.*
- <sup>2</sup>De geest van de HEER zal op hem rusten:  
een geest van wijsheid en inzicht,  
een geest van kracht en verstandig beleid,  
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.*
- <sup>3</sup>Hij ademt ontzag voor de HEER;  
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,  
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.*
- <sup>4</sup>Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,  
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.*



*Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,  
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.  
<sup>5</sup>Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen  
en trouw als een gordel om zijn heupen.  
<sup>6</sup>Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,  
een panter vlijt zich bij een bokje neer;  
kalf en leeuw zullen samen weiden  
en een kleine jongen zal ze hoeden.  
<sup>7</sup>Een koe en een berin grazen samen,  
hun jongen liggen bijeen;  
een leeuw eet stro, net als een rund.  
<sup>8</sup>Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,  
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.  
<sup>9</sup>Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil  
op heel mijn heilige berg.  
Want kennis van de HEER vervult de aarde,  
zoals het water de bodem van de zee bedekt.  
<sup>10</sup>Op die dag zal de telg van Isai  
als een vaandel voor alle volken staan.  
Dan zullen de volken hem zoeken  
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.*

**Zingen:** Lied 473: 1 en 3

1. Er is een roos ontloken  
uit barre wintergrond,  
zoals er was gesproken  
door der profeten mond.  
En Davids oud geslacht  
is weer opnieuw gaan bloeien  
in 't midden van de nacht.

3. Die bloem van Gods behagen  
heeft, naar Jesaja sprak,  
de winterkou verdragen  
als allerdorste tak.  
O roos als bloed zo rood,  
God komt zijn volk bezoeken  
in 't midden van de dood.

**Preek**

## Zingen: Gezang 125

1. O kom, o kom, Immanuël,  
verlos uw volk, uw Israël,  
herstel het van ellende weer,  
zodat het looft uw naam, o Heer!  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

2. O kom, Gij wortel Isai,  
verlos ons van de tyrannie,  
van alle goden dezer eeuw,  
o Herder, sla de boze leeuw.  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

3. O kom, o kom, Gij Oriënt,  
en maak uw licht alom bekend;  
verjaag de nacht van nood en dood,  
wij groeten reeds uw morgenrood.  
Wees blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom  
en open ons het heiligdom;  
dat wij betreden uwe poort,  
Jeruzalem, o vredesoord!  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

5. O kom, die onze Heerser zijt,  
in wolk en vuur en majesteit.  
O Adonai die spreekt met macht,  
verbreek het duister van de nacht.  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

**Lezing** van het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier

**Dankgebed en voorbeden**

**Zingen:** Psalm 27: 7

O als ik niet met opgeheven hoofde  
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!  
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,  
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!  
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed!  
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,  
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

**Zegen**

**Zingen:** Gezang 456: 3

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!



Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH  
Nijbroek; ☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

