

ZONDAGSBRIEF-510; 12 december 2021



De ochtenddienst van 12 december (9:30 uur)

3e Advent – Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Unicef; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

De ochtenddienst van 19 december (9:30 uur)

4^e Advent

Voorganger: Ds. W. Sonneberg uit Ede

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Handen Samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds

Kindernevendienst

Op zondag 12-12 is er geen kindernevendienst vanwege de viering van het Heilig Avondmaal.

Corona-maatregelen bij kerkdiensten

De belangrijkste regels zijn:

- a. met mondkapjes op ons verplaatsen in de kerk. Kerkgangers mogen het kapje afdoen als ze zitten.
- b. We houden anderhalve meter afstand met behulp van de bekende bordjes. Mensen van één huishouden mogen naast elkaar zitten.

Viering Heilig Avondmaal

Op 12 december vieren wij het Heilig Avondmaal. Voor wie de dienst thuis volgt via de livestream is het aan te raden brood en wijn thuis klaar te zetten. U kunt dan tijdens de dienst in uw huis meevieren. Al is een deel van de gemeente niet in de kerk, de Geest van Christus bindt ons allen samen. Moge de gemeenschap met Christus en met elkaar ons sterken in ons geloof.

Oecumenische Kerstzangdienst gaat niet door

De kerstzangdienst stond gepland voor zondagmiddag 12 december in zaal De Groot in De Vecht, maar door alle coronabesmettingen heeft de oecumenische werkgroep besloten dat deze helaas niet door kan gaan.

Diaconale collecte 12 december: Unicef

Wereldwijd groeien te veel kinderen nu nog op in slechte omstandigheden. Kinderen zijn ondervoed, gaan niet naar school, zijn op de vlucht, in nood of gaan gebukt onder geweld of armoede. Ze hebben geen toegang tot basiszorg, zijn kwetsbaar voor misbruik en kinderarbeid, en leven in constante onzekerheid. UNICEF biedt wereldwijd hulp aan kinderen en komt op voor hun rechten. Als 's werelds grootste kinderrechtenorganisatie bereiken ze meer, voor meer kinderen en op meer plekken dan wie ook.

Unicef voedt, beschermt en schoolt elk jaar miljoenen kinderen. Voor, tijdens en na een humanitaire ramp bieden ze

noodhulp, en blijven zolang dat nodig is. Aan de frontlinies en achter de schermen, om levensreddende hulp en hoop te bieden aan kinderen en hun families. Ook adviseren ze regeringen, overtuigen bedrijven, en lobbyen bij wereldleiders voor het waarborgen van kinderrechten. En vooral: ze geven nooit op!

Ondersteun Unicef en maak uw gift over NL86 INGB 0000 0001 21.

Diaconale collecte 19 december: Handen samen voor Angola

Overall in Angola is een schrijnend gebrek aan basisvoorzieningen. De stichting Handen samen voor Angola uit Oene steunt een bejaardenhuis, een weeshuis en deelt voedselpakketten uit. Het motto van de stichting is om elkaar te stimuleren samen te werken. Maar ook om deze mensen moed te geven en voor ze te bidden. Zie: www.handensamenvoorangola.nl. Voor giften: NL77 RABO 0322 5400 62.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Reserveren voor de Kerstdienst

Met Kerst zijn we gewend dat de kerk vol zit. Maar met 'de anderhalve meter' kunnen we maar 50 kerkgangers ontvangen.

Daarom heeft de kerkenraad op 24 november besloten dat

1. De beide Kerstdiensten in de kerk (anders dan in 2020) wèl doorgaan met een maximum van 50 kerkbezoekers per keer.
2. Dat ieder die in de kerk de dienst bij wil wonen, daarvoor vooraf moet reserveren.

NB Deze regeling is nog onder het voorbehoud dat er met Kerstdiensten gehouden kunnen worden! Op 14 december zal de regering medelen of de avondlockdown na 19 december wordt verlengd, uitgebreid of afgeschaft. Tot op heden sluiten we ons als kerk van Nijbroek telkens bij deze maatregelen aan.

Hoe moet u reserveren? Dat kan via scriba Mieke Pannekoek. Geeft u daarbij aan welke dienst u met hoeveel personen wilt bezoeken. U kunt ook – indien de gewenste dienst volgeboekt is – aangeven of u als alternatief naar de andere Kerstdienst wilt gaan. U kunt onderstaand invulformulier gebruiken. Reservering voor 21 december via

- mail: scriba@kerknijbroek.nl
- telefoon (bij voorkeur via whatsapp: 06-17312318)
- briefje in de brievenbus van Westererf 24, 7397 PB Nijbroek
- bus bij de kerkingang onder de toren (tijdens kerkdiensten).

Reserveer tijdig. Mochten er teveel inschrijvingen komen, dan zullen de laatsten helaas bericht krijgen dat ze de dienst via de livestream thuis zullen moeten volgen.

Graag bezoekt ondergetekende de Kerstdienst in de kerk van Nijbroek op

- Vrijdagavond 24 december 2021

- Zaterdagmorgen 25 december 2021
(één aanstrepen)

Naam:

Aantal personen van één huishouden:

Mailadres en/of telefoonnummer:

Liturgie zondagmorgen 12 december 2021

Orgelspel

Welkom

Wij gaan staan

Intochtslied: Lied 439: 1, 2 en 4

1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

4. O Jezus, maak mij arme
in deze heil'ge tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

Stil gebed, votum en groet

Wij gaan zitten

Kyriegebed

Wij luisteren naar 'In het licht' van Sela via
<https://www.youtube.com/watch?v=L2TFIkHuqVE>

In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegt:
Het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

Refrein: In het licht van Gods Zoon,
zien wij Zijn goedheid, Zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
Zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in Zijn zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

Refrein (3 x)

In mijn donkere nacht
verschijnt Zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Wij zingen Lied 166b: 1, 2 en 3

1. Jozef zoekt zijn grote broers,
alle tien zijn ze jaloers,
op zijn jas en op zijn dromen,
als ze Jozef aan zien komen,
wordt zijn mantel afgerukt.
Diep zit Jozef in de put.

2. Met een slavenkaravaan
moet hij naar Egypte gaan.
Alle dromen zijn vergeten,
heel veel kwaad wordt hem
verweten.
Jozef die onschuldig is
komt in de gevangenis.

3. Lange jaren gaan voorbij,
maar de Heer is hem nabij.
Nieuwe dromen worden wakker
door de schenker en de bakker.
Maar de schenker, hij vergeet
al wat Jozef voor hem deed.

Schriftlezing: Genesis 41: 14-36

¹⁴Hierop gaf de farao bevel om Jozef bij hem te brengen. Onmiddellijk werd hij uit de kerker gehaald, hij werd geschoren en kreeg schone kleren aan. Toen hij voor de farao verscheen, ¹⁵zei deze tegen hem: 'Ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. En nu heb ik over u horen zeggen dat u een droom maar hoeft te horen of u kunt hem verklaren.' ¹⁶Jozef antwoordde: 'Dat is niet aan mij, maar God kan een uitspraak doen die gunstig is voor de farao.' ¹⁷Toen deed de farao hem zijn verhaal: 'In mijn droom stond ik aan de Nijl. ¹⁸Opeens kwamen daar zeven koeien uit, mooie koeien die goed in hun vlees zaten. Ze gingen grazen in het oevergras. ¹⁹Daarna kwamen er zeven andere koeien uit het water; die waren afschuwelijk mager, vel over been. Ik heb in heel Egypte nog nooit zulke lelijke koeien gezien. ²⁰En die magere, lelijke koeien aten de zeven eerste, vette koeien op. ²¹Maar toen ze die naar binnen hadden gewerkt, was daar niets van te merken: ze zagen er nog even lelijk uit als eerst. Toen werd ik wakker. ²²Even later droomde ik

dat er uit één halm zeven mooie, volle korenaren opschoten. ²³En daarna kwamen er weer zeven aren op; die waren dor en dun en door de oostenwind verschroeid. ²⁴En die dunne korenaren verslonden de zeven mooie aren. Ik heb dit voorgelegd aan mijn magiërs, maar geen van hen kon me er iets over zeggen.'

²⁵Jozef zei tegen de farao: 'U hebt tweemaal hetzelfde gedroomd, farao: God heeft u bekendgemaakt wat Hij gaat doen. ²⁶Die zeven mooie koeien zijn zeven jaren, en die zeven mooie korenaren zijn ook zeven jaren: het is een en dezelfde droom. ²⁷De zeven magere, lelijke koeien die daarna tevoorschijn kwamen, staan ook voor zeven jaren, net zoals de zeven lege aren die door de oostenwind verschroeid waren: er zullen zeven jaren van hongersnood komen. ²⁸Het is, farao, zoals ik u daarnet zei: God heeft u laten zien wat Hij gaat doen. ²⁹Er komen zeven jaren waarin er in heel Egypte grote overvloed zal zijn. ³⁰Daarna volgen zeven jaren van hongersnood. Dan zal niemand zich nog iets herinneren van de overvloed die er in Egypte was. De hongersnood zal het land te gronde richten ³¹en zo erg zijn dat er van de eerdere overvloed niets meer te bespeuren valt. ³²Dat u deze droom tweemaal hebt gekregen, betekent dat Gods besluit vaststaat en dat Hij het binnenkort gaat uitvoeren.

³³U zou er daarom goed aan doen, farao, een verstandig en wijs man te zoeken en het bestuur over Egypte aan hem toe te vertrouwen. ³⁴Ook zou u krachtige maatregelen moeten nemen. Ik raad u aan in het hele land opzichters aan te stellen en tijdens de zeven jaren van overvloed een vijfde te vorderen van wat het land opbrengt. ³⁵Al het voedsel dat Egypte voortbrengt in de goede jaren die straks aanbreken, moet worden verzameld. U moet erop toezien dat het graan veilig in de steden wordt opgeslagen. ³⁶Uit die voedselvoorraad kan het land dan putten in de zeven jaren van hongersnood die het te wachten staan. Zo hoeft Egypte niet van honger om te komen.'

Wij zingen Lied 166b: 5

God heeft alles omgekeerd,
Jozef wordt als vorst vereerd,
en het kwade valt in duigen
en de broers ze moeten buigen:
zo houdt God door Jozefs hand
't volk van Israël in stand.

Schriftlezing: Lukas 5: 27-32

27Daarna vertrok Jezus en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: 'Volg Mij!' 28Levi stond op, liet alles achter en volgde Hem. 29Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor Hem aan, waarbij een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanlagen. 30De farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?' 31Maar Jezus antwoordde: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; 32Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer op te roepen, maar zondaars.'

Wij zingen Psalm 103: 3 en 5

3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergelt, maar onze schuld heeft uitgewist.

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Preek, ingeleid door zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus:

Wat bedoel je met de voorzienigheid van God?

Gods voorzienigheid is de almachtige en overal aanwezige kracht van God, waardoor Hij de hemel en aarde, inclusief alle schepsels, onderhoudt en regeert. Niets gebeurt toevallig, maar vanuit Zijn Vaderlijke hand ontvangen wij alle dingen:

- het groeien van bomen en planten
- regen en droogte
- vruchtbare en onvruchtbare jaren
- eten en drinken
- gezondheid en ziekte
- rijkdom en armoede

Wat hebben wij eraan om te weten dat God alles geschapen heeft en het nu nog steeds door Zijn voorzienigheid onderhoudt?

Dat wij in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar mogen zijn. In alles wat ons nog kan overkomen mogen wij verwachting hebben van de goede zorg van onze trouwe God en Vader. Geen ander schepsel zal ons kunnen scheiden van Zijn liefde, omdat alle schepsels zó in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil in niets kunnen doen.

Zingen Lied 377: 1, 2, 3 en 4

1. Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij.
O Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
O Lam van God, ik kom.

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
O lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
O Lam van God ik kom.

Dankgebed en voorbeden

Luisteren naar 'Samen eten wij' (Sela) met een bewerking van 'Droom, durf, doe en deel' (Marco Borsato) door Kinga Ban, via <https://www.youtube.com/watch?v=tU2ctcamV5E>

Wij nemen aan de tafel plaats
met ieder die gelooft.
U maakt dat wij één lichaam zijn
met Jezus als ons hoofd.

Wij willen zoals Jezus zijn,
veranderd naar Zijn beeld;
een lichaam dat ruimhartig geeft,
het goede leven deelt.

Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel zijn wij één.

*Deel je rijkdom met een ander:
liefde, nog veel meer dan goud.
En wees lief voor wie je lief is,
zeg als je van iemand houdt.*

*Sluit je ogen maar vanmiddag
met een lach op je gezicht.
Wees maar dankbaar voor het leven
zoals het hier nu voor je ligt.*

Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel...

*Vier het leven om je heen.
Hang de slingers op en dans met iedereen.
Het leven is al veel te kort,
ja, en alleen is maar alleen.
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen.*

Samen eten wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde.

Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel ...
zijn wij één.

Onderwijzing

Tafelgebed, waaronder wij zingen Psalm 139: 1 en 8

- | | |
|---|---|
| 1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen. | 8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. |
|---|---|

Delen van brood en wijn. In de kerk blijven wij zitten.

Dankgebed

Slotlied: Lied 444: 1, 2 en 4

- | | |
|---|---|
| 1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal. | 2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht. |
| 4. De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht! | |

Zegen

Collecte bij de uitgang onder de toren

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Stalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

