

ZONDAGSBRIEF-511; 19 december 2021



De ochtenddienst van 19 december (9:30 uur)

4^e Advent

Voorganger: Ds. W. Sonnenberg uit Ede

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Handen Samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds

De avonddienst van 24 december (19:00 uur)

Kerstavond **ALLEEN ONLINE, vanwege de avondlockdown**

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Aart Stenfert

De ochtenddienst van 25 december (9:30 uur)

Eerste Kerstdag **ALLEEN via Reservering**

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Allard van Dijk

Collecte: St. Vrienden voor Loamneş

De ochtenddienst van 26 december (9:30 uur)

Tweede Kerstdag

Voorganger: Ds. C.E. Lavooij uit Vaassen

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. St. Vrienden voor Loamneş; 2. Kerk; 3. Zending

Uitzending Omroep Voorst (kabel 103.5 of FM 105.3)

Deze zondag, 19 december, wordt onze kerkdienst ook via de Oecumenische Omroep Voorst over de radio uitgezonden.

Kindernevendienst

Iedere zondag is er onder de preek kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-8, behalve op avondmaalszondagen.

Corona-maatregelen bij kerkdiensten

De belangrijkste regels zijn:

- a. met mondkapjes op ons verplaatsen in de kerk. Kerkgangers mogen het kapje afdoen als ze zitten.
- b. We houden anderhalve meter afstand met behulp van de bekende bordjes. Mensen van één huishouden mogen naast elkaar zitten.

Diaconale collecte 19 december: Handen samen voor Angola

Overall in Angola is een schrijnend gebrek aan basisvoorzieningen. De stichting Handen samen voor Angola uit Oene steunt een bejaardenhuis, een weeshuis en deelt voedselpakketten uit. Het motto van de stichting is om elkaar te stimuleren samen te werken. Maar ook om deze mensen moed te geven en voor ze te bidden. Zie: www.handensamenvoorangola.nl. Giften: NL77 RABO 0322 5400 62.

Diaconale collecte 25/26 december: Vrienden van Loamnes.

De Stichting Vrienden van Loamnes heeft een oude school geheel van binnen en buiten gerenoveerd. Daar is veel geld in gestoken zodat de kas nu bijna leeg is. Ze hebben nog wel de verplichting aangegaan om 10 gezinnen 2 maal per jaar te voorzien van tassen met voedselpakketten. Hiervoor is 600 euro per jaar nodig. Aangezien er ook dit jaar geen kerstmarkt was, heeft de Stichting daar ook geen inkomsten van. Daarom is de diaconiecollecte op eerste en tweede kerstdag voor deze Stichting van harte aanbevolen. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL79 RABO 0311 62 35 49 t.n.v. M.J.Visser-Veenendaal, Stichting Vrienden van Loamnes.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Kerstavond, Kerstmorgen en Oudjaarsavond

Omdat de avondlockdown door onze regering verlengd is tot 14 januari, heeft de kerkenraad besloten dat de avonddiensten van Kerstavond en Oudjaar alleen online zullen zijn. Er is dan dus geen kerkbezoek mogelijk. Maar u bent hartelijk uitgenodigd om via onze website de diensten mee te maken!

Voor de Kerstmorgen hebben zich tot op heden een 20-tal mensen opgegeven. Er is plek voor 50, dus u kunt zich nog aanmelden voor deze dienst op zaterdagmorgen 25 december. Dat kan via scriba Mieke Pannekoek. U kunt onderstaand invulformulier gebruiken. Reservering voor 21 december via

- mail: scriba@kerknijbroek.nl
- telefoon (bij voorkeur via whatsapp: 06-17312318)
- briefje in de brievenbus van Westererf 24, 7397 PB Nijbroek
- bus bij de kerkingang onder de toren (tijdens kerkdiensten).

Reserveer tijdig. Mochten er teveel inschrijvingen komen, dan zullen de laatsten helaas bericht krijgen dat ze de dienst via de livestream thuis zullen moeten volgen.

Graag bezoekt ondergetekende de Kerstdienst in de kerk van Nijbroek op Zaterdagmorgen 25 december 2021

Naam:

Aantal personen van één huishouden:

Mailadres en/of telefoonnummer:

Puzzeltocht en Kerstavond

Net als vorig jaar organiseert de Kerstavondcommissie vanaf Kerst tot en met Nieuwjaar een puzzeltocht door het centrum van Nijbroek. Hoe en wat leest u in de flyer die in Nijbroek bezorgd wordt op woensdag 22 december. Op Kerstavond zelf begint de onlinedienst om 19.00 uur, eerst met een verbeelding van Kerst voor kinderen. Daarna horen we in bekende Bijbelstukjes de blijde kerstboodschap van God die naar ons om ziet, verteld van onder meerdere kerstbomen in Nijbroek. Dit wordt afgewisseld met Kerstliederen, deels gezongen door Zwier v.d. Weerd. Kijk, en maak het mee!

Geen Nieujaarsdienst op 1 januari

De kerkenraad heeft dit jaar besloten de nieuwjaarsdienst op de eerste dag van het jaar te laten vervallen, ook omdat een gezellig samenzijn met de Corona-maatregelen na de dienst niet goed mogelijk is. Op zondag 2 januari hopen wij wel na de dienst nog even in de kerk te kunnen blijven, om met elkaar nog een oliebol te eten.

Vogeltaarten-actie Hospice Casa Vera in Epe

Helaas, de kerstmarkt in Nijbroek gaat dit jaar niet door. Maar, ... er zijn wel vogeltaarten voor Hospice Casa Vera in Epe dit jaar!!

Bettie Ordelman verkoopt de taarten nu vanuit haar garage (Dijkhuizenweg 60 in Nijbroek). Bestellen kan natuurlijk ook! De volledige opbrengst is bestemd voor Casa Vera in Epe, een bijna-thuis-huis voor mensen in hun laatste levensfase.

Het Hospice draait volledig op vrijwilligers, zij zijn dankbaar dat ze met elkaar dit mooie werk kunnen doen. Gasten en familie zijn zeer tevreden over de warme omgeving en de liefdevolle aandacht van de vrijwilligers. Casa Vera is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers; heb je interesse, bel dan met de coördinator (tel. 06-23795462).

Er zijn geen vaste openingstijden. Als Bettie thuis is, is de verkoophoek open! En anders kunt u haar even bellen: 0571-292065.

Liturgie zondagmorgen 19 december 2021

Orgelspel

Welkom

Wij gaan staan

Intochtslied: Lied 440: 1 en 4

1. Ga, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wond'ren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

7. Gij schenkt met volle handen,
die zelf de armoe draagt.
Gij maakt uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die 't al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.

Votum en Groet

Wij gaan zitten

Wij zingen Psalm 5: 3

Ik zal mij naar uw Huis begeven.
Door uwe goedertierenheid
word ik uw tempel ingeleid
en buig mij, Koning van mijn leven,
in vrees en beven.

Wetslezing

Wij zingen Lied 441: 1 en 10

1. Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

10. Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.

Gebed

Schriftlezing: Maleachi 3: 19-20 en Lucas 1: 39-45

¹⁹ Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. ²⁰Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.

³⁹Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, ⁴⁰waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. ⁴¹Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest ⁴²en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! ⁴³Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? ⁴⁴Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. ⁴⁵Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'

Wij zingen Psalm 72: 4

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Overdenking: De adventshymne van Elisabeth

Wij zingen Lied 157a: 1, 2 en 4

1. Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.

2. Van nu aan, om wat Hij,
de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen.

4. Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.

Dank- en voorbeden

Slotlied: Lied 444 vers 1, 3, 4 en 5

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Zegen

Collecte bij de uitgang onder de toren

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek; ☎ 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

