



**Kerkdiensten tenminste tot en met 9 januari
ALLEEN ONLINE via www.kerknijbroek.nl**

De ochtenddienst van 26 december (9:30 uur)

Tweede Kerstdag

Voorganger: Ds. C.E. Lavooij uit Vaassen

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. St. Vrienden voor Loamnes; 2. Kerk; 3. Zending

De avonddienst van 31 december (19:30 uur)

Oudejaarsdag

Voorganger: Ds. A. Roodenburg uit Apeldoorn

Organist: Aart Stenfert

Collectes: Diaconie

De ochtenddienst van 2 januari (9:30 uur)

Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Rode Kruis; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

Geen Nieuwjaarsdienst op 1 januari

De kerkenraad heeft besloten de nieuwjaarsdienst op de eerste dag van het jaar 2022 te laten vervallen. Het karakter van een nieuwjaarsdienst zoals we dat in Nijbroek gewend zijn: met veel gelegenheid tot nieuwjaarswensen en bijpraten met een oliebol, leent zich ook niet zo voor een onlinedienst. Volgend jaar hopen we dat alles weer 'normaal' kan zijn.

Diaconale collecte 25/26 december: Vrienden van Loamnes.

De Stichting Vrienden van Loamnes heeft een oude school geheel van binnen en buiten gerenoveerd. Daar is veel geld in gestoken zodat de kas nu bijna leeg is. Ze hebben nog wel de verplichting aangegaan om 10 gezinnen 2 maal per jaar te voorzien van tassen met voedselpakketten. Hiervoor is 600 euro per jaar nodig. Aangezien er ook dit jaar geen kerstmarkt was, heeft de Stichting daar ook geen inkomsten van. Daarom is de diaconiecollecte op eerste en tweede kerstdag voor deze Stichting van harte aanbevolen. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL79 RABO 0311 62 35 49 t.n.v. M.J.Visser-Veenendaal, Stichting Vrienden van Loamnes.

Diaconale collecte 2 januari: Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als organisatie voor humanitaire noodhulp deel uit van het grootste onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld, met als doel: hulp bieden aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren loopt bij de Vierdaagse. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Als mensen moeten vluchten voor geweld of als hun huis is weggevaagd door een modderstroom. In 192 landen ter wereld is er een lokale Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand in de buurt en staat het Rode Kruis klaar. Om daar te helpen waar het nodig is. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL33 INGB 0000 0008 81.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Puzzeltocht

Helaas kan ook dit jaar de kerstviering voor jong en oud in de kerk op kerstavond niet doorgaan. We willen toch graag weer iets organiseren waar iedereen aan mee kan doen en hebben daarom opnieuw een kerstpuzzeltocht gemaakt. In de bebouwde kom (Dorpsplein, Eendekooiweg, Dijkhuizenweg en het Westererf) staan of hangen van Kerst tot Nieuwjaar op 18 plekjes kerstafbeeldingen met daarin een letter verwerkt. Het is de bedoeling om deze letters te verzamelen en hier een zin van te maken. Als kinderen nog niet kunnen schrijven mogen ze ook alle plaatjes aankruisen die ze gevonden hebben.

De posters zullen vanaf 24 december tot en met 2 januari blijven staan. De afbeeldingen staan op de achterkant van deze flyer, onderaan kun je de oplossing invullen en de flyer mag dan ingeleverd worden aan de Dijkhuizenweg 21. Hier ligt ook voor iedereen die mee doet een attentie klaar bij de voordeur.

Je mag de flyer ook kopiëren, zodat meerdere personen mee kunnen doen. Ook liggen er aan de Dijkhuizenweg 21 extra exemplaren, mocht kopiëren niet lukken of als de flyer niet is ontvangen.

Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te doen en wensen iedereen veel succes met de Kerstpuzzeltocht 2021, en alvast een gezond en gelukkig 2022 gewenst door de Kerstcommissie.

Liturgie zondagmorgen 26 december 2021

Orgelspel

Intochtslied: "Dat Christus ons voor ogen staat" via
<https://www.youtube.com/watch?v=sr8CtEtEec4>

Dat Christus ons voor ogen staat dit lieve leven lang: vanaf ons onbewust begin geeft Hij de dagen doel en zin, beheert ook onze angst.	Maak Hem de bron van al ons doen, ons leven rust in Hem, fontein die uit God zelf ontspringt. Hij, liefdesbron waaruit ik drink, geeft ook ons bidden stem.
---	---

Dat Hij ons vergezicht mag zijn
in denken en in doen,
licht voor ons innerlijk gezicht
als weerglans van het eeuwig licht,
als klare morgenster.

Stil Gebed

Votum en Groet

Wij luisteren naar Evangelische Liedbundel 103: 1, 3 en 4 (solist)

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht;
ik kniel voor Uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.

U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.

Lezing: Psalm 98 (NBV21)

¹Een psalm.

*Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.*

*Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.*

*²De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.*

*³Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.*

*De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.*

*⁴Juich de HEER toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.*

*⁵Zing voor de HEER bij de lier,
laat bij de lier uw lied weerklinken.*

*⁶Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de HEER, uw koning, verschijnt.*

*⁷Laat bruisen de zee, met alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners.*

*⁸Laten de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen*

*⁹voor de HEER, want Hij is in aantocht
als rechter van de aarde.*

*Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten,
de volken oordelen naar recht en wet.*

Wij luisteren naar Psalm 98: 1 en 4 (solist)

Zingt een nieuw lied voor God de
Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Gebed

Lezing: Johannes 1: 1-14 (NBV21)

¹In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. ²Het was in het begin bij God. ³Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. ⁴In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. ⁵Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

⁶Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.

⁷Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. ⁸Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: ⁹het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. ¹⁰Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. ¹¹Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. ¹²Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. ¹³Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

¹⁴Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Wij luisteren naar Lied 477: 3 en 4 via
<https://www.youtube.com/watch?v=VqJAABvHOyE>

3. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4. O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons hartel!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Preek

Wij luisteren naar Lied 494 (solist)

1. Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij,
die onder ons wil wonen,
zover weg, zo dichtbij.

2. Gij zijt ons doorgegeven,
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in ied're mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3. Gij zijt in ons verloren,
wij durven u niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,

een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

Gebeden

Wij luisteren naar: "Heer wilt U mijn leidsman wezen" via
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/heer-wilt-u-mijn-leidsman-wezen/POMS_EO_1519156?cHash=04ed776e955df720427ae2c7e13d14b4

Heer, wilt U mijn leidsman wezen, wilt U altijd naast mij gaan. Dat ik zonder angst en vrezen, aan Uw Vaderhand mag gaan. Dat ik elke nieuwe morgen, of er vreugde is of pijn, weet dat U voor mij wil zorgen en altijd Uw kind mag zijn.	Blijf nabij, wil mij geleiden, zonder U ben ik niets waard. Help mij, Heer, wat zon te spreiden, voor mijn medemens op aard. Laat die ander mogen merken, dat Uw liefde mij doorgloeit, in mijn leven, in mijn werken, als een bloem die openbloeit.
--	--

Gaat het in mijn eigen leven,
langzaam naar de avond toe,
gaan de krachten mij begeven,
word ik stilaan zwak en moe.
Laat mij ook die laatste dagen,
d'ogen richten op Uw kruis.
Wil, o Heiland, mij dan dragen,
naar Uw eeuwig Vaderhuis.

Zegen

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek; ☎
0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

