

ZONDAGSBRIEF-513; 31 december 2021/2 januari 2022

Kerkdiensten tenminste tot en met 9 januari ALLEEN ONLINE via www.kerknijbroek.nl

De avonddienst van 31 december (19:30 uur)
Oudejaarsdag

Voorganger: Ds. A. Roodenburg uit Apeldoorn

Organist: Aart Stenfert

Collectes: Diaconie

De ochtenddienst van 2 januari (9:30 uur)

Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Rode Kruis; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

De ochtenddienst van 9 januari (9:30 uur)

Herbevestiging ambtsdragers

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Dorcas; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

Geen Nieuwjaarsdienst op 1 januari

De kerkenraad heeft besloten de nieuwjaarsdienst op de eerste dag van het jaar 2022 te laten vervallen. Het karakter van een nieuwjaarsdienst zoals we dat in Nijbroek gewend zijn: met veel gelegenheid tot nieuwjaarswensen en bijpraten met een oliebol, leent zich ook niet zo voor een onlinedienst. Volgend jaar hopen we dat alles weer 'normaal' kan zijn.

Diaconale collecte 2 januari: Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als organisatie voor humanitaire noodhulp deel uit van het grootste onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld, met als doel: hulp bieden aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren loopt

bij de Vierdaagse. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Als mensen moeten vluchten voor geweld of als hun huis is weggevaagd door een modderstroom. In 192 landen ter wereld is er een lokale Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand in de buurt en staat het Rode Kruis klaar. Om daar te helpen waar het nodig is. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL33 INGB 0000 0008 81.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingcollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Liturgie vrijdagavond 31 december 2021

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 90: 1 en 8 via YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=lp0nrrB1SQ>

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond.

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Bemoediging en groet

We luisteren naar Lied 513: 1, 2, 3 en 4 via
www.youtube.com/watch?v=XX3wG5Sz8Mc

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Gebed

Woorden van genade en leven

We luisteren naar het lied “Ik zal er zijn” van Sela via
www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

Refrein: 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

Refrein

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 71: 1-6 (uit de NBV)

¹Bij U, HEER, schuil ik,

maak mij nooit te schande,

²red en bevrijd mij, doe mij recht,

hoor mij en kom mij te hulp.

³Wees de rots waarop ik kan wonen,

waar ik altijd heen kan gaan.

U hebt mijn redding bevolen,

mijn rots en mijn burcht, dat bent U.

*⁴Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken,
uit de greep van wrede onderdrukkers.*

⁵U bent mijn enige hoop,

*HEER, mijn God,
van jongs af vertrouw ik op U.
6Al vanaf mijn geboorte steun ik op U,
al in de moederschoot was U het die mij droeg,
U wil ik altijd loven.*

We luisteren naar Psalm 71: 5, 6 en 7

De organist speelt eerst de melodie, daarna spreekt de predikant de verzen uit. Het orgel speelt zachtjes de melodie onder zijn woorden.

5. Het was voor velen tot een teken,
Heer, dat ik staande bleef, -
een wonder dat ik leef.
Want steeds zijt Gij mijn Rots gebleken,
steeds wil mijn mond U noemen,
Grootmachtige, U roemen.

6. Laat nu ik oud word mij niet vallen,
mijn krachten nemen af,
reeds delft men mij het graf.
Ik hoor rondom de vijand brallen:
Grijp toe, niets kan hem baten,
want God heeft hem verlaten.

7. Wees mij nabij en kom mij helpen,
verlos mij, Heer, met spoed
en keer hun overmoed.
Kom hen met schande overstelpen,
kom hen met smaad bedekken
die niets dan kwaad verwekken.

Schriftlezing: Psalm 71: 14-19 (uit de NBV)

*14Ik blijf naar U uitzien, altijd,
U lof brengen, meer en meer.*

15Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid,

*van uw reddende daden, dag aan dag,
hun aantal kan ik niet tellen.*

*¹⁶Sprekend zal ik over uw macht, HEER, mijn God,
de rechtvaardigheid roemen van U alleen.*

*¹⁷God, U onderwees mij van jongs af aan,
en steeds nog vertel ik uw wonderen.*

*¹⁸Nu ik oud en grijs ben,
verlaat mij niet, o God,
zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind,
kan verhalen van de macht van uw arm.*

*¹⁹Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God,
U hebt grootse daden verricht.
God, wie is aan U gelijk?*

We luisteren naar Psalm 71: 12, 13 en 14

De organist speelt eerst de melodie, daarna spreekt de predikant de verzen uit. Het orgel speelt zachtjes de melodie onder zijn woorden.

12. Gij die mij onheil en veel noden
deedt zien, Gij laat mij niet
in donker en verdriet.
Gij hebt het dodenrijk geboden
mij heelhuids weer te geven,
Gij wilt dat ik zal leven.

13. Vermeerder Gij mijn kracht, o Here,
geef dat ik dag aan dag
uw troost ervaren mag.
Dan zal ik vrolijk musiceren,
uw trouw, uw zegeningen,
o Heilige, bezingen.

14. Ja, mijn verlost hart zal juichen
en met mijn lippen saam
verheffen 's Heren naam.
Mijn tong zal van uw trouw getuigen,

mijn lied zal hen beschamen
die mijn verderf beramen.

Schriftlezing: Lucas 2: 25 - 38 (uit de NBV)

²⁵Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. ²⁶Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. ²⁷Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, ²⁸nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:

²⁹Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd.

³⁰Want met eigen ogen heb ik de redding gezien

³¹die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:

³²een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.'

³³Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. ³⁴Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 'Weet wel dat velen in Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt, ³⁵en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.'

³⁶Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, ³⁷en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. ³⁸Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

Verkondiging

Meditatief orgelspel / Orgel improvisatie

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Slotlied (staande): Lied 248: 1, 2, 3 en 4 via

<https://www.youtube.com/watch?v=JYfcDd-16rM>

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.
2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
4. Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Wegzending en zegen

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

