



**Kerkdiensten tenminste tot en met 9 januari
ALLEEN ONLINE via www.kerknijbroek.nl**

De ochtenddienst van 2 januari (9:30 uur)

Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Rode Kruis; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie

De ochtenddienst van 9 januari (9:30 uur)

Herbevestiging ambtsdragers

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Ted Hoogers

Collectes: 1. Dorcas; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk

Geen Nieuwjaarsdienst op 1 januari

De kerkenraad heeft besloten de nieuwjaarsdienst op de eerste dag van het jaar 2022 te laten vervallen. Het karakter van een nieuwjaarsdienst zoals we dat in Nijbroek gewend zijn: met veel gelegenheid tot nieuwjaarswensen en bijpraten met een oliebol, leent zich ook niet zo voor een onlinedienst. Volgend jaar hopen we dat alles weer 'normaal' kan zijn.

Diaconale collecte 2 januari: Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als organisatie voor humanitaire noodhulp deel uit van het grootste onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld, met als doel: hulp bieden aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren loopt bij de Vierdaagse. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Als mensen moeten vluchten voor geweld of als hun huis is weggevaagd door een modderstroom. In 192 landen ter wereld is er een lokale Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand in de buurt en staat het Rode Kruis klaar. Om daar te helpen waar het nodig is. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL33 INGB 0000 0008 81.

Collectes

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Liturgie zondagmorgen 2 januari 2021

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Wij luisteren naar Psalm 27:1

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Stil moment

Votum en Groet

Wij luisteren naar Psalm 27: 4 en 7

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht".
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,

dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Gebed van Verootmoediging

Leefregel

Wij luisteren naar Lied 310: 1, 2 en 3

Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren -
wie drift bemint wordt ziende blind.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezingen: Psalm 91 en Lukas 4: 9-12

¹*Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,*
²*zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U vertrouw ik.'*

³Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
⁴Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een schild en pantser.
⁵De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijn niet die overdag op je afvliegt,
⁶noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
⁷Al vallen er duizend aan je linkerzijde
en tienduizend aan je rechterhand,
jou zal niets overkomen.
⁸Open je ogen en zie
hoe wie kwaad doen worden gestraft.
⁹U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
¹⁰zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
¹¹Zijn engelen geeft Hij opdracht
over je te waken waar je ook gaat.
¹²Op hun handen zullen zij je dragen,
je zult je voet niet stoten aan een steen.
¹³Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.
¹⁴Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
¹⁵Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord,
in de nood zal Ik bij hem zijn.
Ik zal hem bevrijden en met roem overladen,
¹⁶hem overvloed van dagen geven.
Ik zal zijn redding zijn.'

⁹De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. ¹⁰Want er staat geschreven: "Zijn engelen

zal Hij opdracht geven om over U te waken.” ¹¹En ook: “Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.” ¹²Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’

Luisteren naar “Ik zal er zijn”(Sela) via

<https://www.youtube.com/watch?v=KCE3jZof2wk>

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

Refrein: 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

Refrein

Verkondiging

Wij luisteren naar Lied 913: 1 en 2

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Gebeden, stil moment en Onze Vader

Zingen Lied 868: 1 en 2

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Zegen

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

