

ZONDAGSBRIEF-516; 23 januari 2022



**Kerkdiensten tenminste tot en met 23 januari**  
**ALLEEN ONLINE** via [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

**De ochtenddienst** van 23 januari (9:30 uur)

Voorganger: Ds. Th.J.S. van Stalduine

Organist: Allard van Dijk

Collectes: 1. Leprazending; 2. Kerk; 3. Zending

**De ochtenddienst** van 30 januari (9:30 uur)  
Voorganger: Ds. E.S. Klein Kranenburg uit Olst  
Organist: Aart Stenfert  
Collectes: 1. De Besorhoeve Voorst; 2. Kerk; 3. Zending

### **Online-dienst 23 januari**

Op 14 januari is de lockdown wel versoepeld door onze overheid, maar alle culturele instellingen en horeca blijven dicht. Thuis mogen we maar vier mensen ontvangen. Dat betekent dat, afgezien van het reguliere onderwijs, alle groepsbijeenkomsten worden tegengehouden. De kerkenraad van Nijbroek heeft besloten dat zij het in zulke omstandigheden niet gepast vindt om kerkdiensten met bezoekers te houden en daarom blijven de kerkdeuren in Nijbroek nog dicht voor kerkbezoek. We moeten afwachten of de volgende persconferentie op 25 januari meer ruimte zal geven. Het kerkenraadsbesluit is nu alleen nog van toepassing op deze zondag 23-1.

### **God of complot?**

Afgelopen december is er in Nijbroek een preek uitgesproken over de vraag of de Bijbel iets zegt over het toedienen van vaccinatie. Daarbij ging het over de vraag of je voorzorgsmaatregelen mag nemen tegen wat God ons toebedeelt. Eén bijzonder thema bleef buiten beschouwing. Velen verzetten zich niet tegen vaccinatie omdat dat opstand tegen God zou zijn, maar omdat zij de bron van ellende juist zien in kwade krachten. Zij zien corona en de maatregelen daartegen als een groot complot van de duivel of de elite. Past het een christen om zich door zulk complotdenken te laten leiden, of vraagt de Bijbel een andere houding van ons? In deze dienst hoop ik daar met u over na te denken.

### **Diaconale collecte 23 januari: Leprazending**

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In de strijd wordt de individuele patiënt niet vergeten, en wordt hij of zij behandeld met aandacht en liefde. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. De organisatie wil

deze mensen juist medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Op die manier wordt Gods liefde uitgedragen.

Lepra is een eeuwenoude aandoening. Lepra is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie *Mycobacterium leprae*. Broos en kwetsbaar, zo kan je mensen die getroffen zijn door lepra omschrijven. Vaak hebben mensen met lepra – door te late hulp – handicaps en beschadigingen aan hun lichaam. Lepra, ook wel melaatsheid, ontwikkelt traag en tast het oppervlakkige zenuwstelsel aan. Met een klein, maar efficiënt team in Nederland met acht (parttime) medewerkers en vele vrijwilligers geven ze mensen met lepra nieuwe hoop. Leprazending heeft ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties. Een gift voor de Leprazending kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL 49 INGB 0000889 889.

### **Diaconale collecte 30 januari: De Besorhoeve, Voorst**

In een omgeving van rust en ruimte biedt De Besorhoeve zorg aan (jong)volwassenen die begeleiding nodig hebben naar zelfstandig wonen. Hun opname kan verschillende achtergronden hebben, van licht psychiatrisch, licht verstandelijk beperkt of psychosociale problematiek tot een ex-verslaving of een overbelasting door mentale problemen of burn-out. Ook biedt de hoeve een plek aan mensen die tijdelijk rust zoeken en herstel nodig hebben.

De visie van de Besorhoeve is:

*‘Wij geloven dat ieder mens waardevol en uniek is. Ieder mens is mooi, ongeacht wat iemand wel of niet kan of het gedrag wat hij of zij laat zien. Wij geloven dat ieder mens geborgenheid, liefde en erkenning nodig heeft en dat ieder mens mag zijn wie hij of zij is’.*

Een gift kan overgemaakt worden op NL74 RABO 0332 0367 07 tnv Stichting De Besorhoeve.

## **Collectes**

Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

# Liturgie zondagmorgen 23-1-2022

## Welkom

**Wij luisteren naar Psalm 121: 1, 3 en 4** (De Nieuwe Psalmberijming), gezongen door de solist

Mijn ogen kijken naar omhoog.  
Ik zie de bergen staan,  
daar komt mijn hulp vandaan,  
daar houdt de Heer mij in het oog;  
Hij maakte en bewaarde  
de hemel en de aarde.

De Heer zal steeds je helper zijn;  
zijn schaduw, zo dichtbij,  
blijft aan je rechterzij.  
De zon en maan doen je geen pijn.  
De Heer zal alle dagen  
en in de nacht jou dragen.

De Heer bewaart je voor het kwaad.  
Je ziel, je leven zal  
bewaard zijn, overal.  
Waar je ook komt of waar je gaat –  
voor nu en na dit leven  
zal Hij bescherming geven.

## Stil gebed

## Votum en groet

## Kyriëgebed

**Wij luisteren naar *Hoor mijn gebed (Sela)*** door A. Wouters/Mannenensemble Espressiono via [https://www.youtube.com/watch?v=qzZ3GZaLF\\_Y](https://www.youtube.com/watch?v=qzZ3GZaLF_Y)

Heer, hoor mijn gebed,  
luister naar mijn smeken.  
Antwoord mij, U bent trouw en rechtvaardig.

Laat mij in de morgen uw liefde horen,  
in U stel ik mijn vertrouwen.  
Wijs mij de weg die ik gaan moet.  
Mijn ziel verlangt naar U. (2x)

Houd mij in leven, Heer, tot eer van uw naam.  
Leid mij uit de verdrukking door uw gerechtigheid.

Laat mij in de morgen uw liefde horen,  
in U stel ik mijn vertrouwen.  
Wijs mij de weg die ik gaan moet.  
Mijn ziel verlangt naar U. (2 x)

**Kindermoment: De 10-woorden**, rap via <https://www.youtube.com/watch?v=XyHCmVNm5mo>

## **Gebed**

**Lezing I: Openbaring 12: 7-12; 13: 1-2, 6-7, 11-13, 16-17.**

<sup>12</sup>Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand <sup>8</sup>maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. <sup>9</sup>De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. <sup>10</sup>Toen hoorde ik een luide

stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. <sup>11</sup>Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechtten ze niet aan het leven. <sup>12</sup>Daarom: juich, hemel, en jullie die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’

**13**<sup>1</sup>Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien hoorns en zeven koppen; het had een kroon op elke hoorn, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. <sup>2</sup>Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. (...) <sup>6</sup>Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. <sup>7</sup>Het mocht de strijd aanbinden met de heiligen en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. (...)

<sup>11</sup>Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee hoorns, net als een lam, en het sprak als een draak. <sup>12</sup>Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. <sup>13</sup>Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. (...) <sup>16</sup>Verder liet het bij alle mensen, groot en klein, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. <sup>17</sup>Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

**Wij luisteren naar *Geen zorgen (Sela)* via:**  
<https://www.youtube.com/watch?v=pQ2dES-wDi8>

Iedereen die op God vertrouwt,  
weet: Hij zal voor ons zorgen.  
God voorziet elke dag opnieuw,  
houdt ons in zijn trouw geborgen.

Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt,  
maar zoek naar God, zoek naar zijn koninkrijk.

Vrede van de hoogste God  
beschermt je hart en jouw gedachten.  
Ook al kom je rust tekort,  
zijn shalom zal steeds voldoende zijn.

Als Hij zelfs aan de bloemen denkt,  
zou Hij jou dan ooit vergeten?  
Niemand voegt door bezorgd te zijn,  
ooit een dag toe aan zijn leven.

## **Lezing II: Mattheus 24: 3-14; 23-27; 36 en Romeinen 13: 1-7**

### **Matteüs:**

<sup>3</sup>Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ <sup>4</sup>Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. <sup>5</sup>Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. <sup>6</sup>Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. <sup>7</sup>Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen



hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden: <sup>8</sup>dat alles is het begin van de weeën. <sup>9</sup>Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. <sup>10</sup>Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar uitleveren en elkaar haten. <sup>11</sup>Er zullen talrijke valse profeten komen, die velen zullen misleiden. <sup>12</sup>En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. <sup>13</sup>Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. <sup>14</sup>Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. (...) <sup>23</sup>Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. <sup>24</sup>Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden. <sup>25</sup>Let op, Ik heb jullie dit van tevoren gezegd. <sup>26</sup>Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. <sup>27</sup>Want zoals de bliksem de hemel van oost tot west verlicht, zo zal de Mensenzoon komen. (...)

<sup>36</sup>Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.

### **Romeinen:**

<sup>1</sup>Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. <sup>2</sup>Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen de orde die God heeft bepaald, en wie dat doet roept zijn veroordeling over zich af. <sup>3</sup>Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, <sup>4</sup>want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want als

dienares van God geeft ze ieder die het slechte doet de straf die hij verdient. <sup>5</sup>U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor straf, maar ook omwille van uw geweten. <sup>6</sup>Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. <sup>7</sup>Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

## **Wij luisteren naar Lied 910: 2, 3 en 4, gezongen door de solist**

2. Goddank, wij overdenken  
't geheim van onze Heer,  
het heil dat Hij wil schenken,  
dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen  
begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen,  
wat hij ook brengen mag.

3. Hij die met heerlijkheden  
de leliën bekleedt,  
zal ook zijn kindren kleden,  
Hij kent ons lief en leed.  
Geen schepsel wordt vergeten,  
Hij houdt het al in stand,  
die vogels geeft te eten,  
Hij voedt ons uit zijn hand.

4. Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgenboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,

God doet zijn hand toch open,  
zijn lof krijgt stem in mij.  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij.

**Preek:** *God of complot?*

**Wij luisteren naar *Verwachten (Sela)*** door Alemet via  
<https://www.youtube.com/watch?v=SbpB4zLa54k>

Ik zie uit naar de Heer. (2 x)  
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.

Wij verwachten vol verlangen de Heer.  
Hij is onze hulp en ons schild.  
Ja, om Hem is ons hart verblijd,  
op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Mijn ziel verlangt naar de Heer. (2 x)  
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

**Gebed – stilte – Onze Vader**

**Wij luisteren naar Lied 939: 1 en 3,** gezongen door de solist

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht,  
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.  
Uw vrede diep, Uw liefde groot,  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.

Van eerste kreet tot laatste zucht,  
leef ik in U, en U in mij.  
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,  
niets is er dat mij van U scheidt.  
Want U regeert, U overwint,  
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.  
Totdat U komt, mij roept voorgoed,  
bent U het doel van mijn bestaan.

## Zegen

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:  
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;  
☎ 0571-842188; [predikant@kerknijbroek.nl](mailto:predikant@kerknijbroek.nl)  
Onze gemeente op internet: [www.kerknijbroek.nl](http://www.kerknijbroek.nl)

